

Eğlenceli Tarih 22

Muhtesem Süleyman  
KANUNİ



TAKLA MI  
ATNAM GEREK  
ACABA ?!

Eğlenceli  
Bilgi

BEHİCE TEZÇAKAR

# İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	7
SÜRÜCÜ DEĞİL PADIŞAH ADAYI	11
TAZE PADIŞAH İŞ BAŞINDA	23
KANUNİ AVRUPA'YA AÇILIYOR	39
VİYANA KUŞATMASI VE ALMAN SEFERİ	73
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'NIN AKDENİZ MACERALARI	95
KANUNİ VE ŞAH	113
HÜRREM SULTAN	123
İMPARATORLUK NASIL YÖNETİLİR: EYALET SİSTEMİ	131
SARAYDA BİR ŞAİR: MUHİBBİ	141
BU SEFER SON SEFER	163

SÜRÜCÜ DEĞİL  
PADİŞAH ADAYI





**E**hliyetim var, sizce zaman makinesini kullanabilir miyim?  
Merak ettiğim bir şey var da... Zaman makinesine binip  
27 Nisanlarda neler olmuş öğrenmek istiyorum!

Tarih, yazının icat edildiği milattan önce (İsa'dan önce) 3500 yılında başlatıldığına göre bugüne kadar 5500 adet "27 Nisan" geçmiş demektir. Of çok yorucu bir yolculuk olacak, vazgeçsem mi?

Tamam, tamam gerek kalmadı buradan internet çekiyor-  
muş, tarihte bugün sayfalarından 27 Nisan'a bir bakayım:

- 27 Nisan 1495: Avrupalıların "Muhteşem Süleyman" diyerek anacak ve örnek alacakları 10. Osmanlı padişahı doğdu. Selim'in oğlu Süleyman öyle kudretli yöneticiydi ki asırlar geçse de adı ve adaleti unutulmamıştır.

Bugün Amerika Birleşik Devletleri Senatosu toplantı salonunu, “Muhteşem Süleyman’ın” büstü süslemektedir. Elin Amerikalısı’na “Bizim sultanımızın büstünün sizin Senato’da ne işi var?” diye sorulduğunda “Biz ABD’yi kurarken, idare hukuku ilhamını Osmanlı İmparatoru Muhteşem Süleyman’dan aldık,” diye cevap vermektedir.

- 27 Nisan 1909: II. Abdülhamid tahttan indirildi; yerine V. Mehmed Reşat tahta geçti.

- 27 Nisan 1918: II. Abdülhamid, Beylerbeyi Sarayı’nda öldü.

- 27 Nisan 1927: Türkiye’de ilk radyo yayını başladı.

Bizim hikâyemiz 1495 yılının 27 Nisan’ı itibariyle başlar. O tarihte Yavuz Sultan Selim henüz bir şehzadedir yani tahta çıkmamıştır. Tahta çıkmayı ümitle beklerken hanımı Hafsa Hatun bir oğlan dünyaya getirir...



Yavuz Sultan Selim yeni doğan oğluna “ne isim vereyim” diye düşünürken Kur’an-ı Kerim’e bakmaya karar verdi. Karşısına ilk çıkan sayfada Süleyman Peygamber’den söz edilmekteydi. Böylece minik bebeğe Süleyman adını verdiler. “İsmiyle müsemma” denilir ya, işte tam da öyleydi bu minik bebek! İsmi aldığı Süleyman Peygamber gibi uzun yıllar hüküm sürecek, adil ve muhteşem bir sultan olacaktı.

Sultan Selim, oğlu Süleyman’ın eğitimine çok önem verdi. Minik Süleyman eğitimine büyükannesi Gülbahar Hatun ile başladı. Yedi yaşına geldiğinde ise o sıralarda Osmanlı tahtında oturan ve dolayısıyla İstanbul’da yaşayan dedesi II. Bayezid’in yanına gönderildi. Payitahtta Osmanlı şehzadesine yaraşır bir terbiye ve eğitimden geçti.



Devrin en şöhretli hocası Hayreddin Hızır Efendi, Süleyman'la yakından ilgilendi. Süleyman henüz yedi yaşlarında tarih, fen, edebiyat, din bilimleri, savaş taktik ve teknikleri dersleri almaya başladı.



**HEM HOCAM BEN  
DERSHANENİN  
TANITIM AFİŞİNİ  
BİLE BULDUM!**

**KARAKIZOĞLU HAYREDDİN HIZIR  
EFENDİ DERSHANESİ**

**(Şehzadeyi Sultan Yapma Sınavı)  
Ş.S.Y.S'de rakipsiz  
(Sultanı Cihan Hâkimi Yapma Sınavı)  
S.C.Y.S'de rakipsiz**

**Üç Kıtanın Hâkimi Yine Karakızıoğlu  
Dershanesi'nden çıktı.**

**Yavuz Sultan Selim oğlunu yazdırdı, çok  
memnun kaldı. Siz de çocuğunuzu yazdırın,  
pişman olmazsınız.**

**Şimdi sıra sizde!**

**İtina ile tarih, fen, kimya, edebiyat, din ve  
savaş teknikleri dersleri verilir.**

**Adres: Topkapı Sarayı**

**Telefon, belgegeçer, e-mail: İcat edilir  
edilmez kullanıma geçilecektir. O zamana  
kadar iletişimin postacı kuşlarla yapılması rica  
olunur.**



Evet, Yavuz'un ođlu Süleyman bir yandan büyüyor, bir yandan da Osmanlı şehzadesine yaraşır bir terbiye ve eğitim görüyordu. Hocalarının arasında matematikçiler, tarihçiler, hadisçiler, fıkıhçılar ve hatta kuyumcular vardı!

“Kuyumcu mu!” dediđinizi duyar gibiyim. Ne kadar enteresan deđil mi? Osmanlı şehzadelerinin bir zanaat öğrenmesine özen gösterilirdi. Süleyman'ın mahir olması için kuyumculuk bir zanaat olarak uygun bulundu. Her ne kadar Süleyman, başlangıçta kuyumculuktan pek hoşlanmasa da, zaman içinde bu işte çok başarılı oldu.





## Süleyman Staja Gidiyor...

15 yaşına giren Süleyman'ın artık staja gitme vakti gelmişti. Öğrendiklerini görev mahallinde uygulayacak, uyguladıkça daha çok şey öğrenecekti. Osmanlıların şehzadeleri sancak denilen küçük yönetim birimlerine göndermelerinin arkasındaki mantık, onlara devlet yönetme sanatının gerektirdiği sorumluluğu yüklemektir. İmparatorluk yönetmek basite alınamayacak kadar zor ve ciddi bir işti. Bu işe talip olanların, ehliyet alabilmek için hoca eşliğinde gezinen, arabalarının tepesinde koskoca SÜRÜCÜ ADAYI yazan şahıslar gibi talim yapıyor olmaları gerekiyordu.



Tecrübesiz sürücü adaylarının “trafik canavarı” olma ihtimali yüksektir. Benzer şekilde tecrübesiz padişah adayları da akıllara zarar durumlara sebep olabilirler. Kısacası DEVLETİN BEKÂSİ İÇİN EĞİTİM ŞART! (Yani devletin devamlılığı ve başarısı için)



**Bu da ne demek şimdi?**

Bekâ= kalıcılık, devamlılık



Süleyman bir şehzade olarak o sancak senin, bu sancak benim diyerek staj için Karahisar'dan Bolu'ya, Kefe'den Manisa'ya dolaştığı yıllarda aslen bugünkü Çek Cumhuriyeti'nin başkenti olan Prag şehriden İbrahim adında bir gençle yakın dost oldu. Kendi hizmetine verilen bu zeki genç, gelecekte Süleyman'ın en sevdiği insanlardan biri olacaktı. Ne yapsa Süleyman tarafından kabul edilen, her mevkiye layık görülen bu şahıs tarih kitaplarında "Makbul İbrahim" ismiyle anılacaktır.



Süleyman son staj yeri Manisa'da mutlu mesut bir şekilde, annesi Ayşe Hafsa Sultan ve yakın arkadaşı İbrahim ile beraber yaşarken 21 Eylül 1520 tarihinde 54 yaşındaki babası Yavuz Sultan Selim vefat etti. İmparatorlukta işlerin aksamaması, iktidarın zarar görmemesi için Sultan'ın öldüğü kimselere söylenmezdi. Bu yüzden Süleyman'a gizlice haber uçuruldu ve hemen İstanbul'a gelmesi istendi. Süleyman, bu acil çağrıdan babasının vefat ettiğini, şehzade olarak talimler yaptığı kamptan artık çıkma vaktinin geldiğini anladı.

