

LEVENT

Beden Dersiyle
Başımız Dertte



Mustafa Orakçı



AH KÂMİL AH!

Kâmil bizim tayfanın en renkli ama aynı zamanda en aç kişisi... Ne yapıp ediyor konuyu yemeğe getirmeyi başarıyor. Aslında çok zeki biri ama zekâsını karnını doyurmak için kullanıyor. Bütün bu performansına rağmen nasıl oluyor da hep açım diyor, anlamıyorum.

Neyse zaten hepiniz Kâmil'in bu açlık sorununu biliyorsunuz. Ama son zamanlardaki sorunu açlık sorunundan daha önemli. Sorun şu ki Kâmil bu sene hiç ödevini yapmıyor. Daha sene başından ödevlerini aksattığı için öğretmen bu işe kızdı tabii. Galiba öğretmenimiz bunun Kâmil'de alışkanlık haline gelmesinden korkuyor. Kâmil'in bu



sene başındaki hallerine gelecek olursak; birkaç kez okul çantasını unuttu ama beslenme çantasını unutmadı tabii. Beslenme çantası dediysem sizin aklınıza küçük beslenme çantaları gelmesin. Onun getirdiği şey aslında bir beslenme çantası değil, o bir valiz. İnsanlar o çanta ile yurtdışı seyahatlerine gidiyorlar hatta valizinde getirdiği yiyeceklerle küçük bir ülke

doyar. Belki biraz abartmış olabilirim ama bence Kâmil kadar değil.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi matematik dersin-

de köfte yerken yakalandı.

Ama en önemlisi sık sık ödev yapmayı unutuyor. Neyse ki öğretmenimiz ödev işini oldukça sıkı tutuyor, okul açıldığından beri Kâmil'i sıkıştırıp duruyor.



Yaklaşık bir hafta süren uyarılardan sonra öğretmenimiz Kâmil'i son kez uyardı.

- Bak Kâmil yarın da ödevini yapmadan gelersen sana hayatın boyunca unutamayacağın bir ders vereceğim.

Kâmil bu sözleri duyunca panik oldu ve hepimiz gibi cezayı merak etti:

- Beni aç mı bırakacaksınız?
- Hayır.



! !

- Yoksa beslenme çantası getirmemi mi yasaklayacaksınız?

! !

- Hayır.

- Yoksa kantini mi yakacaksınız?

- Hiç merak etmene gerek yok Kâmilciğim. Eğer yarın da ödevini yapmazsan zaten öğreneceksin.

Ertesi sabah ders başlamadan önce sınıfa girdim. Herkeste derin bir sessizlik vardı, öğrenciler kendi aralarında fısıldaşıyordu.

Osman'a sordum:

! !

- Osman, Kâmil geldi mi?

- Geldi, kantinde Levent.

- Ödevini yapmış mı?

- Bilmiyorum. Sormaya cesaret edemedim.

! !

Biz konuşurken Kâmil elinde iki-üç tane poğaçaya ile sınıfa geldi. Hemen gelip arka sıraya oturdu. Poğaçasından bir ısırık aldı ve keyifle,

! !

- Günaydın tayfa, dedi.



Arkama dönüp Kâmil ödevini yaptın mı,
diye sordum ama soruma cevap alamadım.
Kâmil tam ağzındaki lokmayı bitirip konu-
şacaktı ki öğretmen sınıfa girdi ve hepimiz
ayağa kalktık.

Yerimize oturur oturmaz herkesin merak
ettiği soruyu öğretmen sordu.

- Kâmil ödevini yaptın mı?

Kâmil poğçasını yarıda bıraktı, demek
ki o da heyecanlıydı. Aksi halde bizim
Kâmil hiçbir zaman bir yiyeceği yarım bı-
rakmazdı.



Kâmil sessizce ayağa kalktı ve başını öne eğdi. Galiba ödevini yapmamıştı. Öğretmen çantasını açtırdı. Beslenme çantasını getirmiş ve içine beş çeşit yemek koymuştu ama ödevini getirmemişti.

- Özür dilerim öğretmenim, ben ödevimi yapmadım. Akşam çok güzel bir kitap bulunca daldım ve ödevimi yapmayı unuttum. Kaç gündür bu kitabı okuyorum. Çok keyifli ve maceralı... O yüzden ödevimi yapamadım öğretmenim.

Kâmil'in anlattıkları öğretmene de ilginç geldi sanırım.

