

2

# DANGER DAN



MILLİ MARŞI HURTARIYOR



LESLEY-ANNE & MONICA LIM

MAVİ  
KIRPI

*Edmund ve Ruth'a*

*Danger Dan'in süper gücüne inandıkları için...*





# BÖLÜM



*“Muhahaha!” diye kahkaha attı Kurnaz Casus. “Kavga mı istiyorsunuz, Fantastik Takım? Bir de bunu deneyin bakalım!” Devasa bir hamam böceğinin üstüne binmiş, Tokyo şehrinin üstünde haşmetle yükseliyordu.*

**TAP! TAP! TAP!**

*Asfalt yol devasa hamam böceğinin ayakları altında çatırdıyordu. Fantastik Takım korkuyla böceğin iğrenç uzun antenlerine ve yeri tırmalayan*



*altı ayağına baktı. Canavar böcek, yıkıcı saldırısına devam ediyordu. Hiç düşünmeden arabaları ezdi, ağaçları kökünden kopardı ve elektrik tellerini parçaladı.*

*Garip bacaklarından sadece birinin darbesiyle pencereleri darmadağın etti ve cam kırıkları caddelelere yağmur gibi yağdı. Sırf eğlence olsun diye birkaç binayı toza çevirdi.*



*Japon halkı panik içindeydi. Çıglıklar atarak canavardan kaçmaya çalışan insanlar kaosa sebep oluyordu. Gümüş Kanat saatte 100 kilometre hızla havada süzüldü ve hamam böceğinin üstüne kondu. Tam zamanında kanatlarını topladı ve tüm bedenini gümüşe dönüştürdü. Fakat böceğin sert, kahverengi kabuğunu parçalamak bir yana, böceğin sırtında ufak bir ezik bile oluşturamamıştı.*

*Energia böceğe umutsuzca çeşitli enerji halkaları gönderiyordu. Ateş halkaları, su halkaları, elektrik*

*halkaları... Patlayıcı halkalar bile gönderdi. Ama böceğe hiçbir şey etki etmiyordu.*

*Esnek Rex elastik bedenini iki lamba direği arasına germiş hamam böceğine çelme takmaya çalışıyordu. Ama böcek Esnek Rex'e göre çok güçlüydü ve süper köpeğin üstünden buldozer gibi geçip gitti. Köpek caddenin diğer ucuna mancınıkla atılmış gibi uçtu.*

*“Kriptik!” diye bağırdı Energia, “Bir şey yap!”*

*“Tamam o halde!” diye haykırdı Kriptik. “Değişim zamanı!” Kriptik'in dönüştüğü şey... DEVASA BİR SÜPÜRGEYDİ.*

*Kriptik, hamam böceğine vurmaya denediyse de çabaları sonuçsuz kaldı. Böcek tek bir darbeyle süpürgeyi kenara savurdu. “Kriptik! Oyalanmayı kes!” diye bağırdı Gümüş Kanat.*

*Kriptik sertçe yere çarpınca eski haline dönüştü. “Bu şeyi nasıl yeneceğiz?” dedi bacağına ovuşturarak. “Hem çok büyük hem çok güçlü!”*

*“Haklısın.” dedi Energia. “Durun bir dakika! Millet, aklıma bir fikir geldi.” Energia gözlerini yumdu ve odaklanmaya çalıştı. Parlak, göz alıcı bir ışıltı*

yayıyordu. Ellerini birleřtirip bir halka daha oluřturdu. Bu seferki her zamankilerden daha büyüktü ve mide bulandırıcı bir yeřil renkle parlıyordu. Energia halkayı tüm gücüyle devasa hamam böceğine fırlattı ve iri halka hedefini bulup patladı.



*Her yana pis kokulu koca bir gaz bulutu yayıldı.*

*“Hayır!” diye inledi Kurnaz Casus. Devasa hamam böceęi, böcek öldürücü dumanları soludu ve řiddetle sarsılmaya bařladı. “Bu imkansız! Böcek ilacı olamaz. Olamaz!” Hamam böceęi, Kurnaz Casus’u sırtından attı ve yere devrildi. Ters dönmüş bacakları havayı tekmeliyordu. Koca antenleri son bir kez titredi ve böcek son nefesini verdi.*

11 yařındaki Danny çizgi romanını pat diye kapattı, kalbi küt küt atıyordu. řimdiye kadarki en korkunç Fantastik Takım macerası buydu! Danny’nin küçücük hamam böceklerinden bile ödü kopardı. Canavar bir hamam böceęiyle karřılařtıęını hayal dahi edemiyordu.

Birden boynunda küçük, soğuk bir şey hissetti Danny.

“AAAAAĞĞHHHH!” diye acı acı cıyaklayıp yerinden sıçradı. Boynunda bir hamam böceği vardı! Hayır, tişörtünün içindeydi! Danny sınırları boşalmış bir maymuna döndü. Kontrol edilemez bir biçimde ellerini çırpıp oradan oraya zıplarken tişörtünden küçük kahverengi bir silgi yere düştü.

“HAHAHAHAHAHAHA!” Danny’nin üç ablası gülmekten yerlere yatıyordu.

“Silgiden korktu!” deyip bir kahkaha koyuverdi Amy. 18 yaşındaki Amy, Danny’nin en büyük ablasıydı ve karşısındaki kim olursa olsun konuşarak üste çıkabilirdi. Danny ona Büyük Ağızlı Amy derdi.

“Nöbet geçiriyor gibiydin tıpkı!” diye kıs kıs güldü Betty. 16 yaşındaki Betty tonla şey biliyordu. Silgi şakası da onun fikriydi.

“Korkak kedi!” diye kıkırdadı Candy. 12 yaşındaki Candy’nin büyük bir ağzı ya da büyük bir beyni yoktu. Onun... Kendisi BÜYÜKTÜ. O



kadar büyüktü ki güldüğü zaman oturduğu sandalye sallanıyordu.

Danny'nin kepçe kulakları sinirden kıpkırmızı oldu: "SİZ! Siz... zalimsiniz! Siz!" O kadar sinirliydi ki düzgün düşünemiyordu. Ablalarından o kadar nefret ediyordu ki...Hamam böceklerinden bile daha çok! Keşke hamam böceğinin biri onları alıp gitseydi!

Danny'nin düşüncelerini babası böldü: "Çocuklar, hazırlanın. Birazdan çıkacağız. Öğle yemeğine büyükannenize gidiyoruz."

Panik içinde döndü Danny. Ablaları gülmeyi kesti, şaka bir an için unutulmuştu. Danny ablalarıyla neredeyse hiçbir konuda anlaşamazdı. Ama aynı fikirde oldukları tek bir şey varsa o da şuydu: Büyükannelerinde yemek yemek kaçınılması gereken bir şeydi. Ne pahasına olursa olsun.

"Bü-büyükanneme mi?" diye kekeledi Danny.

"İspanak çorbası!" diye sızlandı Amy.

"Lahana turşulu kudret narı!" diyerek yutkundu Betty.

“Tatlı patates lapası!” diye homurdandı Candy.

Çocuklar büyükannelerini sevmiyor değillerdi. Büyükanneleri iyi huylu, kibar ve tatlı biriydi. Sorun, büyükannelerinin katı bir vejetaryen olmasıydı. Yemeklerinin hepsi etsiz ve yeşil renkte olurdu. Büyükannelerinin en sevdiği yemek, ızgara yapılmış uzun çin fasulyesi ile bamyaydı. Bu yemeği her zaman kendine has bir şekilde yedi. Önce fasulyelerle bamyaları ip gibi tabağına dizerdi, sonra bir ondan yedi, bir öbüründen.

Bazen, kendini ekstra enerjik hissettiği zamanlarda, bir sürahi dolusu buğday çimeni suyu servis ederdi. Sadece düşüncesi bile Danny’nin iştahını kaçırdı.

Büyükannesi 80 yaşındaydı ama babasının dediğine göre, böyle yemeye devam ederse 100 yaşına kadar yaşayabilirdi. Danny tüm bu sebzeleri yemek zorunda kalacaksa, o yaşa kadar yaşamak istemiyordu. Kesinlikle etoburdu Danny. Ablaları da öyleydi.

Büyük Ağızlı Amy dil dökerek büyükanneye gitmekten paçayı sıyırmaya çalıştı. “A seviye