



# NAZAN BEKİROĞLU

## YERLİ YERSİZ CÜMLELER

Elinde hiçbir kopya ayırmaz evlerinde, sindi size aşıka,  
beyazta ve ülkenin dair yerli yersiz  
tümüller söyleyeceğin.



## **YERLİ YERSİZ CÜMLELER**

Nazan Bekiroğlu

TİMAŞ YAYINLARI | 4274

Edebiyat Kitaplığı-Nazan Bekiroğlu Kitaplığı | 16

### **EDİTÖR**

Sakine Korkmaz  
Seval Akbıyık

### **KAPAK TASARIMI**

Ravza Kızıltuğ  
Erdi Demir

### **İÇ TASARIM**

Tamer Turp

### **3. BASKI**

Kasım 2017, İstanbul

### **ISBN**

ISBN: 978-605-08-2608-1



**TİMAŞ YAYINLARI**  
Cağaloğlu, Alemdar Mahallesi,  
Alayköşkü Caddesi, No: 5, Fatih/İstanbul  
Telefon: (0212) 511 24 24  
P.K. 50 Sirkeci / İstanbul

[timas.com.tr](http://timas.com.tr)

[timas@timas.com.tr](mailto:timas@timas.com.tr)



Kültür Bakanlığı Yayıncılık  
Sertifika No: 12364

### **BASKI VE CİLT**

Sistem Matbaacılık

Yılanlı Ayaçma Sok. No: 8  
Davutpaşa-Topkapı/İstanbul  
Telefon: (0212) 482 11 01  
Matbaa Sertifika No: 16086

### **YAYIN HAKLARI**

© Eserin her hakkı anlaşımlı olarak  
TİMAS Basım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne aittir.  
İzinsiz yayınlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

# İÇİNDEKİLER

BEN SÖZLERİ / 13

YAZI MASASI / 21

Ben Yazıcı / 23

Neden mi Yazı? / 27

Yazarken / 29

Yazının Yetmezliği / 41

Yazı Sağaltır / 45

Kalpte Uyanan Hatıra / 47

Kelâm Kimsenin Değil / 51

Üslûp / 53

Metin / 57

Cümle / 59

Bir Kalem Bir Kâğıt Biraz Mürekkep / 63

Babil Kulesi / 67

İsim-Kelime / 73

Okuyucu-Okuma / 81

Roman Kahramanlarıyla Yüzleşme / 87

Roman / 97

Şair-Şîr / 101

Sanat-Edebiyat / 107

AŞK KİTABI / 123

Aşk / 125

Güzellik / 129

Bâslarken / 137

Bundan Böyle Hoş-Hâlim / 145

Aşkın Vehimleri / 155

- Yaratma-Yarıştırma / 159  
Hasret / 163  
Yasak Güzellik-İmkânsız Aşk / 165  
Aşkın Cahilliği / 169  
Aşkın Kusuru / 171  
Bulanma / 177  
Uçurum / 187  
Fırtına / 191  
Kıyamet / 197  
Aşkın Dönüşümü / 203  
Ama Ne Yanılmışım! / 211  
Kalbin Mucizesi: Yeniden Sevebiliriz / 215

#### **İNSANLIK HÂLLERİ / 217**

- İnsan / 219  
Kötülük / 227  
İyilik-Ahlâk / 235  
Ateş / 251  
Açı / 255  
Kader Böyleymiş / 263  
Deliliğe Övgü / 269  
Can Suyu: Anne-Baba / 279  
Dostluğa Dair / 285  
Hoca-Öğrenci / 289

#### **YAŞARKEN VE ÖLÜRKEN / 295**

- Yaşa Bakalım / 297  
Cümplenin Noktası / 309  
Rüya / 315  
Gölge Oyunu / 319  
Zamansızlık Zamanı / 333  
Çözülen Düğüm / 337

DÜNYA TOPRAĞI / 341

Tarih / 343

Yerin Yüzü / 353

At / 373

Yolculuk / 375

Eski Kültür / 393

Şeyler / 401

ŞİKÂYETLER KİTABI / 411

Dünyanın Çivisi / 413

Kurda Kuşa Börtü Böceğe Dair / 427

Yalnızlık Yorgunluğu / 445

Yakarış / 451

Bu kitap önce “Yersiz Cümleler” adıyla tasarlandı. Niyetim sağda solda kalmış ve hiç yayınlanmamış onca cümleyi bir araya getirmek, bir bakıma onlardan kurtulmaktı.

Fakat cümle bu. Bir kez kapısından girince gazete ve dergilerde kalmış yazıları da taradım. Derken hızımı alamadım, bütün kitaplarımı okudum yayılандıklarından sonra ilk kez, “Yerli Cümleler”e de el attım.

Sonra? Bütün cümleler yerli-yersiz birbirine karıştı.

Böylece binlerce cümleyle baş başa kaldım. Hepsini mümkün mertebe temalara ayırarak bir senaryo dâhilince sıralamaya çalıştım.

İçlerinde nerede, ne zaman, nasıl yazdığını bugünden gibi hatırladıklarım vardı, avucumun içine mih gibi çakılmış olanlar. Ve hiç de hatırlamadıklarım. Bana öyle karanlık geldiler ki. Bunları ben mi yazmışım, sahi, ne zaman? Neden yazdığını unutmuşum çünkü, hiç unutmayacağım sandığım şeyi.

Üstelik tahmin etmediğim bir şey daha oldu ve yerinden edilen, bağlamından kopan cümleler yeni manalarla yükleni, bambaşka tasniflere girdi. Yerinde doğaya ilişkin bir cümle aşk bahsine uygun düştü örneğin, yazıya ait olan insanlığa.

Yeni bir okuma, dahası yeni bir yazma.

O zaman anladım içimde bütün yazdıklarına süzülen bambaşka bir metin olduğunu.

Bir de neden sonra *Nun Masalları*'ndan bu yana 20 yıl geçtiğini fark ettim.

*Yerli Yersiz Cümleler*'in hikâyesi bu.

## YERLİ YERSİZ CÜMLELER

Elimde ne yapacağımı bilmediğim,  
hiçbir kapiya uymaz anahtarlar, şimdi size aşka,  
hayata ve ölüme dair yerli yersiz cümleler söyleyeceğim.

BEN SÖZLERİ

Ben de bu dünyaya düşmüş biriymim. Kimi zaman şeytan dokunmuş düşünü hayra yoramayan Havva, kimi zaman af dileyerek kırk yıl gözyaşı döken Âdem gibiyim.

“Ben neyim?” diye gelmedimse de dünyaya, belli, “Ben neyim?” diye diye gideceğim.

Parmaklarımın ucunda yükselerek bir pencere aralığından, batan güneşin gördüğüm günden beri, gökyüzünün rengini, yeryüzünün derdini seçebilirim; ışıklı, bulutlu, denizliyim.

Dalgaların ve yağmurun dilini az çok bilirim fakat neyi bildiğim gibi nereli olduğumun da henüz farkında değilim.

Sahibinden yitik havza; rüyalar devşiririm. Dağlıhr mürekkebim beyaz örtüler üzerinde. Bir türlü bir araya gelemediğimi fark ederim.

Her ben dediğimde “Affola,” diyesim geliyor oysa.

Ben desem bile bu bambaşka bir ben oluyor. Azaplardan azabennâr seçiyorum. Nâr üzeri dört elif. İmlâları bozuyorum.

Zamanın hızı kesmez beni, dili acıtma, mesafesi durdurmaz. Elimi uzatsam, kendi kaderime dokunacağım.

Ben ki, hep özne oldum ömrümün cümlesinde, lâkin hiç eylem olamadım.

Kadrajında yer tutsam da kartonunda yerim olmadığını bildiğim fotoğraflarda bile gülümserdim objektife.

Bildim bilinmesi gerekeni. Ama yaşamaya sıra gelince adama-kılı tökezledim.

Eylemim yok, baştanbaşa teoriyim. Ama işte! Tepeden tırnağa yara olan da benim.

“Hiç yara almam,” sanırken aldığı yaralardan tanınan biriyim ben.

En şaşılacak yerde kurağa düşmesem adım çöl olmazdı.

Kimi taş gemi oldum cam ırmakların üzerinde yüzmeye kalkıştım; kimi cam ırmak oldum taş gemilerin bağırmada yüzmesine alıştım.

Şeyhimiz Galip bizden şanslıydı. Ateş denizinde mumdan gemiler yüzdürürken hangi tarafın zararlı çıkacağını baştan biliyordu. Oysa biz, cam ırmağında taş gemi yüzdürürken sadece ırmağın değil geminin de incindiğiyle şaşkınlık kaldık.

Ben ki kırk yıldır tufanda dalga, illâ'da lâ, Kerbelâ'da belâyim.

Bahti da tahtı da müjdeleyen Hüma değildim. Turnaydım, gölgem vardi.

Habbeyi kubbe eden, ha demeden hayran olan bir kalbin sahibiyim ben.

Bir şeyin içinde ya tam varım ya yok'um. Kıyısında kalamıyorum. Her şey kalbine hızla çarpan ama aynı hızla da geri çekilen. O ben'im işte.

Aceleciydim. Son bölümünden başladım elime tutuşturulan ilk kitabı okumaya.

Gözlerime kum doldu. Körebeyim. Emen benim, beni vuran el benim.

Ukde düğüm. Benim hâlim düğüm düğüm. Kördüğüm.

Ezelde ne yapmış olmaliyim? Neyin sözünü vermiş olmaliyim? Bilmiyorum ki.

Susuzluktan yandığında içtiğim suyun bengisu, ölüm döşeğindeyken kapısına düştüğüm doktorun Lokman olmadığını öğrendiğimde dünyanın cennet olmadığını anladım. Çilenin içinden parladı bu bilgi. Çok da kullanılsızdı. Ama değildi.

Öyle yanlış kapılar çaldım, dünyalar bir araya gelse anlama yacıklara öyle güzel hikâyeler anlattım ki. Helâl ü hoş edelim mi şimdi?

Gece geçtiğim yollara sabah olup da gündüz gözüyle baktığımda gördüm uçurumları. Cahilin cesareti. Şimdi sağa çektim bekliyorum.

Dönüp bir an bakıyorum geriye. Hayret, taş kesilmemişim.

Sadaka dağıtmaya alışkin kırk yıldır yanılmış Züleyha. Bu kez de elinde pash bir ayna, geçmez iki akça.

Gafletin bir kefareti olsa katbekat ödeyebilirim. Ama yok.

Kendimi dağlara, taşlara, ağaçlara aşıkâr ettim, şerh ettim, tekrar ettim, ezber ettim. Gün gelip ret, gün gelip inkâr ettim. Özge cemal bulamayıp, dönüp yine kendime nazarla muhabbet ettim.

Hâlâ içimde dar günlerimin kırkinci odası hâlâ yüreğimde çatlamayan sabır taşı. Hayret! Tufan kopmuş çoktan ama boşulan olmadı.

Kocaman bir bulut geldi, üstümde durdu. Sesim geliyor, kendim görünmüyorum.

Yalandır anlaşılmaz olduğum; kalbim açık, dersim açık, yazım açık. Ama kim bir hikâye kahramanına dönüştürüldüğünde kendisini zahmetsiz tanıyabilir?

Benim işim hep güzellik değil, sadece gül alıp gül satmam, tahmin bile edemezsin. Yine de kendi özgeçmişimi yazabilecek en uygun kişi olduğum hususunda endişeliyim.

Bu gece çok ağlayacağım, bunu tarihler yazmayacak ama kâtipler yazacak. Tarihler yazmasın. Ben kendimin tanııyorum. Ama bana hangi lisanla sual edeceksiniz şimdi?

Bak şimdi, ben dünyanın hay u huyuna bir gönül huzuruyla hoşça tebessüm edebileceğim kadar ölümün bana yakıldığı yerdeyim. Gül devrim, lâle devrim geçti, şimdi nergis devrimdeyim.

Ben buraya bıçak sırtında yürye yürye, sehiv secdesinde bile yanila yanila, mahya kandillerinin şiddetli rüzgârda kopup düşeceğinden korka korka geldim.

Rüzgârdan kanatlarım vardı. Hiç korkmadım. Hiç tereddüt etmedim. Hiç titremedi elim. Oysa yüküm ağırdı.

En arandık odanın anahtarını elceğizimle attım denize. Kurumasın, huyumdu.

Elmasları daha parlasın diye düğün töreni geceye bırakılmış kraliyet gelini değildim ben. Ben bugüne düşe kalka, bata çeka, serapa kusur serapa hata, zor geldim.

Aman Allah'ım! Nerelerden geçmişim ben? Nasıl turmanmışım?  
Nasıl düşmemişim? Nasıl dönmüşüm geri? Kapatmasın kimse  
gözlerimi ki göreyim.

Bildiklerim bir yana, kim bilir bilmeden nelerin yanından geçip  
gitmiştim.

Dünya beni hiç terk etmeyecek bir korku bırakmışken bu dağlara,  
keşke o dünyadan gelip geçiciliğine dair iki kelâm da ben  
edebilseydim.

Gelen geçti, yiten bitti. Son baharını göreceğimden endişe  
ettığım sardunya bana, ben sardunyaya kaldık sonunda.

Geçtim içinden hayatın. Şimdi o koşsun arkamdan.

# YAZI MASASI

## BEN YAZICI

Ben: Yazıcı. Kalbim çatlığından tanığım su kiyısında bir kavak ağacıydı.

Elimde ne yapacağımı bilmediğim, hiçbir kapıya uymaz anahatarlar, şimdi size aşka, hayatı ve ölüme dair yerli yersiz cümleler söyleyeceğim.

Ne söylesem bir evvel söylediğimin ya şerhi ya ezberi çıkıyor. Başka kelimelerim yok benim. Tekrîr de diyebilirsiniz zarifane, tekrar da diyebilirsiniz arifane. Hepsi de kabulümdür benim.

Durgun bir suyun yüzüne eğilir gibi dönüp kendi yüzüme baktığında sonu gelmemiş gibi görünüyor dilimden döküleceklerin. Ama evet, size bundan sonra ne söyleyebilirim?

Neticede şu yazdıklarımda ben hem mecazlı hem de gerçekçiyim. Yani düpedüz kinayeliyim.

Yüzü toprağa dönüktür kâğıdın. Harfler üzerinden dökülür. Eğer öyle değilse ya ben hayal görmüşüm'dür ya da bana hülya anlatmışlardır.

Uyanıklığım, rüya yorumcusu Yusuf'un uyanıklığından farklıydı elbet ama ben de gecenin saat sıfır üçlerinde daima uyanıktım.

Ben, yazıcı. Denize bakan odamda oturuyorum. Vazgeçtiğim ismimle seçtiğim isim arasında duruyorum.

Ben, yazmaktan usanmamış elif parmaklarım karanfil tırnaklarımla ben diye bildikleri yerdeyim.

Cümleyle vurulan biriyim ben. Neden hâlâ yaşadığımı merak ettiğim günlerde bile gizli saklı ölmeyi beceremedim. Nereden vurulduysam yaralarımı oradan gösterdim.

Ben bunları yazarken koptu firtına. Evin yanarken sessizlikten başka sarındığım harmanı yoktu.

Ben bunları yazarken geldi başa akla gelmeyen. Ben bunları yazarken gördün mü sana, bana, ona neler oldu?

Senin sadece son bölümünü yazmayı sevdiğin bir hikâye var. Kalem de şahit buna kâğıt da. Gündüz de şahit, gece gece başına giren ağrilar da.

Öyle yabancı gelir ki bir zamanlar yazdığını satırlar. Usulca kapatırsınız defterin kapağını.

Bu kadarı bu kaleme bile çok fazlayken varsın kopsun kiyametim. Toplansın mahşerim. Öyle bir ölüm ki orada her hâlde ölmeyeceğim.

Kendisini nasilsa yazmanın içinde bulup buna kendisi de hayret eden biriyim ben. Bilirim ki söylenecek sözüm bittiğinde giderim.

Bilenin, hatırlaması bile, bilmesinde endişe yoktur diye anlattım.

En fantastik ögelerle anlatılmış hikâyenin bile gerçeği işaret etme sorumluluğu olduğuna inanıyorum ve hâlâ kendi gerçeğimi anlamak için size bunca hikâye uyduruyorum.

Ben uydurdum bütün bu hikâyeleri. Ama size şunu söylüyorum ki daha yüksekte duran bir gerçeği işaret etmek için bunca hikâye uydurdum.

Ben. Anlattıklarımın hayat tarafiyim. Kalplerin tarihçesi yazılmadıkça ne tarihe ne romana inanacağım.

“Yazıcıya özendirdiği aşktan vebal var mıdır?” Aşkında mutlu bir öykü kahramanım yok ki vebalim olsun.

Bir kıssa nasibinden başka mutlu bir öykü kahramanı olmayan şu yazıcı. Beni hangi isimle anacak bir gün yazacak olan?

Tuğramın değilse de nefti kapaklı defterimin köşesine çoktandır bir bahar dalı düşürüverdim. İyi ki padişah değilim!

Tebessümüm karanlıklarını yirtan yanından kalma, dizginsiz akıyorum hikâyeden hikâyeye.

İçimden kurgusu benden çıkan ama artık bana itaat etmeyen yelken kürek bir hikâye geçiyor.

Ben olmasam benim hikâyem olmazdı. Hikâyem elbette bennimle ilgilidir.

Yazar ve hikâyesi arasındaki ilişki, “ben olmasam benim hikâyem de olmazdı” mantığından ötesini zorlamıyorsa kabul görmek zorunda. Çünkü hikâyeci fark edendir ve fark ettiğini fark ettiren.

Bunca dağınık yazıyı birbiriyile irtibatlı kılacak olan, yazıcı.  
Onun için yazıcı yazının şasız parçası.

Evirip çevirip hep aynı romanı yazıyor değilim ve bu bana iyi  
geliyor.

Benim iletişim dilim yazı, ehl-i sohbet değilim.

Beni hayat tehdit ediyorsa, hava su ateş toprak tehdit ediyorsa,  
akademisyenliğin tehdidi hafif kalıyor.

Benim hayatımın merkezinde duran şey yazıdır, yazarlık değil.

Yazıcı, kâtip demektir ve kendisine yazdırılan metin karşısında  
müdahalesi yoktur. Lakin imlâ hatalarının sorumlusudur.

Yazıcı sözü bir yandan asıl sahibi olana irca ederken kusurla-  
rından da kendisini sorumlu tutar.

Yazarlık bir yetenektir ama o yetenek, işlenmeden açığa çıkmaz.  
O yeteneğin işlenmesi de çoğu kez kalem ve kâğıdın dışındaki  
bir dünyada gerçekleşir.

“Yazar mı eser mi?” sorusuna “Eser” diye cevap verdiğim  
sanırdım. Oysa nice dir kendimi “Yazar” derken yakalıyorum.

Esas olan yazıdır, ama bir okuyucusu ve bir yazarı var olduğu  
için.

Dünya fani. Kadınlık erkeklik gider geriye yazı kalır.

## NEDEN Mİ YAZI?

Uykuyu tutamadığım gecelerde dönüp de yazdıklarımı baktığımda bazen hayretler ettim. Niye ki bunca söz? Niye ki bunca acı?

Niye ki bunca söz? Niyesi yok. Söz sitem. Söylemesem sitem, söylesem sitem.

Neden yazı? En çok sorulan sorunun cevabının en az bilinen olmasında şaşılacak bir şey yok aslında. Anlatmak istedim. Anlatmasam, anladığımı da unuturdum.

Yazmak anlatmaktadır. Anlatmak ise anlamanın en kestirme yolu. Öyleyse anlamak için yazı.

Bazen hayatı dahası hayatın ötesine tutunduğum ipin ucu karışlığında dağılıp gitmemek, bir daha bir bütüne dönüşebilmek için yazı.

Kalp çatlığındı başlıyor kiyamet. O kiyamda o kiyamette. Can damara, ruh bedene sığmadığında, söz tanık olsun diye yaşadığımı yazı.

Baş edilemeyen bir iç-ben taşımanın nasıl bir kaza olduğunu fark ettiğimden bu yana elimden yazıldan başka bir şey gelmiyor.

Ölecektim, ölmekten beni yazı kurtarmadığında. Bütün bu yazdıklarım, söz tanık olsun diye yaşadığımı.

Varlığımın en fazla şüphe ettiğim anda. Kaybolmamak için, yok olmamak için. Var olmak için, var olduğumdan emin olmak için yazı.

Doğum ve ölüm bilinmezleri arasında daimi bir huzursuzluk taşıyan kalbimle, kaderdaşlarma, “Gelin birazcık yârenlik edelim, yükümüz hafifler belki,” demenin en kestirme yolu olarak yazıyı gördüğüm için yazı.

Küçümsemek istediğim sözün berkitilmiş duvarının altında ne kadar açık kalple dursam da. Anlamıyor musunuz, bambaşka bir şey bu. Dağılıp gitmekten korkuyorum. Bu yüzden hâlâ söylüyorum.

Hikâyeden başka ne var ki kaybolmamızı önleyebilecek? Yok olmamak için değil ama yok olmadığımizi kendi kendimize ispat etmek için, hikâyeden daha ciddi ne var ki?

Sadece paylaşmak istedim. Yüküm, paylaşmazsam taşıyamayağım kadar ağırdı çünkü. Yükümün büyüklüğünden değil, benim küçüklüğümden. Hiçbir şey oyun olsun için değildi.

Belki hızla geçen zamanın öbünden bir şeyler kurtarmak çabamızdandır bunca yazmamız. Sanat budur en fazla. Zamansızlığı tecrübe etmeye yeltenmek.

Kan damara, nabız bileğe, ruh bedene, fikir zihne, his kalbe, ben geceye; demek istediğim şu ki içim içime sığmadığında. Yazı.

Kalbin de infilâki var. Çıldırmamak için tahliye!

Sadece anlatayım. Çünkü ben hikâyeler anlatmayı hâlâ seven bir kadınım.

## YAZARKEN

### Yazının Bedeli

Kaderi ağırdır. Yazının kalbi vardır.

Yırtılıp atılan çokça ırmak olsun. Bahkalar sağ olsun. Ver ödediğim bedeli geri, al verdığın yeteneği.

“Birileri, bu hikâyeyi ben yazmış olmaliyım,” demeli. Ama o hikâyenin hangi odalarda, hangi sancılarla yazıldığını hiç bilmemeli.

Semender olmak için ateşten, bir efsaneden arda kalmak için çölden geçmek gerektiğini iyi bilirdik. Hangi efsane büyük bedel istemez ki?

Kâğıt üzerinde yaşanan hayatın ateşten başka sonu yok ki.

Sebeb-i telifi hayat olanın kurgusundan söz açmak abes. Bedeli hayat olarak ödenen kitabın satış ücretinden bahsedilemez.

Ne kadar çok şey feda ediyoruz bir öykü için. Bütün o anlatamadıklarımız, bütün o içimizde doğan, büyüyen, düğümlenen ve kaybolan o bir türlü olamadıklarımız, biz o çıldıracaklarımız.

Yazı sırsa yazıcı sır saklamayı bilmeyen sır kâtibi.