

GENÇLERLE NAMAZ



Ahmet Bulut



GENÇLERLE NAMAZ

Ahmet Bulut



Söz Başı

Bizi namaz davasında hizmetçi kılan Rabbimize hamdolsun. Uzun zamandır bütün meşguliyetimiz namazı anlatmak ve yaşamak gayreti oldu. Namaza dair eserler yazmaya bizi muvaffak kıldı. Yazdıklarımız eksikliklerine ve kusurlarına rağmen ciddi ilgi gördü. Yüzlerce kardeşimin namaza başlamasına ve namazdaki kalitesini artırmamasına vesile oldu.

Adımız "Namaz Hocası"na çıktı. Bir gün havalimanındayım, yurtdışına gidiyorum. Beni gören beş altı yaşlarında bir çocuk annesini dürterek, "Anne bak bak, namaz hocası gidiyor," diye-rek annesine fakiri gösteriyordu. Yüzümde tatlı bir tebessümün yayılmasına sebep oldu. Yıllardır kitapları ve yazılarıyla büyündüğümüz, sohbetlerinden istifade ettiğimiz ve tanıdıkça sevdigimiz Abdurrahman Dilipak ağabey, telefon numaramı kaydederken "Namaz Ahmet" diye kaydetmesi; birlikte onlarca program yaplığımız, yıldız radyo programlarıyla insanımıza iman hakikatlerini anlatan, namaza çağırın kiymetli Mehmet Pakso ağabey, "Bu Ahmet kardeş var ya namaz derken canı çıkıp gidecek," diye iltifat etmesi hep Rabbimizin lütfudur elhamdülillah.

Daha önce yaptığımız çalışmalarda, "Niçin namaz kılmalıyız, nasıl huşunu keşfederiz ve çocuklara namazı nasıl sevdirelim?" gibi sorulara cevap aradık, üç tane eser meydana geldi. Şimdi ise gençlerin namaza dair sorularına cevap arayarak farklı

bir şekilde namaza hizmet etmeyi denedik. Rabbimizden dileğimiz, bu çalışmamızı da diğerleri gibi faydalı eylesin. Nicelerin namazla buluşmasına ve dirilmesine vesile eylesin.

Bu çalışmamızda gençlerin günlük hayatı karşısında karşılaştıkları namazla ilgili problemlerine çözümler ürettik. Şüpheleri gidermeye gayret ettik. Namaz bilincini geliştirmelerini hedefledik. Namaz kılmamanın bahaneleri gidermeye çalıştık. Namaza olan muhabbeti pekiştirmeye ve namaz aşkını coşturmayı arzu ettik.

Gayret bizden, başarı Rabbimizdendir. Kalpler O'nun elindedir. Kalpleri istediği şekilde yönlendiren O'dur. Sözümüzü dinlenir ve yazımızı okunur kılmasının O'nun ikramıdır. Hamd ederiz.

Güzellikler Rabbimizden, hatalar nefsimizdendir. Güzellikler için hamd ederken, hatalarımız için af dileriz. Rabbimiz bunu hatırlatır bizlere:

"(Ey insan!) Sana gelen her iyilik Allah'tandır. (Yine) başına gelen her kötülik ise kendi nefsindendir."^(Nisâ, 79)

Bu çalışmamız size bir katkı sağlarsa üzerimizde emeği olan hocalarına anne ve babama dua etmenizi istirham ederim. Biz üzerimizde emeği olanlara dua edelim ki bizlere de dua edilsin.

Şimdi sizleri kitapla baş başa bırakıyorum.

Namazdan Utanmak



Hasan: Okuldan sonra kız ve erkek arkadaşlarımıza beraber dışarı çıkyoruz, dolaşıp sohbet muhabbet ediyoruz... Onlara her seferinde, "Ben bir namaz kılıp geliyorum," demeye çekiniyorum, utanıyorum. Bazen bu yüzden namazımı kaçırdığım bile oluyor. Nasıl hareket etmem lazımlı Ahmet Abi?



Hasan kardeşim, öncelikle, "Niçin namaz kılıyorum ya da neden namaz kılmam gerekiyor?" sorusunun cevabını bulmalıyız. Bu sorunun cevabını bulduğumuzda umarım namaz kılmaktan utanmak şöyle dursun, arkadaşlarını da namaza davet etmek için bu anları bir fırsat bileceksin. İstersen öncelikle niçin namaz kılmalıyız sorusuna beraberce cevaplar arayalım.

Bizi yokluk âleminden varlık âlemine getireni bir düşünelim. O, bizi var etmek zorunda değildi. Görünür âlemine çıkarmayı diledi. Annemizin babamızın bile gündeminde yokken bizi gündemine aldı. Severek, begenerek ve en güzel şekilde var etti. Bizim için lazım olan her şeyi bizden önce hazırladı. İhtiyacımızı sağlayacak kıvamda ve sıcaklıkta annemizin göğsündeki sütü bizim hizmetimize sundu. Bunu bize ikram ederken annemizin sevgisini ve şefkatini de yanında promosyon olarak verdi. Akı

başında hiçbir anne yoktur ki evladını emzirirken yüksüsün. Bunu severek, isteyerek ve zevkle yapar...

Yine bize göz, kulak, burun, ağız, kalp, akıl gibi uzuvarlar verdi. Bunlar için bir ücret talep etmedi. Bir sohbette lise son sınıf öğrencisi Enes Furkan kardeşim sorduğun soruya ilgili çok güzel bir cümle söyledi, hâlâ aklımdadır. Bugünün tabiriyle güzel "kapak" yaptı. "Dünyaları verseler vermeyiz bir gözümüz de, iki gözü bize verene, a gözüm niye secde etmeyiz?" Hele bir düşün, namazı kılmadığımız için Rabbimiz gözlerimizi aliverse ve dese ki, "Sen bu gözleri hak etmedin. Bana teşekkürün bir ifadesi olan namazda tembellik ettin. Senden bunları alıyorum. Ta ki beş vakit namazını vaktinde cemaatle kılınçaya dek!" Acaba namaz kılmayan Allah'ın bir kulu kalır mıydı?

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırlı olduğunu söylez. Arkadaşımıza küçük bir ikramda bulunduğumuzda ve o bize teşekkür etmediğimde, "Ne görgüsüz," deriz; bize sayamayacağımız kadar nimetler veren Rabbimize teşekkür etmenin adı olan namazı kılmadığımızda bize ne denir peki?

Namaz, "Allahım seni seviyorum, sana inanıyorum ve seni ciddiye alıyorum," demenin elle tutulur, gözle görülür ifadesidir.

Namaza verdigimiz kıymet bizim Allah'a ne kadar değer verdigimizi gösterir. Çünkü bizi namaza davet eden O'dur. "Haydi namaza, haydi kurtuluşa," diye davet eder. Gitmediğimizde Rabbimizi reddettiğimizin farkında mıyız?

Geçenlerde Facebook'da bir cümle okudum ki bayıldım. Enfes bir tespitti. "Seyir halindeki otomobilin önüne bile bile atlayan ve ölen kimseye ne denir? Kazaya uğradı mı denir yoksa intihar mı etti denir? Sen de kabul edersin ki intihar etti, denir. Peki bile bile namazı kazaya bırakana ne demeli?" Buna da manevi bakımdan intihar etti, deriz. Çünkü namaz ruhumuzun gıdasıdır. Namaz kılmadığımızda ruhumuzu aç bırakırız. Nasıl ki belli bir süre yemeden içmeden ve havayı teneffüs etmeden yaşamamıysak

namazsız da ruhumuz yaşayamaz. Açı kalan kişinin neler yaptığıni bilirsin, ruhu aç kalan kişinin de neler yapacağını az çok tahmin edebilirsin. Onun için namaza ihtiyacın var. Onu ertelememelisin.

Efendimizin^(sav) yetiştiirdiği talebelerin namaz hassasiyetini öğrenmemiz lazım. Onları öğrenirsek bizim de namaza olan iştiyakımız artacaktır inşallah. Onlardan güzel bir örneği burada paylaşmak istiyorum:

“Âmir ibn-i Abdullah ibn-i Zübeyr, ölüm döşeğindeydi. Nefesleri sayılıyken yakınları etrafında ağlıyorlardı. Akşam ezanını duyuncu etrafındakilere:

‘Beni kaldırın,’ dedi.

‘Hayrola nereye?’ dediler.

‘Mescide!’

‘Bu halinle mi?’ dediler.

‘Sübhânâllah, münadiyi duyayım da ona icabet etmeyeyim mi? Bu mümkün mü? Beni kaldırın!’ dedi.

Yakınlarının refakatile taşınarak mescide götürüldü ve orada musallada imamla beraber bir rekât kıldıktan sonra secedede vefat etti.”

Namaz hassasiyetinin insanı nasıl bir uyanıklık hali içinde tuttuğunu görebiliyor musun? Bir de gaflet halini göstermesi için şunu paylaşayım, “Seni sabah namaza kaldırımayan imanın seni nasıl cennete götürürecek?” Bu cümle de hakikati bize haykırıyor.

Şimdi senin haline bir çözüm arayalım. Arkadaşlarının yanında namaz kılmak için çekinmenin sebebi nedir? Onların senin dindar biri olduğunu bilmelerinden mi çekiniyorsun? Bunun sebebi seninle dalga geçmeleri veya seni dışlamaları mı? Eğer böyleyse sana tavsiyem sen özünün sesini dinle. Rabbinin tarafını seç. Şunu bil ki sen Rabbini memnun edersen Rabbin de seni memnun edecektir. Rabbin senden razı olursa bütün kalpleri elinde bulunduran Allah, onların kalbini de senden yana çevirecektir. Belki de senin vesilenle

onlar da namaza başlayacaktır. Bu güzelliğe vesile olduğun için de onların kıldığı namazın sevabının bir misli sana verilecek ve onların sevabından da hiçbir şey eksilmeyecektir.

Yok, onlar seni anlamadılar ve dışladılar. O halde şöyle düşün: İnsanları memnun etmek mi önemli yoksa insanların Rabbini memnun etmek mi? Elbette Rabbimizi memnun etmek hepsinden önemlidir. Necip Fazıl'ın güzel bir sözünü hatırlıyorum. O gençlere şöyle tavsiyede bulunurmuş, "İmanınızı burunuzun kenarında bir sivilce gibi saklamayın, alnımızda bir nur gibi fışkırtın." Sen de Allah'ın taraftarı olduğunu yakınında olanlara usulunce anlat.

Kendi hayatımда çok defa şahit olduğum bir şey var; senin durumunda olduğum zamanlarda çevremdekilerden müsaade istedigimde onlarda aynı davranışı kendilerinin yapamamasının ezikliğini ve mahcubiyetini gördüm. Yanlarından ayrılrken mahcup bir eda ile şöyle ricaları olurdu, "Bize de dua et. Allah bizim gönlümüze de namaz sevgisi versin. Bizi de bu halden kurtarsın. Vallahi tebrik ederim seni. Bu haline imreniyorum."

Diyelim ki sen arkadaşlarının yanından ayrıldığında seni ayıpladılar ve seninle dalga geçtiler. Bu da olabilir. Bu arkadaşları terk etmelisin. Çünkü onlar sana zarar verir. Onların namazsızlık hastalığı sana da bulaşır. Bunların kendine hayırları yok, sana nasıl hayatı olsun. Faydasız olan şeylerden uzak durmalısın. Bu haller hepimizin başına gelebilir. Allah'ın en sevgili kulları olan peygamberler bile bu halle yüzleşmişlerdir.

Özetle söyleyecek olursak, her işinde olduğu gibi namaz kılma konusunda da Rabbini memnun etmeyi öncele. Yapacağın işlerde nefsine değil yüregine danış. Arkadaşlık edeceğin kişileri seçerken sana değer katacak, seni cennete taşıyacak vasıfta olanları tercih et. Yoksa Allah korusun arkadaşların seni ateşe taşıyanlar olur. Yeri gelmişken ders alınacak bir menkibeyi paylaşayım. Çıkılacak güzel dersler var.

“Behlül Dana, Abbasilerin ünlü halifesi Harun Reşid zamanında yaşamış olan bir velidir. Zaman zaman aklından zoru olan kimselere has tavırlar takınır, herkes de bundan dolayı kendisini deli sanırdı. Ama bunu maksatlı yapardı. Behlül Dana hazretleri daima Harun Reşid'in yakınında bulunur, çeşitli sebepler hasıl ederek onu uyarırıldı.

Bir gün Behlül Dana hazretleri, üstü başı toz toprak içinde uzun bir yolculuktan gelmiş olmanın belirtileri ile Harun Reşid'in huzuruna çıktı. Harun Reşid sordu:

“Be ne hal Behlül, nereden geliyorsun?”

“Cehennemden geliyorum ey hükümdar.”

“Ne işinvardı cehennemde?”

“Ateş lazımdı da ateş almaya gittim.”

“Peki, getirdin mi bari?”

“Hayır, efendim getiremedim. Cehennemin bekçileriyle görüştüm, onlar, ‘Sanıldığı gibi burada ateş bulunmaz, ateşi herkes dünyadan kendisi getirir,’ dediler.”

Namaza Çağrı

«—————○—————»

Hasan: Ahmet Abi, annem ve babam sürekli, "Hadi oğlum, kalk namazını kıl," , "Oğlum, namaz geçiyor," , "Bak ezan okundu oğlum, hadi bakalım abdestini al," diye beni uyarıyor. Bu uyarılar beni sıkıyor, yoruluyorum; kalkıp kilsam bile sanki sırıf onlar dediği için kılıyormuş gibi hissediyorum. Ne yapmam lazım?

«—————○—————»

Güzel kardeşim, gençlik döneminde bu tepkilerini normal görüyorum. Bizler de gençliğimizde bu tip duyguları hissettik. Şimdi kendi kişiliğini oluşturuyor ve kimliğini buluyorsun. Bu dönemde anne babanın her söylediği sana ters geliyor. Seni incitiyor. Ama şunu iyi bil ki onlar bunu yaparken maksatları seni incitmek değil. Seni geleceğe hazırlamak için gayret ediyorlar. Seni cennet gençlerinden biri olarak yetiştirmek istiyorlar. Bunu yaparken bazen hatalı davranışlarda da bunu gerçekleştirmek isteyebilirler. Senin ruhunu sikan şeye bir de onların gözünden bakmaya çalışalım.

Birçok anne babada şunu gördüm. Kendileri imanın hakikatini geç yıllarda kavramışlar. Namaza otuzlu-kırklu yıllarda başlamışlar. Geç başlamanın acısını hep yüreklerinde hissetmişler. Zamanında kılamadıkları namazlarını kaza etseler bile bunun

acısını hep yüreklerinde hissetmişler. Rablerine karşı mahcubiyet içindeler. İstiyorlar ki kendilerinin işlediği bu hatayı evlatları işlemesin. Tecrübeyi tecrübe etmek durumunda kalmasın. Bunun için evladının üzerinde titriyorlar.

Bir de onların bu gayreti Rabbimizin şu emrini yerine getirmek gayretinden geliyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor, "Ailene (ve üm-mete) namaz kılmayı emret ve sen de ona sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz sana rızık veriyoruz. (Güzel) âkîbet, takvâ sahiplerinin (Allah'ın emrine uygun yaşayanların) karşı gelmekten sakınanlar)"^(Tâ hâ, 132)

Bu ayet-i kerime geldiğinde Sevgili Peygamberimiz^(sav) evli olmasına rağmen kızının kapısına giderek namazı hatırlatmış. Hz. Ali ve Hz. Fatima namazlarını elbette kılıyorlardı. Asla aksatmazlardı. Fakat sîrf bu ayetin gereğini yerine getirmek ve bize güzel bir örnek bırakmak için bunu yapmış olmalıdır. Umuyorum senin ailen de bu hassasiyetten dolayı böyle yapıyordur. Amaçları Rabbimizin emrini yerine getirmek, Efendimizin^(sav) izinde yürümek ve seccadelerine varis olacak hayırlı bir evlat yetiştirmektir. Onların halini anlamaya çalış. Kim bilir belki yarın aynı şeyleri sen de yapacaksın.

Sana tavsiyem namaz vakti geldiğinde hemen hazırlıklarını yap. Onları namaza sen davet et. Bakalım bir daha sana, "Haydi namaz kıلالım," diyecekler mi? Biliyor musun, bir anne babanın en mutlu olduğu anlardan biri evladının onları sabah namazına kaldırdığı ve namazı hatırlattığı anlardır. Bendeniz bunu zaman zaman yaşıyorum. Bu mutluluğu yaşattığı için Rabbime şükrediyorum. İnanmıyorsan bir dene.

Senin namaza olan gayretini gördüklerinde onların tedirginliği bitecek ve sana olan güvenleri pekişecektir. Böylece bir daha hatırlatma gereği duymayacaklardır.

"Onlar istediği için kılıyormuşum gibi geliyor," cümlesinin cevabını gönlünde bulabilirsin. Kimin için kıldığını en iyi sen bi-

lirsin. Onlar için mi yoksa Rabbin için mi? Namazı isteyen Allah'tır. Ailen sana bunu hatırlatıyor. Allah'ın emrine uymanı tavsiye ediyor. Dolayısıyla sen Allah'ın emrine uyuyorsun. Diğer düşünce şeytanın vesvesesidir. Şeytana kulak verme. O kötüüğe çağırır. Kendisinin yapamadığı secdeyi senin yapmandan rahatsızdır. Seni engellemek için her yolu denemektedir. Bu da onlardan biridir.

Hatırlatmak ve davet etmek Rabbimizin emridir. Ailen bunu正在做。Ne mutlu sana ki böyle güzel bir ailen var. Bu bile şükür gerektirir.

Namaza Davet

«————— ๑๑ —————»

Halide: Çok sevdiğim bir arkadaşım var, namaza başlamasını çok istiyorum ama bunu teklif etsem ve, "Hayır," dese, hem belki ona doğru yaklaşamadığım için namaza başlamasını geciktireceğim hem de ben çok üzüleceğim. Nasıl hareket etmek doğru olur?

«————— ๑๑ —————»

Öncelikle seni kutluyorum. Güzel bir ibadete yönelmişin. Allah'a davet etmek ve Allah'ı hatırlatmak önemli farzlardan biridir. Davet etmek başlı başına bir ibadettir. Sonuç alsan da almasan da fark etmez. Rabbimizin sevdigi bir işi düşünmüşsun, harika. Bu konuda büyüklerden birinin güzel bir sözü var, "Biz seferden sorumluyuz, zaferden değil. Zaferi verecek olan Allah'tır," der. Çok hoşuma gider. Kalpleri elinde bulunduran Allah'tır. Sen kardeşini namaza davet etmeyi düşündüğün an Rabbimiz sana bir sevap yazıyor. Uygulamaya geçtiğin andan itibaren bire ondan başlayıp yedi yüze kadar samimiyetine göre sevap takdir ediyor. Dolayısıyla niyetlendiğin iş çok sevaplı bir ameldir, bunu bilmeni isterim.

Bak, Rabbimiz bunu şöyle açıklıyor, "Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter."^(Nisâ, 85)

İnandığım, yaşadığın ve hissettiğin şeyi içinden geldiği gibi söyle. Söylerken samimi ol. Hem de usulünce söyle. Karşındakini incitmemeye çalış. Suçlamaktan sakın. Sözü yumuşak söyle. Bir anne şefkatıyla söyle. Nasibi varsa sözünü dinleyecktir. Gereğince hareket edip seni sevindirecektir. Rabbinin rızasına erecektir. Bundan Rabbimiz memnun olacak, sen de memnun olacaksın. Yaptığın işin güzelliğini yüreğinde hissedeeceksin.

Sen her şeyi gayet güzel yaptığın halde oldu ki arkadaşım, "Hayır," dedi, bu da mümkün. Sözü senden daha güzel söyleyen Efendimize^(sav) de hayır diyenler oldu. O'nu düşün. O'na hayır diyenler olduğu gibi bize de hayır diyenler olacak. Buna engel olamayız. Efendimiz^(sav), hayır dediler diye davetinden vazgeçmedi. Hayır diyenleri bile yüzlerce defa imana buyur etti. Davet etti. Çünkü o davetin başlı başına bir ibadet olduğunu biliyordu. Bize de bunu öğretti.

Arkadaşını davet etmeden önce Rabbine dua et. "İşimi kolay kıl, dilimin bağını çöz ve sözümü anlaşılır eyle," de. Rabbimin desteği olmadan hiçbir başarı elde edilemez.

Hem şu mübarek ayeti hatırla, "Allah'a çağırın, salih amel işleyen ve, 'Kuşkusuz ben Müslümanlardanım,' diyenden daha güzel sözlü kimdir?"^(Fussilet, 33) İşini güzel yaparsan bu ayetle amel etmiş olacaksın. Rabbimizin iltifatına nail olacaksın. Rabbimizin, "Aferin," dediklerinden olmak istemez misin? Öyleyse hiç bekleme, hemen sevdiklerini namaza çağırırmaya başla. Allah yardımcıın olsun. Sen O'nun dinine yardım edersen, O da sana yardım edecektir. Allah'ın yardıma ihtiyacı yok fakat bu yaptığımız işi sevdığı için kendine yardım olarak kabul ediyor. Böylece bize büyük bir ödül veriyor. Rabbimizin sözü çok açıklıktır:

"Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz (emrini tutar, dinini uygularsanız), O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır."^(Muhammed, 7)

Bütün bu gerçeklerden sonra umarım hemen harekete geçersin.
Arkadaşlarını inandığın değerlere davet edersin. Hem kendine
hem de onlara iyilik yapmış olursun. Allah yardımcı olsun.

Namaz Kılma Arzusu



Halide: Bu soruyu sormaya çekiniyorum Ahmet Abi ama beni çok rahatsız eden bir durum... Kimi zaman içimden namaz kılmak hiç gelmiyor. Buna üzülüyorum ama gerçekten hissem bu. Hiç istemiyorum bu durumda kalmayı ama bazen tamamen namazdan kopuyorum.

Bu histen nasıl kurtulabilirim?



Açık sözlüğünden dolayı seni tebrik ederim. İnsanda iki meleke vardır. Biri şeytana yönelir, öbürü Rabbine. Nefisle ruh daima savaş halindedir. Hangi melekemizi güçlendirdiysek bizi o yönetir. Bu mücadele her insanda vardır. Yunus Emre'nin ifadesiyle, "Şeytanın orduları ile Rahman'ın orduları savaş halindedir." Hangisi kazanırsa o iktidarı elde eder. Davranışlarımızı tartarak hangi tarafta olduğumuzu tespit edebiliriz.

Namaz kılmak nefsimize zor geliyorsa bilmeliyiz ki bizde şeytanın orduları galip gelmiştir. Hemen Rahman'ın ordularını harekete geçirmeliyiz. Ruhumuzu esaretten kurtarmalıyız. Ruhumuzu esaretten kurtardığımızda gerçek özgürlüğümüzü elde ederiz. Ruhumuz esaretten kurtulunca da ibadet etmek zor gelmez. İbadet bize ferahlık verir ve ruhumuzun gidası olur. İbadet edememek bize sıkıntı verir. Bunu Efendimiz^(sav) şöyle tarif ediyor, "Mümin

öyle bir kimsedir ki yaptığı sevaplı amel ona sevinç verir, günahlar ise onu sıkar.”

Her insanın özü temizdir. Sonradan işlediğimiz günahlar sebebiyle ruhumuz kirlenmiştir. Bu kirlerden kurtulmanın yolu samimi tövbe ve pişmanlıktır. İçten gelerek yapılan dua, günahları terk etmek ve Rabbimize yönelmek, kulu bu manevi kirlerden arındırır. Günah yükünden arınan yürek, Rabbine yaptığı ibadeti özler hale gelir. Sana tavsiyem, kimseciklerin görmediği bir yerde Rabbine ellerini aç, bana anlattıklarını hatta anlatmaya cesaret edemeğin hatalarını itiraf et. Seni bağırlaması için yalvar. İbadeti sevdirmesini iste. Kalpleri elinde bulunduran Allah seni istediğin hale çevirecektir.

Düger yandan mümin kişi olarak Allah’ın hoşuna gitmeyen eylemlerden de kaçınmalısın. Yediklerine dikkat et. Haram lokmayla beslenen helal işler yapamaz. Gönlüne girenleri kontrol et. Göz harama bakar, kulak haram dinlerse bunlar kalbimizi karartır. İbadetler bize yük olmaya başlar. Şeytanım istekleri daha cazip hale gelir.

Arkadaşlarını güzel insanlardan seç. “Kişi sevdığının dini üzerridir.” Arkadaşların ibadetten uzaksa zamanla onların bu hali sana da bulaşır. Ya sen onları etkileyeceksin ya da onlar seni. Kim daha güclü ise o, zayıf olanı yenecektir. Sen imanı kuvvetli, sevaplı amellere gayretli, gönlü namazda, kulağı ezanda ve her işinde Rabbinin rızasını gözetenlerle arkadaşlık etmeye çalış. Bu yolda ilerlemenin en kolay yolu budur. Eskilerin tabiriyle, “Ehl-i hal ile hemhal olmaktadır.”

Namaz kılmayı canımız isteme de kılmaya çalışmalıyız. Çünkü namaza bizim ihtiyacımız var. Namaz ruhumuzun gıdasıdır. Allah’ın emridir, davetidir ve cennet burağıdır. Canımız istemese bile Allah istediği için namaz kılmak muhteşem bir başarıdır. İşte Allah bundan memnun oluyor. “Sırf ben istedim diye, kulum nefrine zor gelmesine rağmen benim huzuruma geldi,” diye me-

leklerine bizimle iftihar eder. Hele bir düşün, spor yapmak zordur, megetkattlidir ve yorucudur. Fakat spor yapan kişi sağlıklıdır. Canı istemese de spor yapar insan. Hele de belli hastalıkları varsa zorunludur. İnsan canı istemeye istemeğe sağlığı için buna katlanır. Hiç sevmediği ve korktuğu halde ameliyat olur. Sağlığına kavuşması için buna muhtaçtır. Aynen bunun gibi canımız istemese bile biz yine de namaz kılmaya çalışacağız. Çünkü hastalığımızın ilacı bundadır.

Namazsızlık hastalığından kurtulmaya karar vermelisin. Hiç zaman kaybetmeden harekete geçmeli ve namaz kıلانlarla arkadaşlık etmelisin. Namaz kıldığından neler elde edeceğini düşünmelisin. Dünyada ve ahirette namaz kıılanlara verilecekleri tefekkür edersen işin biraz daha kolaylaşacaktır. Namaz kılmayı isteyen Allah, istemeyen şeytandır. Tercihini ona göre yapmalısın. Sen Allah’ı tercih et. Dünyanın ve ahiretin aydınlık olsun.

Sana güzel bir menkibe anlatayım. Nefsimize çıkarılacak dersler var. Rabbimizin nimetlerini hatırlamamıza ve ne kadar az şükrettiğimizi hatırlatacak. Yaptıklarımızın hesabına hazırlanmamızı sağlayacak bir menkibe:

Vakti zamanında zenginin biri ölümden ve kabirdeki yalnızlıktan çok korkuyormuş. Bir gün etrafındakilerle konuşurken

“Öldüğüm geceyi kim kabre girerek sabaha kadar benimle geçirirse servetimin yarısını ona bağışlıyorum,” diye vasiyet etmiş. Kendisine dünya hayatında ayrılan vakit dolup ahirete göç ettiği vakit, “Kim birlikte kabre girip sabahlamak ister?” diye araştırmışlar. Önceleri korkudan kimse çıkmamış. Nihayet bir hamal, “Benim sadece bir ipim var, kaybedecek bir şeyim yok. Sabaha kadar durursam zengin olurum,” diye düşünerek kabul etmiş.

Nihayet hamal vefat eden zengin ile birlikte mezara defnetmişler. Sorğu sual melekleri gelmiş. Bakmışlar kabirde bir ölü, bir canlı var.

“Nasıl olsa bu ölü elimizde... Biz şu canlı olandan başlayalım,” demişler ve hamalı sorgulamaya başlamışlar.

“O ip kimin? Nereden aldın? Niye aldın? Nasıl aldın? Nerelerde kullandın?”

Sabaha kadar sorgu sual devam etmiş, adamın hesabı bitmemiş. Sabahleyin hamalı kabirden çıkarmışlar.

“Tamam, servetin yarısı senin,” demişler.

“Aman,” demiş hamal, “istemem, kalsın. Ben, sabaha kadar bir ipin hesabını veremedim. O kadar servetin hesabını nasıl veririm?”

Şimdi nefsimize sorma vaktidir. Sayamayacağımız kadar niyetlerin sahibine şükretmek çok mu zor ey nefsim? Sahip olduklarının hesabını düşün. Ve Rabbine secde etmeye koş. Seni kurtaracak olan bu secdelerindir.