

HAVVA TEKİN

"Dostluk ve Barış Sınır Tanımadır"

YESİL ADA'NIN ÇOCUK LARI



KÜLTÜR
DİVAN
DİZGİN

EDİTÖR:
HARVAN

YEŞİL ADA'NIN ÇOCUKLARI

Yayın Yönetmeni Savaş Özdemir

Editör Zozan Demirci

Kapak Tasarımı Erdi Demir

İç Tasarım Tamer Turp

5. Baskı Kasım 2018

Uluslararası Seri No ISBN: 978-605-08-2479-7



TİMAŞ YAYINLARI

Adres Cağaloğlu, Alemdar Mah. Alay Köşkü Cd.

No:5 Fatih/İstanbul

Telefon (0212) 511 24 24

E-posta bilgi@genctimas.com

Baskı ve Cilt Çınar Matbaacılık

Sertifika No 12683

Adres Yüzyıl Mah. Matbaacılar Cad. No:34 Bağcılar / İstanbul

Tel (0212) 628 96 00



TİMAŞ YAYINLARI / 4169

GÜMÜŞ ROMANLAR / 19

RAF: 10+ Roman Öykü

KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINCILIK SERTİFİKA NO: 12364

© 2016 Eserin her hakkı anlaşmalı olarak Timas Basım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne aittir. İzinsiz yayımlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.



Mayıs ayının son günleri idi. Hava iyice ısınmıştı. "Bu yıl ürün her zamankinden erken olgunlaşacak." diyordu yaşılılar. Köyün hemen dışında başlayıp geniş ve düzgün bir alanı kaplayan buğday tarlaları arasında, yer yer zeytinlikler uzanıyordu. Zeytinlerin dalları da tıpkı buğday başakları gibi yüklüydü. Dallar, olgunlaşmış iri zeytinlerle iyice ağırlaşmıştı.

Köyün az uzağından geçen dere bir başka köyle sınır çiziyor, uzun bir yol izleyip adanın kıyılarından denize dökülüyordu. Köy evleri büyük bahçeli, geniş odalı, aydınlichkeit evlerdi. Hemen herkesin bahçesinde az da olsa sebze, meyve yetiştirdi. Bazı bahçelerde rengârenk güllerin yanında, çardaklara sarılmış iri taneli üzümler salkım salkım göz alıyordu.

Cengiz ve Cemal'in evleri, işte bu iri güllerin olduğu bahçelerden birindeydi. Babaları Ahmet Çavuş, çiftçilik yapıyordu. İri yarı, esmer, güleç yüzlü biriydi. Askerliğini çavuş olarak yaptığı için herkes ona Ahmet Çavuş diyordu. Becerikli bir adamdı. Evine hemen hiç marangoz, tesisatçı uğramazdı. Bozulan muslukları, kapı kollarını, değişmesi gereken kırık camları o yeniler, bu işleri de keyifle, üşenmeden yapardı. Komşuları zaman zaman kapısını çalıp ondan

bu tür bir onarım rica ederlerdi. Ahmet Çavuş onları hiç kırmaz, o her zamanki güleç yüzüyle elinden geleni yapardı.

En büyük zevki hayvanlarla uğraşmaktı. Evinin arka bahçesine de büyükçe bir kümes yapmıştı. Tavuklar, horozlar, ördekler, güvercinler, tavşanlar onu avluya çıkar çıkmaz gürültü ile karşıladı. Ahmet Çavuş, hayvanların sanıldığından çok daha duyarlı ve sadık olduklarını söylerdi. Karısı Şermin Hanım ise onun bu hayvan meraklından pek memnun değildi. Zaten sınırlı olan gelirlerinin bu kadar çok hayvan besleyerek iyice daraldığına inanır, arada bir “Azaltalım şunları.” dedikçe, Ahmet Çavuş yumuşak, sevgi dolu bir sesle “Ne kadar yem yiyorlar ki Şermin? Böyle söyleme. Onları da dünyası bu dünya.” diyerek karısını sustururdu. Şermin Hanım üstelemez, içindekileri kendine saklayıp işinin başına dönerdi. Narin, dayaniksız bir kadındı. Ev işleri ve iki çocuk onu yeterince yoruyordu. Bu yüzden Ahmet Çavuş hayvanların bakımını ona bırakmaz, sabah erkenden kalkıp kümestekilerle ilgilenir; yemlerini, sularını verir, ondan sonra diğer işlerine koyulurdu.

Gül bahçesinin bakımı Şermin Hanım'ın sorumluluğundaydı. Típkı kocasının hayvanlara karşı duyduğu sevecenlikle onları sular, budar, kuruyan yapraklarını temizlerdi. Kendi duygularını bildiğinden olsa gerek hayvanların azaltılması konusunda arada bir söylemese de ısrarcı davranışmadı. Son zamanlarda çabuk yoruluyor, daha çok enerji harcadığı hálde daha ağır hareket ediyordu. Bunun nedeni bir bebek beklemesiyydi. Bebek haziran ayında aileye katılacaktı. Babaları, sık sık oğlanları yumuşak fakat kesin bir sesle uyarıyor, an-

nelerini fazla yormamalarını, odalarını toplu tutarak ona yardımcı olmalarını söylüyordu.

Oğlanlar uysal çocuklardı. Büyük oğlan Cengiz, ilkokulun son sınıfındaydı. Akıllı, çalışkan, oldukça meraklı bir çocuktu. Küçük oğlan ise ilkokula bu yıl başlamıştı. Ağabeyine göre daha çekingen, heyecanlı, biraz da nazlıydı. Özellikle Ahmet Çavuş, tatlı sert uyarılarla onu daha atak bir çocuk hâline getirmeye çalışır, Şermin Hanım'ın "nazlı oğlum" diye sevdiği Cemal'se bu nazlı tavırlarını pek değiştirmeden kendi görevlerinden bazılarını ağabeyine yaptırdı. Kendine özgü, insanları çabucak etkileyen yumuşak bir sokulganlığı vardı. Bu sokulganlığı yüzünden büyükler önce onun gönlünü yapmaya çalışırlardı.



Yine sıcak bir Mayıs sabahıydı. Ahmet Çavuş, kahvaltı sofrasında her zamankinin aksine suskundu. Bu suskuluk, sofrada birbirlerine takılmaktan çoğu kez çevrelerinde konuşulanları duymayan çocukların bile etkilemişti. Sessizce kahvaltı ediyorlar, arada kaçamak bakışlarla babalarına bakıyorlardı. Şermin Hanım da çocuklardan pek farklı değildi. Kocasını hep güler yüzlü görmeye alışık olan kadın, bu garip suskulugu anlamaya çalışıyordu, bir anlam veremiyordu. Kahvaltı büyük amcalarının ölümünden beri ilk kez bu kadar sessiz sona ermişti. Çocuklar köyün büyük meydanının sağ tarafındaki okullarına doğru yola çıkmaya hazırlanırken, Ahmet Çavuş kaygılı fakat bu kaygıyı gizlemeye çalışan bir sesle çocukların önünde durdu. Onların küçük cenelerini avuçlarına aldı. Acelesiz ve dikkatli bir sesle fisıldadı, “Çocuklar hiç kimseyle, hiçbir şekilde tartışmanızı, hele hele de kavga etmenizi istemiyorum. Oylanmadan okulunuza gidin, çıkışta da eve hemen dönün.”

Çocuklar tartışmak, hele kavga etmek konusunda babalarından yeterince öğüt almalarına karşın, ilk kez biraz garipseyerek ve merakla baktılar. Çocukların bu bakışını

yakalayan Ahmet Çavuş, sözlerine bir gerekçe aradı. Karısıyla bakışları karşılaşınca da aradığı gerekçeyi buldu. "Annenizin size ihtiyacı olabilir. Yanında olmalısınız." dedi. Bu inandırıcı bir gerekçe idi ve çocukların annelerinin artık iyice tombullAŞmış hâline bakarak, başlarını olur anlamında sallayıp kapıdan çıktılar.

Okul çok uzak değildi. Hızlı bir yürüyüşle beş dakikada varılıyordu. Köydeki iki ilkokuldan biriydi. Diğer ilkokulsa köy meydanının hemen solundaydı. Bu okula da köyün daha çok sağ yanında yaşamakta olan Rum ailelerin çocuklar gidiyordu. Türk okuluna göre daha büyük ve bakımlıydı. Okulun arka bahçesinde iki katlı bir öğretmen lojmanı vardı. Beslenme saatlerinde sıcak süt ve fırıncı Niko'nun her sabah okula gönderdiği çörekler dağıtılmıştı. Sabahları Niko'nun arabasını gören çocuklar, bu çöreklerle kendi çantalarındaki bir dilim ev çöreği ile bir parça keçi peynirini karşılaştırırdı. Bir keresinde evde bundan söz eden Cemal, hiç ummadığı kadar sert bir tavırla azarlanmış, evde istediği kadar sıcak süt içip çörek yiyebileceği söylenmişti. Sonrasında bu konu bir daha hiç açılmadı.

İki okulun arkasında Haşim Dayı'nın kahvesi vardı. Çocuklar bazı teneffüslerde bitişik bahçeden diğer okul bahçesine kaçan toplarını alırken, kırık dökük dilleriyle yarı yamalak konuşmaya çalışırlardı. Bazı çocuklar kibardı, teşekkür ederlerdi birbirlerine. Bazıları da garip bir öfkeyle ters ters bakıp giderlerdi. Bir keresinde Cengiz, toplarını alıp vermeyen bir Rum oğlanla okul çıkışında kavgaya tutuşmuş, üstü başı berbat şekilde eve döndüğünde de haklı olduğu

hâlde babası tarafından azarlanmıştı. Cengiz o gün ilk kez babasına kızmış, öfkesinden odasında uzun süre ağlamıştı. Babasına göre, topu alıp vermeyen çocuk yanlış yapmıştı ama kaba davranışın kavga ettiği için Cengiz de hataliydi. Hele kavgayı bir başka Rum oğlanın ayırdığını duyuncu babası iyice kızmış, o çocuğun kavgayı ayırmak için gösterdiği çabayı övmüştü.

O günden sonra kavgayı ayıran ve adının Yorgo olduğunu öğrendiği çocukla birkaç kez daha karşılaşmıştı Cengiz. İki çocuk da birbirlerinden hoşlanmıştı. İyi anlaşıyorlardı. Bu, güzel bir arkadaşlığın başlangıcı olmuştu.

Yorgo, Türkçeyi güzel konuşuyordu. Babası, pek çok Türk hastası olan iyi bir doktoru ve Yorgo da Türkçeyi ondan öğrenmişti. Onların arkadaşlıklarını önce kuşkuyla karşılayan Şermin Hanım bile bir süre sonra bu arkadaşlığı onaylamıştı. Çocuklar sık sık buluşup oyun oynuyorlar, zaman zaman da iyi anlaştıkları arkadaşları ile pikniğe gidiyorlardı.

Yorgo'nun annesi asık suratlı bir kadındı. Çocukların bu arkadaşlığınından hoşlanmıyordu. Bir iki kez Yorgo'yla birlikte eve gelen Cengiz'e iyi davranışmamış, çocukların eve girmesine izin vermemiştir. Babasının kendisine doğum gününde aldığı küçük mikroskopu Cengiz'e göstermek isteyen Yorgo, buna çok üzülüyordu. Annesinin bu davranışlarına rağmen Yorgo bir yolunu bulup Cengiz'e mikroskopu göstermek istiyordu. Sonunda piknik yapmak bahanesiyle dere kenarında buluşmaya karar verdiler. Yorgo mikroskopu gizlice çantasına koyup getirecekti. Her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorlardı. Oysa yolunda gitmeyen bir şeyler vardı.

Bugün pikniğe gidilemeyecekti. Cengiz sıkıntıyla yüzünü buruşturdu. Pikniğin ertelenmesine çok üzülmüştü. Öğrenince Yorgo da çok üzülecekti.

Çocuklar evden ayrıldıktan sonra Şermin Hanım bir süre kocasını izledi. Adam sıkıntı içinde önündeki çayı bitirmeye çalışıyordu. Sonunda dayanamadı.

– Ne oldu Ahmet?

Ahmet Çavuş başını ağır ağır kaldırıp karısına baktı. Bir an söyleyeceği sözleri tarttı. Söylemenin doğru olup olmayacağından emin olamıyordu. Üstelik doğuma az kalmıştı ve heyecanlanması iyi olmazdı. Yine de aklından geçenleri şimdkiye dek her şeyi anlattığı karısından gizlemek istemişti. Ağzının sıkı olduğunu çok iyi bildiği hâlde ikaz etti:

– Sana söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin.

Kadının yüzü birden asıldı. Kırın bir sesle:

– Aşk olsun, kimseye hiçbir zaman bir şey söylemediğimi bilmiyor musun?

Karısının küskün yüzüne baktı adam sıkıntıyla ve gönlünü almaya çalıştı.

– Tabii ki bunu biliyorum ama yine de dikkatli olmak gereklidir. İnsanlar bazen boş bulunup arkadaşlarına açılabilirler.

Durdu. Bir süre sonra tekrar konuşmaya başladı:

– Son günlerde garip şeyler oluyor. Herkes çok huzursuz. Ortada bir şeyler dönüyor ama kimse tam olarak ne olduğu hakkında fikir yürütütemiyor.

– Ne gibi şeyler oluyor, dedi karısı.

Sesinde kaygı vardı.

– Hüseyin Dayı'nın büyük oğlu Behiç'i biliyorsun. Geçen gün Varvara'ya, çarşıya buğday götürmüştür. Her sene "Buğdayı başkasına götürme" diyen tüccar Yanni, buğdayı son kez alacağını, bir daha getirmemesini söylemiş. Çarşidaki inşaatta çalışan Türklerin de işine son vermişler. Sonra... Bundan daha da garibi, minibüsüyle Rum köylerine de uğrayan kumAŞçı Salih öyle bir şey söyledi ki neye yoracağımı bilemedim.

Ahmet Çavuş'un yüzünde ilk kez bu kadar endişe görüyordu karısı. Adamın yüzü, bilmediği bir şeyden korkan ve anlamaya çalışan bir insan gibi karmakarış olmuştu.

– Ne söyledi?

Kayıgı, Şermin Hanım'ın sesine de yerleşmişti.

– Salih'in okuldan beri çok samimi olduğu bir arkadaşı var. Dizdar köylü. Birbirlerini çok sevdiklerini söyler Salih. Adamın adı Stefan. Salih onun kaç defa kendisini korumak için tehlikeye girdiğini söyler. Güvenilir yani. Adamın çalıştığı kahveye uğramış. Stefan onu aceleyle çay ocağına çekip kapıyı kapatmış, sonra da "Buralardan git. Bir süre. Yola çıkma arabayla. Zorda kalmadıkça Rum köylerine uğrama, ortalık karışacak." demis.

– Ne demek bu şimdi?

– Nereden bileyim, dedi Ahmet Çavuş. Salih çok üstelemiş ama Stefan, "Daha fazla bir şey sorma gözünü seveyim.

Durma, şehre akrabalarının yanına git. Bunu da kimseye söyleme. Hele benden duyduğunu hiç kimse bilmesin yoksa beni yaşatmazlar.” demiş.

– Şermin Hanım şaşkınlıkla baktı. Kendi kendine söyler gibi “Neler oluyor?” diye mırıldandı. Ahmet Çavuş,

– Bilmiyorum. Belki saldırular planlıyorlar, insallah böyle bir şey değildir.

“Çocuklar...” dedi kadın kaygıyla. Ahmet Çavuş karısının kayısına başıyla karşılık verdi.

– Bir süre onlara dikkat etmeliyiz. Bizim köyde pek bir şey olmaz gibi geliyor bana ama belli olmaz.

İki gün sonraya erteledikleri pikniğe gitmek için can atan çocuklarsa tüm bunlardan habersiz okul çıkışında buluşmuşlardı. Yorgo, heyecan içindeydi. Cengiz’le öğretmenlerinin anlattığı konu hakkında konuşmak istiyordu. Heyecanlanınca bazı sözcükleri düzgün söyleyemiyor, aksanı bozuluyordu.

– Vre nerelerdesin! Beklerim ne zamandır.

Cengiz arkadaşının heyecanlı hâline bakıp gülümsedi.

– Geldim işte. Öğretmen yaz tatili için ödev verdi, onu yazıyorum.

– Bizimki de verdi, dedi Yorgo. Kıbrıs’ta cumhuriyetin kuruluşunu araştıracakmışız. Ben bu konuları sevmem hiç. Keşke hayvanları araştırmamızı isteseydi. Senin ödevin nedir?

Cengiz gülümsedi:

– Eğer bizim sınıfı olsaydın çok sevinecektin. Çünkü bizim ödevimiz çevremizdeki bitki ve hayvanları araştırmak. Yorgo ellerini birbirine vurdu.

– Şansa bak.

– İstersen ben senin ödevini araştırırıım, dedi Cengiz.

Yorgo durdu. Birden gözlerinin içi güldü.

– Yapar mısın sahi?

– Yaparam tabii. Sen benim en iyi arkadaşımsın.

Yorgo hoşnutlukla baktı Cengiz'e:

– Sen de benim en iyi arkadaşımsın, dedi.

Bir şey söyleyecekmiş gibi duraksadı. Biraz sıkılarak,

– Annem iyi bir evlat olmadığını, hatta garip biri olduğunu söylüyor.

– Neden, dedi Cengiz. Şaşırmıştı. Yorgo utanarak başını öne eğdi. Söylediklerine pişman olmuş gibiydi.

– Neden öyle söylüyor annen, diye üsteledi Cengiz.

– Annem bir Türk'le bu kadar iyi anlaşmanın doğru olmadığını, hatta zararlı olduğunu söylüyor, dedi ve durdu. Arkadaşını incitebileceğini düşündüğü belliydi. Hemen ekledi:

– Ama ben annem gibi düşünmüyorum. Sen sınıf arkadaşlarından bile daha iyisin. Onlar benim hiçbir ödevime

yardım etmezler. Üstelik sen çok akıllı birisin. Senin gibi kaval çalmayı da çok isterdim, dedi imrenerek.

– Bu yaz sana öğretirim, dedi Cengiz. Birden durdu, sıkıntıyla yüzünü buruşturdu.

– Sana üzüleceğin bir şey söyleyeceğim.

Yorgo tahmin etmek için bir an dikkatlice baktı arkadaşının yüzüne.

– Nedir, söyle hadi.

– Bugün gidemeyeceğiz pikniğe.

– Neden, dedi üzüntüyle Yorgo.

– Babam okuldan çıkar çıkmaz eve dönmemizi söyledi.

– Neden ama?

– Bilmiyorum... Bilmiyorum ama eve dönmeliyim bugün. Belki yarın gideriz, ne dersin?

Yorgo, peki der gibi başını çaresizce eğdi. Biraz daha yürüyüp ayrıldılar. Ertesi gün, daha ilk dersten dakikaları saymaya koyuldular. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar zaman geçmiyor, derslerin sonu bir türlü gelmiyordu. Sonunda derslerin bittiğini duyuran son zil çaldığında kendilerini dışarıya attılar. Köyün dışına doğru yol alıborlardı.

– Annenlere söyledin mi, dedi Yorgo. Cengiz “hayır” anlamında başını salladı.

– Ben de söylemedim. Annem son günlerde her şeye kızıyor, iyice sinirli oldu. Sık sık babama buradan gitmemiz

gerektiğini söylüyor. Ben gitmeyi istemiyorum. Burayı seviyorum. Hem gidersek seni bir daha göremem.

– Neden gitmek istiyor annen?

– Annem, Rumların yaşadığı bir yerde yaşamamız gerektiğini söylüyor.

– Ama burada Rumlarla yaşıyorsunuz zaten.

– Yok, herkesin Rum olduğu bir yere gitmemizi istiyor.

– Annen Türkleri sevmiyor.

Uzun zamandır bildiği bu gerçeği ilk kez açık açık söyleyordu Cengiz. Yorgo “hayır” diyemedi. Bunun yerine güçlü bir sesle:

– Ama babam Türkleri seviyor. Onun bir sürü Türk hastası var. Üstelik seninle arkadaşlık etmemeye karşı çıkmıyor.

Dere kenarına varmışlardı. Dereye doğru eğilmiş iri bir okalıptüs ağacının altına oturdular. Yorgo hemen çantasını açtı. Mikroskopunu çıkardı, özenle düzgün bir taşın üstüne yerleştirdi.

– Bu mikroskopun biraz büyüğünden var sınıfımızda. Sırayla kullanıyoruz. Sizin sınıfta var mı?

– Hayır, bizim okulda mikroskop yok.

– Yaa, sen mikroskop görmedin mi yani?

– Hayır, dedi Cengiz.

Bunu söyleرken arkadaşının sorusunda hiçbir art niyet olmadığını biliyordu ama yine de biraz gururuna dokundu. Okullarında pek çok okul aleti yoktu. İnsan bedenini gösteren iskelet bile bu yıl gelmişti okula ama ona söyleyemedi.

Yorgo yerden aldığı bir yaprağı mikroskopun altına yerleştirdi, aleti ayarladı, gözünü yerleştirip baktı. Heyecanla,

– Bak, bak yaprak nasıl görünüyor, dedi.

Cengiz gözünü yerleştirip baktı. Gözlerine inanamadı. Küçük bir yaprak nasıl böyle görünebilirdi? Tekrar baktı. Yaprak koskoca bir harita gibi görünüyordu.

– Nasıl, diye sordu Yorgo.

Cengiz hâlâ şaşkınlıkla yaprağa bakıyordu. Sonunda gözünü ayırarak arkadaşına döndü:

– İnanılmaz, dedi.

Birden içinden gelen bir coşkuyla aleti sıkıca kavradı. Öylece sevgiyle tuttu.

– Yorgo, böyle bir şey kaç liradır?

Yorgo dudak büktü.

– Bilmem... Niye?

– Bunun kaç lira olduğunu babana sorar mısın?

– Neden, almak mı istiyorsun?

– Evet. Bununla her şeyi inceleyebilirim.

– Birlikte kullanırız.

– Yok, her zaman kullanamayız ki. Bak bugün bile gizlice getirdin. Annen bilse nasıl kızar.

– Doğru, bilse çok kızar...

– Soracak mısın babana?

– Sorarıma ama çok pahalı olmalı. O kadar parayı nereden bulacaksın?

– Bilmiyorum. Belki çalışırıım.

Yorgo, hayretle arkadaşına baktı. Uzunca boylu bir oğlandı, iri kara gözleri vardı. Şaşkınlıktan gözleri iyice kocaman görünüyordu.

– Çalışır mısın? Nerede?

– Bilmiyorum. Belki tarlada işçilerle çalışırıım. Yorgo hayranlık ve kuşku karışımı bir bakış attı:

– Yapabilir misin, ailen izin verir mi ki?

– Niye vermesin. Babam her zaman çalışarak para kazanmanın insanı mutlu ettiğini söyler.

Bir süre sessizce durdular. Sonra küçük bir taşı, ardından bir saman çöpünü incelediler. Her şey büyüleyici görünüyordu. Yorgo aniden Cengiz'in koluna sarıldı.

– Bir yolu daha var, dedi.

– Neyin?

– Neyin olacak, para kazanmanın. Üstelik daha çabuk ve daha çok para kazanabilirsın.

– Nasıl?

Yorgo, söylediğlerini sanki biri duyacakmış gibi bomboş olan dere boyuna, arkada uzanıp giden sarı buğday tarlalarına baktı. Sonra da sesini alçaltarak sordu:

– Sır tutmayı bilir misin?

Cengiz merak içinde arkadaşına bakıp inançla başını salladı.

– Tabii tutarım.

– Bizim sınıfıta iki çocuk var. Birinin adı Sakis, öteki de Vasili. Geçen gün aralarında konuşurlarken duydum. Hiç kimseye söylemeyeceğime söz verdim ama sen benim en iyi arkadaşımsın. Üstelik, bunu sana söylesem daha çabuk para kazanabilirsin.

Cengiz'in meraklı iyice artmıştı. Yorgo, çok önemli bir sırrı paylaşan büyük insan ciddiyetile söze başladı. Eliyle uzaktaki tarlaların bittiği yerdeki tepeleri gösteriyordu.

– Şu tepelerin arkasında bazı adamlar kazı正在做着，从地面上的石像，石碑中拿出一些东西。 Bu eşyalar çok para ediyormuş.

– Kim veriyormuş bu parayı?

– Bilmiyorum ama öğrenebilirim.

İkisi birden tepelere doğru baktılar.

– Sen hiç o eşyalardan birini gördün mü?

– Hayır, dedi Yorgo.

Kuşkuyla baktı öteki.

– Belki de uyduruyorlar.

– Zannetmem. Sakis'in dayısı da o kazılara katılıyormuş.
Yalnız bu kazıları akşamaları yapıyorlarmış.

– Neden?

– Polis görünce el koyuyormuş da ondan.

– O zaman bu yasak, dedi Cengiz.

– Niçin yasak olsun, biz birinin eşyasını çalmayacağımız ki.

Cengiz kararsız bir yüze arkadaşına baktı.

– Babam duyarsa çok kızar buna.

– Söyleme sen de.

– Gizli bir şey yapmak istemem.

Bir süre sessizce oturdular. Yorgo:

– Mikroskobu almak istiyorsan en kısa yol bu. Ben de sana yardım ederim, daha çabuk kazarız. Yalnız...

Duraklıdı, başını önüne eğdi, alt dudağını ısırdı.

– Ben karanlıktan korkarım.

Arkadaşını yüreklemek için kendi aklından geçenleri ekledi Cengiz:

– Ben de korkarım. Bu iş hiç kolay değil.

Tekrar tepelere doğru baktılar. Tepeler her seferinde sanki biraz daha uzağa gidiyordu.

– Bak, belki iyi bir araştırma ve iyi bir plan yaparsak...

Sözünü kesti öteki.

– Gece evden nasıl çıkacağız peki?

İkisi birden düşünmeye koyuldular. Bu iş gerçekten hem tehlikeli hem de zordu.

– Babamın klinikte nöbetçi olduğu akşamlardan birinde yapmalıyız. Çünkü o akşamlarda annem yalnız kalmamak için komşumuz Katia Teyze'yi çağırıyor. Öyle çok konuşup gülüyorki kalkıp odamı kontrol edeceğini hiç sanmam. Erkenden odama çekilir, bir saat sonra da pencereden arka bahçeye atlarım. Seninle sokağın köşesindeki çesmenin arkasında buluşuruz. Çesmeyi hatırlıyorsun ya hani...

– İyi de ben evden nasıl çıkacağım? Benim babam çok geç uyur, üstelik sık sık bahçedeki hayvanlara bakmaya çıkar. Kesin yakalanırıım. Yorgo, biz bu işten vazgeçelim.

Yorgo kızdı. Kızınca da aksanı bozuluverdi.

– Vre amma korkaksın ha. Yakalanırsan yakalanırsın. Yakalanmaz da yaparsak kazıyı, alırsın mikroskopu. Belki ben de alırm kendime bir gitar.

Eliyle arkadaşının omzunu sarstı.

– Hadi vre Cengiz.

– Peki, deneyelim. Yalnız bir gün gündüz gidip orayı görmeliyiz. Bir de kazıda ne kullandıklarını, nelerin gerekli olduğunu öğrenmeliyiz.

Yorgo sevinçle ellerini çırptı:

– Sen bırak bana onları. Öğrenirim ben Sakis'ten.

Tekrar tepelere baktılar.

– Kaç dakikada yürünür ki, diye sordu Cengiz.

– Yarın yürüyüp öğrenelim, dedi Yorgo.

Bir an durdu, düşündü. Artık geriye dönemezdi. Arkadaşının kendisine yine korkak demesini istemiyordu. Üstelik hiç de zorunlu değilken kendisiyle gelmek istiyor, tehlikeye atılıyordu.

– Peki, yarın okul çıkışında geliriz buraya. Hadi artık eve gidelim.

Saat epeyce geç olmuştu. Dönüş yolunda çantalarında getirdikleri elmaları yediler. Karınları iyice açılmıştı.

– Yarın yanımıza yiyecek alalım, dedi Yorgo. Karnım çok açtı.

– Haklisin, yarın yanımıza yiyecek almayı unutmamalıyız.

Konuşa konuşa köye vardılar. Yorgo, evlerinden iki sokak önce Cengiz'den ayrıldı. Kimseyi kuşkulandırmamalıydılar. Cengiz arkadaşından ayrıldıktan sonra hızlı adımlarla eve doğru yöneldi. Aldıkları karardan biraz tedirgindi. İlk kez gizli bir işe kalkışıyordu. Üstelik bu biraz tehlikeli bir işti ve babasının asla öğrenmemesi gerekiyordu.

Eve vardığında annesinin yanına gitti. Şermin Hanım mutfakta reçel hazırlıyordu. Kızgın bir şekilde seslendi: