

CAN AYAR

Ürkünç Aynanın Arkasında

Haktan Kaan İçel



i y i k i k i t a p l a r ı m v a r . . .



● TİMAŞ YAYINLARI ●
İSTANBUL 2017



KORKUT KORKMAZ



HAYAL ETSEVER



CAN AVAR

BU SIKICI PAZARLARIN BİR ANLAMI OLMALI

Bir öğrenci için en sıkıcı gün tatil olsa da pazar günüdür. Çünkü Pazar günü demek, ertesi gün okul var demektir. Hele ki benim gibi öğrenciler için daha da sıkıcıdır. Çünkü annem biraz sonra annem gelip bana şu cümleyi kuracak:

“Can, senin ödevin yok mu? Öyle boş boş oturma bakayım.”

Ne yani Cuma günü ödevlerimi yapıp geri kalan iki günde eğlenemez miyim? Annemle babama göre tabii ki

HAYIRR!

Halbuki notlarım da fena sayılmaz. Tüm çocuklar sınıf birincisi olmak zorunda değil ya!

13.sü olmak da fena sayılmaz hani... Hem de benim gibi kötü güçlerle savaşan biri için zaman çok önemlidir. Çünkü okul uyur, kötülükler uyumaz!

Gerçi son zamanlarda pek sesleri çıkmıyor.

Bence onlarla o kadar iyi savaşıyorum ki artık beni gördüklerinde korkup kötülük yapmaktan vazgeçiyorlar.

Bir kart bastırmanın zamanı geldi de geçiyor. Belki kartvizitime şöyle yazdırabilirim:

Can Avar - Tam bir kötülük uzmanı

Kazanamıyorsa da asla kaybetmez! Çünkü o tam bir savaşçı!



PEKİ, BEN BU KARTVİZİTİ KİME VERECEĞİM?

Ufff! Bu ve bunun gibi soruları cevaplamak çok zor.

Hemen bir düşünelim.

Bir tanesini Hayal'e veririm. Diğerini de Korkut alır. Ben de hatıra olsun diye kendime bir tane ayırıyorum. Annemle babama da versem. Etti 5 kişi...

5 tane kart bastırsam yeterli olacak.

Ama kim 5 tane kart basar ki?

Hadi bastırdık diyelim. Kartımı vereceğim herkes benim kötü güçlerle uğraştığımı zaten biliyor, annemle babam pek inanmıyorlar ama olsun.

O zaman kart bastırmamın bir anlamı yok.

Çocuk olmak, hele ki benim gibi bir çocuk olmak çok zor!

Bu arada hava ne kadar da sıcak! Kesin bir tuhafılık var. Hemen düşünelim.

Sıcaklığın artmasının nedenleri şunlar olabilir:

1 – ALEVLİ KORKUNÇ SAMANDERLER

Vücutları alevle kaplı olan bu yaratıklar, soğuk günlerden hiç hoşlanmazlar. Sırtlarında taşıdıkları sıcak alev toplarının soğukta sönme riski vardır. Kesin güneşle işbirliği yapıp tüm dünyayı ele geçirmeyi planlıyorlar. Eğer Dünya Güneş gibi sıcak olursa, sokaklarda istedikleri gibi dolaşabilirler. Hatta düşünün sokaklarda rahat rahat gezerlerse, istedikleri gibi video oyunları oynayıp kalorifer böcekleriyle dans edebilirler. Samanderler kitaplardan da nefret ederler. Ellerine aldıkları her kitap, bir anda yanıp küle dönüşebilir. Kitap gibi güzel bir şeyi yok etmek... Samanderler gerçekten çok kötüler çok!

2 – SIKILGAN GÜNEŞ

Güneş normalde kötü şeyler yapmaz. Ama biri onu kızdırırsa... Güneş kızdığında bir milyon sekiz yüz yetmiş bin on dört kızma gücüne sahip oluyor. Kızınca da doğal olarak bir anda parlıyor. O parlayınca da olan Dünya'ya oluyor. Güzelim dünyamız ne yapacağını bilmeden terlemeye başlıyor. O kadar terliyor ki zaman zaman sel baskınları oluyor. Malum insanın yüzgeçleri yok ki balık gibi yüzebilsin! Bazı insanların yüzmeye bilmediğini de düşünürsek, selin kötü sonuçları olabilir. Bu durumdan tek kârlı çıkan çöller olabilir. Kumlarını parlatıp güzellik kraliçelerine dönüşebilirler. Bu durumda dünyada hiçbir insan güzellik yarışması düzenlemez. Zaten annem her zaman söyler, dış güzellik önemli değil, huyu güzel olsun diye. Özetle güneşi sinirlendirmemek gerekir.

3 – KUTUPLARDAKİ AYILARA GİÇİK OLAN ATEŞ BÖCEKLERİ

Ateş böceklerini hafife almamak gerekir, çok kindar olabiliyorlar. Sırf karanlıkta parlayabilmek için havanın daha sıcak olmasını isteyebilirler. Belki kutuplarda gündüzlerin çok uzun olması hoşlarına gitmiyordur. Bir de bazı kutup ayıları çok alaycı olabiliyor. Buzların üstünde kızaklarıyla kayarken çok eğleniyor gibi görünüyorlar. Okulda öğrendiğimize göre buzulların erimesinin nedeni bu haylazlar olabilir. Yoksa okulda öğrenmedik mi? Yoksa bunları ben mi uydurdum? Büyük ihtimalle ateş böceklerinin payı yoktur. Ne de olsa bu kadar küçük canlıların kutuplarda üşüyüp hasta olma olasılıkları çok yüksektir. Üstelik anneleri sırtlarına havlu da koyamaz benim annem gibi. Bu yüzden kutuplardaki soğuklar onları etkiler. Bu teorim mantıklı gelmedi bana. Özür dilerim ateş böcekleri...

4 – VANTİLATÖR VE KLİMA SATICILARI

Tabii her şeyi kötü güçlere bağlamamak gerekiyor. İnsan dediğimiz ve ara sıra yaramazlıklar yapan bir tür de var. Sıcakların gelmesiyle beraber vantilatör ve klimacılar derneği toplantı yapıp tüm evleri sığa boğalım ki bizden bir sürü klima ve vantilatör alsınlar da demiş olabilir. Böylece hem kendileri para kazanırlar hem de dernekleri daha popüler olur. Bu fikir hiç de mantıksız gelmedi bana. Hatta bazı satıcıların serin tatil beldelerine gidip sıcaktan bunalan insanlarla dalga geçtiklerini görür gibi oluyorum. Bu tip olasılıklar benim gibi bir çocuğun bile boyunu aşıyor. Yani kocaman adamlarla nasıl mücadele edebilirim ki? Belki de çocuklu satıcıları bulup oğullarına ve kızlarına baskı yapıp ailelerini sıcaklardan vazgeçirmeleri isteyebilirim. Ancak onları bulacağım diye sürekli sokağa çıkarsam, annem bana fena halde kızabilir. Hatta bana odama tıklılma cezası verip sıcaktan şiş kebab olmamı sağlayabilir.

Şiş kebab mı? Benim biraz karnım acıktı galiba.

5 - ANNEM

Bu ihtimali de düşünmek gerekiyor. Ne de olsa annem sinirlendiğinde, güzel kokulu kek pişen bin beş yüz fırın gücünde olabiliyor. Fırın bazen o kadar sıcak oluyor ki mutfaktan kaçıp kendimi klimanın önüne atmam şart oluyor. Üstelik bizim klima da her zaman çalışmıyor. Annemin dediğine göre klima çok çalışınca, elektrik faturası öyle şişiyormuş ki kocaman göbekli bir adama benziyormuş. Bu yüzden de annemin, siniriyle birleşip sıcak hava dalgasını getirmiş olabileceği hayal değil.

Bakmayın bana öyle oluyor böyle şeyler.

Hatta hatırlıyorum da bir yaz tatilinde minibüsçüler o kadar sinirlenmişti ki minibüslerinin gazlarına basıp etrafı zift kokutup aşırı sıcakların gelmesine neden olmuşlardı.

Bu da mı olmadı?

Hep olmaz dememek lazım ama değil mi?

Annem her daim sözü geçen bir insan olmuştur. Bana sözü geçiyor, babama sözü geçiyor.

Sıcaklara mı sözü geçemeyecek. Değil mi?

Gerçi annem de sıcaklardan şikayet etmişti. Bu yüzden de babama vantilatör aldırmişti. Babam klima neyimize yetmiyor demişti. Sanırım bu teorim de çöktü.

Şu an alnımdan terler akıyor. Bu böyle devam ederse, odamda yüzme havuzu hayalim gerçek olur. Bazı çocukların evlerinde yüzme havuzu oluyor. Onları gördükçe benim de olsun istiyorum. Ancak kendimi düşünmem gerekiyor.

Ne de olsa ben bir kötülük savaşçısıyım. Ne yani terlerimle mi mücadele edemeyeceğim.

Ey terler yıkılın karşımdan!

Bu arada annemden bahsetmişken, annemin bana hâlâ ödevlerini yapıyor musun sorusunu sormamış olması gerçekten ilginç.

Yoksa annem de sığağa yenik düşüp bulunduğu odayı yüzme havuzuna mı dönüştürmek istiyor?

Hem benim odamdaki vantilatöre ne oldu acaba?

Vantilatörün yerini acil olarak tespit etmem lazım. Anneme seslenip hemen öğrenmeliyim. Diğer yandan annemin ne yaptığını bilmem gerekiyor. Aileme değer verdiğimi böyle gösterebilirim.

Babam büyük ihtimalle televizyonda Őu meŐur kovboy filmlerinden birini izliyordur. O kadar ok kovboy filmi izliyor ki ansızın bir kovboya donuŐme-sinden korkuyorum.

DuŐunsenize babam bir anda atıyla odama girip elindeki kementle bana Őu soruyu sorabilir:

“Can haydi gel, Kızılderilileri ziyarete gidelim. Hem adırları da serindir.”

HAHAHAHAHAH!

İŐte buna gulunur. Babamı atın uzerinde duŐunduk-e karnıma aŐrılar giriyor.

O halde anneme seslenmenin tam zamanı Őimdi!

“ANNNNNNNEEEEEEE! ANNNNNNNEEEEEEE!”

“ANNNNNNEEEEEEE! ANNNNEEEEEEE!”

Hi cevap gelmiyor. Ne oluyor boye?

DIIIIIIIRRRRRRIIIIIIIIMMMM PUUUUUUFF!!

İŐte cevabımı almıŐ oldum. Elektrikli supurgenin sesi bu. Annem temizliŐe baŐlamıŐ. Hayır yoksa bu...

PAZAR TEMİZLİŐİ Mİ?

**HAYIIIIIRRR
BU OLAMAZ!**