

ARZIN KAPISI
KUDÜS
MESCİD-İ AKSA

TALHA UĞURLUEL



ARZIN KAPISI KUDÜS

MESCİD-İ AKSA

Talha Uğurluel



1. BÖLÜM

MESCİD-i AKSA AVLUSU



Dinler Tarihi'nin Başkenti Kudüs

Dünya üzerindeki hiçbir şehir dinler tarihi konusunda Kudüs ile mukayese edilemez. Hz. Âdem'den^(as) Hz. Muhammed'e^(sas) nice peygamberin ayak bastığı, büyük medeniyetlerin izini bıraktıran, melikler, sultanlar, komutanlar, âlimler ve nice sanatçının adının taşına toprağına kazındığı şehirdir Kudüs. Kutsal kelimesi hiçbir mekâna bu kadar geniş ve etkili bir biçimde tesir etmemiş ve hiçbir şehirle bu kadar bütünleşmemiştir belki de... Bu nedenle Kudüs'ü anlamak, bu şehrin başından geçenleri bilmek, geniş bir dinler tarihi dersi almak anlamına gelir diyebiliriz.

Geçmişten bugüne gelecek olursak Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların, dinlerine dair nice kutsalı bu şehre bağladığını görürüz. Onların dinî ve sosyal hayatlarında özenle koruduğı ve inandığı birçok detay bu şehirde vücut bulur, inançlarının nirengi noktalarını ifade eder. Mesela Hristiyanlara göre Hz. Âdem cennetten çıkarıldığında cennetin kapısı Kudüs'te



bulunduğu için önce bu şehre gelmiş ve uzun süre burada yaşamıştır. Nihayet ömrünün son yıllarında buraya dönmüş ve Kudüs'te defnedilmiştir. Nuh Peygamber^(as), gemisi ile büyük tufandan kurtulduğunda suların çekilip çekilmediğini anlamak için bir güvercin uçurmuş, güvercin günler sonra ağzında bir zeytin dalı ile geri dönmüştür. Güvercinin bu zeytin dalını Kudüs'teki Zeytin Dağı'ndan getirdiğine inanılır. Özetle, Davud Peygamber'in^(as) fetrettiği, Süleyman Peygamber'in^(as) şekillendirdiği, Hz. İsa'nın^(as) göçe, Hz. Muhammed'in^(sas) Mirac'a yükseldiği yerdir Kudüs.



Kutsal Olan Kudüs mü Yolu Oradan Geçenler mi?

Kudüs ilk kez, Firavunlar Dönemi Mısır'ının Orta Krallık yazıtlarında Rusalim adı ile geçer. Yahudiler bu şehre Yeruselayim, Hristiyanlar Jarusselam, Müslümanlar ise Darüs-Selam derler. Yani her üç dinde de şehrin adı "Dostluk Şehri" anlamına gelir. Her ne



kadar tarihinde iki defa yok edilmiş, 23 işgal, 52 saldırı yaşamış olsa da insanlar bu şehrin dostluk şehri olmasını istemiştir. Çünkü İlahî dinlere göre bu şehir İlahî bir ayrıcalığa sahiptir. İslamiyet'e göre yeryüzünde Allahu Teala'nın kendisine ayırdığı iki toprak parçası vardır: Kâbe'nin ve Mescid-i Aksa'nın kapladığı alan.

Kudüs'ün tarihini anlamak, Beytü'l-Makdis (Mukaddes Ev) Mescid-i Aksa'nın başından geçenleri kavramak için işe Hz. İbrahim'den^(as) başlamak gerekir. İki oğlu vardır bu büyük peygamberin: Hz. Sâre'den olma Hz. İshak^(as) ve Hz. Hacer'den olma Hz. İsmail^(as). Hz. İshak'tan Yakup (İsrail) oğulları türeyecektir. Hz. İsmail'in soyundan da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed^(sas) gelecektir. Ne acıdır ki aynı babadan olma bu iki peygamberin soyundan gelen iki toplum, asırlardır amansız bir mücadelenin içindedir.

Her Şey Yusuf'un Kuyuya Atılması ile Başladı

Hız. İshak'ın oğlu Hz. Yakup'un 12 oğlu dünyaya gelmiştir. Bunlardan Hz. Yusuf ve Bünyamin aynı anneden (Hz. Rahile) olup anneleri küçük yaşta vefat ettiği için babalarının himayesinde büyümüşlerdir. Abileri tarafından kısıncılan bu çocuklardan Hz. Yusuf, kurt parçaladı bahanesi ile ortadan kaldırılarak kuyuya atılmış, akabinde bir kervan tarafından kurtarılarak Mısır'a köle olarak satılmıştır. Hz. Yusuf burada başından geçen nice hadise sonrasında Mısır Firavunu'nun takdirini kazanmış ve Firavun'un rüyasında gördüğü yedi yıl bolluk ve kıtlığı yöneterek ülkenin en önemli idarecisi haline gelmiştir. Hz. Yusuf, bir süre sonra babası Hz. Yakup ve 11 kardeşini Mısır'a getirmiştir. İsrailoğullarının Mısır serüveni de böylece başlamıştır. Hz. Yakup'un oğullarından Yehuda, Hz. Yusuf'tan sonra en akıllı olanları idi. İleride Kudüs'ü fethedecek olan Davud Peygamber onun soyundan gelmiştir. İsrailoğullarına Yahudi denmesinin sebebi Hz. Yusuf'un abilerinden biri olan Yehuda'dır. Kudüs'ün Fethi döneminde Yahudilere krallık yapan Talut da Bünyamin'in soyundan gelmiştir.

Yeni Kurtarıcı Hz. Musa^(as)

Yusuf Peygamber'den bir süre sonra İsrailoğulları Mısırlılar tarafından köleleştirilecek ve bir kurtarıcı beklemeye başlayacaklardır. Bekledikleri kurtarıcı Hz. Musa'dır. Mısır Firavunu Seti'nin sarayında yetişen Hz. Musa, Seti'nin oğlu II. Ramses ile karşı karşıya gelmek zorunda kalmıştır. Tanrılık iddiasında bulunan Ramses, Hz. Musa'nın mucizelerini kabul etmeyecek ve nihayetinde ordusu ile Hz. Musa ve İsrailoğullarını kovalarken Kızıldeniz'de boğulup ölecektir. Kavmini Mısır'dan çıkaran Hz. Musa Sina Yarımadası'na gelmiş ve Allahu Teala ile görüşmek için Sina Dağı'na çıkmış, 40 gün sonra geldiğinde kavmini Eski Mısır putlarından Hator'a (İnek Tanrı) taparken bulmuştur.

Bu kavim kutsal topraklara girmeye hazır değildir, zira Firavunlar dönemi kirlerinden arınmaları, terbiye olmaları gerekmektedir. Hz. Musa kavmi ile Sina Çölü'nde tam 40 sene uğraşmıştır. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 57. ve Taha Suresi 80. ayetlerinde geçtiği üzere Allahu Teala kendilerine her gün bildircin ve kudret helvası göndermiştir. Ancak bir kural vardır; hiçbiri bu yiyecekleri saklamayacak, yanında alıkoymayacaktır, fakat her türlü ikaza hatta cezaya karşı yine de yapılan aramalarda İsrailoğullarının heybelerinden bildircin ve kudret helvası çıkmıştır. Hz. Musa büyük uğraşlara rağmen bu kavme Allah'a tevekkül etmeyi öğretmekte zorlanmıştır. Eski Mısır putperestliğinin tozlarını üzerinden silkemeyen bu neslin eğilip bükülmedeki zorluğu karşısında Hz. Musa, onlar yerine onların nesilleri ile ilgilenmeye başlamış, 40 senelik çöl imtihanlarında yepyeni bir nesil yetiştirmiştir. İşte Kudüs'e girecek olan kişiler bu nesilden çıkacaktır. Nihayet bu kavim içinde Eski Mısır ve putperestliği gören herkes ölmüş, geriye sadece bir kişi kalmıştır. Eski Mısır'ı bilen bu son kişinin de vefatı sonrasında Kudüs'e girilmiştir. Bu kişi Hz. Musa'dır. Rivayetlere göre Hz. Musa, bugün Ürdün topraklarında, Lut Gölü'nün Ürdün tarafındaki Nebi Dağı civarında vefat etmiştir.