

MAHMUT TOPTAŞ

Damla olmasaydı okyanus olmazdı...

OKYANUS VE DAMLA



MAHMUT TOPTAŞ

Damla olmasaydı okyanus olmazdı...

OKYANUS VE DAMLA



İNSAN MÜHENDİSİ ÖĞRETMENLER

Her insan bu dünya galerisinde eşi bulunmayan nadide bir varlıktır.

Her insanın parmak izi diğerinden farklı olduğu gibi, ruhi çizgileri de apayrıdır.

Anlayışta, söyleyişte, yazışta, okuyuşta ve görüşteki ayrılıkları ruh çizgilerinin ayrılığı kadar fazladır.

Ressama yön veren, tabiat ve iç dünyasıdır. Tabiat ve iç dünyanın aslına sadık kaldığı oranda yücelir. Ondan uzaklaştığı oranda alçalır. Ama her ressam kendi gönlüne yansıyanı yansıtır ve böylece çeşitlilik meydana gelir.

İnsanlardaki bu farklılığı bilen âlimlerimiz, “İnsan adedince Allah’a giden yol vardır. Ancak bütün yollar Resulullah’tan geçmelidir” demişler.

Yani her insanın kendine özgü bir dünyası vardır. Ancak bu dünya Kur’an’ın çizdiği alan içinde kurulursa kişi mutlu olur.

Rabbimiz “Herkesin yöneldiği bir yönü vardır” buyurur. (Bakara, 148) Herkesin bir yönü vardır. Ama insan isterse bütün yönleriyle Rabbine yönelebilir.

Ve yine Rabbimiz buyurur: “De ki herkes yaratıldığı doğrultuda hareket eder.” (İsra, 83)

İslami terbiye kişilerin yaratılıştaki getirdikleri kabiliyetleri değiştirmez.

Hz. Ömer'in fitratındaki şecaat İslam'dan önce zulüm aleti iken, İslam'dan sonra adalete hizmet etmiştir.

Şecaat değişmez; kullanıldığı alan değişir.

Bugün trilyonlarca dolar genetik, sibernetik, psikolojik, sosyolojik araştırmalara harcanmakta, kesin sonuçlar alınamamakta.

Irak sosyolojisi ve psikolojisi üzerine yapılan bütün araştırmalar, doktora tezleri, askeri ateşe raporları Batı'nın bütün bilgi ve bulgularını altüst etti.

Geri kalmış ülkelerin uzaktan kontrollü, robot devlet yöneticileri bile hiç ummadıkları bir zamanda iplerini koparmaya kalkıyor.

Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan^(c.c) sonra en çok insandan bahsedilir.

En iyi insan mütehasası da Peygamber Efendimiz'dir. O, Ebu Zer ile Abdurrahman bin Avf'ı, Ömer ile Bilal'i, Halid b. Velid ile Ümmü Mektum'u, Amr b. As ile Ebu Süfyan'ı iyi keşfetmiş ve en iyi şekilde değerlendirmişti.

"Gaybı Allah bilir. İnsana bakınca iç dünyasını nasıl bileceksin?" denebilir. Doğru gibi görünen bu söz yanlıştır.

Mihenk taşı kullanmadan altını ve kaç ayar olduğunu bilen bir sarrafa "Nasıl biliyorsun?" dediğimde, "Nasıl bildiğimi bilemem, tarif de edemem" diye cevap vermişti.

Yirmi sene altının yanında kalınca o bilgi ona geçmiştir.

"Demir tavında dövülür" sözü doğrudur. Ama demirin tavını nazari olarak öğretmek kolay değildir. Demircinin yanında yıllarca kalacak, işin "püf" noktasını öğrenecek. On beş sene annesinin yanında kalan kız, çorbaya ne kadar tuz atılacağını el kararıyla öğrenir. Tencere büyüdükçe elindeki tuz da büyür ama gramını bilmez.

“Meslek sırrı” denen şey, sahipleri tarafından gizlendiği için sır denmemiştir. Öğretilmesi kelimeyle, formülle mümkün olmadığı ancak yanında yaşamak, haliyle hallenmekle mümkün olduğu için “meslek sırrı” olmuştur.

İslam’da ilimle amel iç içedir. Amelsiz ilimden Allah’a sığınmıştır Peygamberimiz^(s.a.v).

Her şeyin ilmi ehkinden öğrenildiği gibi onun tatbiki de yine ehkinden öğrenilir.

Doğuştan gelen kabiliyetler doktorun neşteri gibidir. Onunla insan öldürülür de ameliyat da edilir.

Bir zamanlar zulüm aleti olarak kullanılan Hz. Ömer’in kabiliyeti, Müslüman olduktan sonra adalete dönüşmüştür.

İnsanların fitri özelliklerini yok etmek yok, terbiye etmek var.

Allah^(c.c) buyurur: “Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyiniz. Erkeklerle kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara kazandıklarından bir pay vardır.” (Nisa, 32)

Yani her insanın kendine has üstün tarafı vardır. Hiçbir kimse diğerindeki üstünlüğü istemesin.

İngiliz bilim adamının eli, ayağı, başı, gözü, dili her tarafı felç olmuş ancak beyni iyi çalışıyor ve yeni keşiflerde bulunmuş.

Muhammed Ali gibi boksör olsaydım, Yaşar Doğu gibi güreşçi olsaydım, Mehmet Akif gibi şair olsaydım, diye temennide bulunma. Allah sana da öyle bir özellik vermiş ki; beş milyar insandan onunla farklısın sen.

Ancak “İnsanlar da madenler gibidir” onların keşfedilmesi, gün yüzüne çıkarılması ve işlenmesi gerekir.

Köylerde ve büyük şehirlerin bulvarlarında milyonlarca insan keşfedilmeden, işlenmeden, mayasındaki gizli madeni çıkaramadan bu dünyadan çekilip gitmekte.

İnsanlar için yaratılan madenleri, suları bulup çıkaran madden mühendislerine, su mühendislerine değer verilir, onları

yetiştirecek fakülteler açılır da insanların iç dünyalarındaki kabiliyetleri keşfedecek insan mühendisliğine önem verilmez. Verilmesi bir tarafa tekkeleri kapatılır. Her şeyin aslı piyasadan çekilince sahtesi ortaya çıktığı gibi insan mühendislerinin de sahteleri ortaya çıkmıştır.

Öğretmenler, sizler insan mühendisi olarak yaratılmışların en değerlisiniz ve keşfetmekle görevlisiniz.

MÜSLÜMAN'IN ÖZELLİKLERİ

İnkâr ve sapıklığın dışında her durumda Allah'a hamd eder.

Hayatının örnek ve önder insanı olan Allah Resülü'ne salavata devam eder.

O yolda yürüyen her Müslüman'a selam eder, övülmeye layık olanları taltif eder. Yerilmeye layık olanları da yerilmekten övülmeye layık hale getirir.

Kadın erkek altı milyar insanı bir tarağın dişleri gibi denk kabul eder.

Kula kul olmayı en büyük suç bilir ve ona karşı mücadele eder.

Kitaplar içinde ilk önce Kur'an ve sünneti öğrenir ve ona göre yaşamaya çalışır.

Halk arasında dolaşan batıl inançları bilir ve halkı korumaya çalışır.

Atasözleri ve deyimleri de öğrendikten sonra Kur'an ve sünneti esas alarak, atasözü ve deyimlerden yardım alarak, sözün içine biraz da espri katarak anlaşılır ve çağdaş bir dille İslam'ı insanlara anlatır.

Teninde, elbisesinde, evinde, işyerinde haksız yere kazanılmış kul hakkının olmamasına çok dikkat eder.

Övülmek veya yerilmek aklına gelmeden doğru bildiğini yapar, ardına bakmadan alkışları duymadan işine devam eder.

Önüne çıkan engelleri aşmasını bilir.

Engeli engel olarak değil, aşılması gereken tepe olarak görür.

Terazinin iki diline iki ayağını basıp ikisini de dengede tutan değil, inandığı tarafa bütün varlığını koyan adamdır.

Çatlamayan bir sabır taşına sahiptir.

Attığı her adımın sevabı olduğundan başarısızlık onun kitabında yoktur.

Hedef rahmet ve cennettir. Dünya ise bu yolda durak yerlerinden biridir.

Cesurdur. Tek kişilik ordudur.

Hayal kırıklığına uğrasa o kimseyi kırmaz.

Altı milyardan biri olduğunu bilir ve “benmerkezli” olmaz.

Altı milyar çiçekten bir çiçektir, ama bulunduğu yerde görevini yapmakla mükellef olduğunu bilir.

Havayı solur, güneşi emer, çamuru yer ama çiçek olarak sunar.

Empati, sempati, zarafet ve nezaketi karıştırıp öyle çıkar insanların huzuruna.

Allah’tan korktuğundan kullara korku kalmamıştır.

Canını ve malını bu yola koyduğundan “Fedakârlık” yapacak bir şeyi kalmamıştır.

Çalışkan ve hırslıdır.

Güç ve başarısı için alkış beklemez. Alkışlarsa şımarmaz.

Mazlum duruma düşse sızlanmaz, zalime haddini bildirecek fırsatı bulsa haddi aşmaz.

Gözyaşını içine akıtır.

Övülse yüzü kızarır.

Eleştirildiğinde öfkelenmez.

Eklenti yapar, beklenti içine girmez.

Olmayacak şeyleri umut etmediğinden yıkıma uğramaz.

Hiçbir zaman insanları kandırmaz.

İkiyüzlü davranmaz.

Kadir kıymet bilir.

Kendisini sorgular.

Eyyamcı değildir.

Ufku hem altı yöne açıktır hem de kendi iç denizlerine açıktır.

Yeni gelişmeler onun için karanfil kokulu seher yeli gibidir.

“Yeniliğe açıktır” sözü onun için aşağılayıcı bir sözdür.

Oyunbozanlık yapmaz. O hep yapıcıdır.

Bilgisizliğin ağırlığıyla ezileceğinden korkarak, bilgiyle hafiflemeye ve uçmaya yönelir.

Gözetildiğini bilir. Dostlarını korur, gözetir.

Düşmanlarını gözetim altında tutar.

Davetlere icabet eder. Sevginizi artırır. Dostluklarınızı takviye eder.

Sevdiklerine sevdiğini bir şekilde bildirir.

Daima Hakk'ın ve haklının yanında yer alır.

En hakiki dostun Allah olduğunu bilir.

Allah dostlarını da dost edinir.

İman eden, imanında samimi olan herkesi Allah dostu olarak görür.

Çevresini iyi tanır. İyilerin, güzellerin, cömertlerin, âlimlerin, nerede ne iş yaptığını bilir ve gücü yettiğince onlara yardımcı olur.

İnkârcılığı yayan, kötülük yapan, zarar veren, rahatsız edenleri de tanır ve kanser hastalığından, AIDS'ten daha tehlikeli hastalığa yakalanan bu insanları tedavi ettirir.

Yolcunun yoldaşı, gariplerin arkadaşı, hastaların ilacı, kimsesizlerin kimsesi olur.

İhtiyacını yalnız Allah'a arz eder ama ihtiyaç sahiplerini geri çevirmez.

Gücünün farkında olur. Kullanmasını bilir.

Hayırlı işlerde en önde olmaya çalışır.

Kimi öne geçireceğini, kimi geriye bırakacağını iyi bilir.

Hem nimet hem hizmet verir.

Mazlumların intikamını zalimlerden alır.

Affedici olur.

Birleştirici olur, parçalayıcı olmaz. Arabulucu olur, arabozucu olmaz.

Aydın olur, aydınlatır.

Tehdit etmez, teklif eder, yol gösterir.

İki dünyasına yarayacak kalıcı sözler, kalıcı işler yapar.

Ölünce varislerine temiz bir isim, helal kazanç bırakır.

Bütün bunları başarırken azmini, iradesini sabır taşında bileğiler ve sabırla yürür.

Allah'ı sevdiği için O'nun yarattıklarını da sever. Sevince onu korur.

Denetim ve gözetimi altındakileri korur.

İç, dış ve çevre temizliğine önem verir.

Güvenir. Güven verir.

Tabiatı da şeriatı da korur.

Alçalmaz, aşağılamaz, alçalana yükseltir.

İşini sağlam, güzel, faydalı yapar.

Sır saklar. Ayıpları örter.

Zalimlerin korkusu, mazlumların ümidi olur.

Çalışır. Rızık endişesi taşımaz.

Gözünü açar. Gözler ve gönüller açar.

Ya öğrenen ya öğreten ya da dinleyen olur.

Taşı gediğine koyar. Herkesi durumuna göre değerlendirir.

Malıyla değil, haliyle yücelir.

Her sözü duyar, en güzeline uyar.

Hain gözlerle bakmaz. Gözetildiğini bilir.

Allah'ın adalet terazisinden başka terazi kullanmaz.

İnceliğe, nezakete önem verir.

Yumuşak huylu, tatlı dilli, güler yüzlü, geniş, yanık ve yazık yürekli olur.

Her şeyden haberdar olur. Kötü haberleri yaymaz, ilgisine bildirir.

Büyük âlim, büyük komutan, büyük sanatkâr olmaya çalışır.

Vermeyene verir, gelmeyene gider.

Yaratılmışların en hayırlısı olarak iman edip salih amel işleyenleri kabul eder.

Mü'minin önüne kimseyi geçirmez.

Göz ve gönlünde Allah'ı büyütür, düşmanlarını küçültür.

Kendini, ailesini ve insanlık ailesini şirkten, kötülüklerden korur.

Gönlünü imanla, midesini helal rızıkla doyurur.

Hesaba çekileceğini bilir. Zalimlere hesap sorar. Düşmanın çokluğundan korkmaz, "Hasbünallah" der ve yürür.

Cömert olur.

Gözetildiğini bilir. Dostlarını gözetir. Düşmanlarını gözetim altında tutar.

Davete icabet eder. İsteyeni boş çevirmez.
Sever. Sevdiğini bildirir.
Edebini ve edebiyatını yüceltir.
Ahiretteki dirilişten önce dirilir ve dirilitir.
Çağının şahidi olur. “Şehadet” getirir.
Hakk’ı sever. Hakk’ı hak sahibine verir.
Vekil olunca ihanet etmez. Çalışır. Tevekkülden ayrılmaz.
Güçlü olur. Allah’ın üstünde güç tanımaz. Doğru yolda geri
adım atmaz. Yumuşak davranır.
Hakiki dost olarak Allah’ı bilir.
Öveceğiyle, yereceğini bilir.
İstatistiğe önem verir.
İcada önem verir.
Eskimeyen güzelleri yaşatır.
Topluma zararlı olanları ıslah edemezse ağır veren çürük
diş gibi çıkarır atar.
Güzelliklerini görür vecde gelir. Fakirleri, garipleri, maz-
lumlara bulur. Onların gönlünde Rabbin rızasını arar.
Yolcunun yoldaşı, gariplerin arkadaşı, hastaların ilacı olur.
İhtiyacını Allah’a arz eder. İhtiyaç sahiplerini geri çevirmez.
Gücünün farkında olur. Kullanmasını bilir.
Hayırlı işlerde en önde olur.
Kimi öne geçireceğini, kimi geriye bırakacağını iyi bilir.
Kendisi değil, yaptığı iyilikleri ve eserleri görünür.
Haliyle yücelirken, malıyla ihtiyaç sahiplerine yakın olur.
Adil olur. Dostlarının suçunu savunmaz ama cezalarını
paylaşır.
Daha çok sadaka ve zekât vermek için zengin olur. Gönül
zengini olur. Çevresini de zengin eder.

Zarar verenleri zararsız hale getirir.
Elinden ve dilinden insanlar, hayvanlar ve her şey fayda görür.
İki dünyasına yarayacak kalıcı sözler, kalıcı işler yapar.
Doğruluktan ayrılmaz. Doğru ve sağlam yoldan yürür.
Sabreder, zafere kavuşur.

AZ OLMAK ÖNEMLİ DEĞİL

Bir avuç yoğurt, bir kazan sütün yoğurt olmasına sebep olur. Bir el feneri, kocaman bir salonun karanlığının aydınlanmasına sebep olur. Bir ağaçtan çıkan fidanlar ve çekirdekler dağların orman olmasına sebep olur. Bir inci, milyonlarca denizkestanesinde değerli olur. Bir yetim, kıyamete kadar gelecek bütün yetimlerin kefilidir.

Yolcu! Bu dünyada azlığından şikâyet etme. Öncülerin olan peygamberler bir tek kişi olarak gönderildiler. Ekonomik yönden zayıflığına bakma. Önderin olan Sevgili Peygamberin hem yetim hem de fakirdi. Gecenin koyu karanlığını giderip kuşluk vaktinin aydınlığını getiren Allah^(c.c) bir gün küfrün karanlığını götürür ve yerine İslam'ın aydınlığını getirir.

Ancak, tarih boyunca Allah bunu insan eliyle yapmıştır. Peygamber ve onların varisleri vasıtasıyla yapmıştır. Hepimiz Kur'an'dan ve sahih sünnetten bildiğimiz kadarıyla peygamber varisiyiz. O mirastan payımızı artırmak için Kur'an okumaya, ezberlemeye, anlamaya ve yaşamaya çalışalım.

“Önce köşeyi dönelim, sonra İslam'a hizmet için Kur'an'a yönelelim” diyenlerden geriye gelen hiçbir insan görmedim.

“Duha” Suresi'ni okurken yeniden düşünelim. Rabbimiz önce Efendimizin babasını, sonra annesini almış. İnsanın fitratında

anne-babaya güvenme ve dayanma hissi vardır. Babasının veya annesinin kucağındaki çocuk, kendini dünyanın en güvenli yerinde hisseder. Sonra akrabalarına güvenir.

Parası olan insanın yürüyüşü bile değişik olur. Biz anne-babamıza, akrabalarımıza, paramıza, makamımıza güvenerek yola çıkmayacağız. Çocuk annesine teslim olduğunda; Allah, ananın göğsünden şelale gibi süt akıtıyor. Çocuk kendine güvenmeye başlayınca süt kesiliyor.

Yalnız Allah'a güvenerek çık yola. Rabbinin nimeti olan Kur'an'ı insanlara anlat. Çöldeki bir tek ağaç gibi kalsan da kumların çokluğundan korkma; meyve vermeye devam et. Çerki dekler çiçeğe dönüşür; çöller ormana...

Dünya gölge gibidir; sırtını güneşe döner. Gölgenin sonuna varmak için yıllarca yürürsen yetişemezsin.

Karunlar yetişmeden, "Ben doydum" demeden öldüler. Yönünü güneşe, İslam'a çevirerek yürürsen gölgen arkandan seni takip eder. Hz. Haticeler, Hz. Ebu Bekirler önce sana gönüllerini verirler, sonra mallarını...

Bir kuşluk vaktinde Firavun'un ilim adamları Hz. Musa ile yarışı kaybettiklerinde topluca Müslüman olmuşlardı (Taha, 59). Yazın eski dostlarımla görüştüğümde "ne var ne yok" dedim. Dostlarım "şehrin eski komünistleri camiye bizden önce gelip birinci safı kapıyor" diyerek sevinçlerini dile getirdiler.

Siz bozulmayın. Düzeltmek için yola çıkanlar bozulursa toplumu daha çok bozarlar. Yüz kiloluk süte çalınan yoğurt bozuk olursa sütü de bozar. Yoğurt sütün çokluğundan korkmaz. Lök gibi kazanın dibine oturur, kendine değeni kendine benzetirse (1-11-111) bir, on bir, yüz on bir gibi süratle katlanarak çoğalır.

Arkadaş çoğaltmaya çalışacağız. Bütün insanları Hz. Âdem'in çocuğu olmaları nedeniyle peygamber torunu olarak göreceğiz ve onlarla arkadaş olacağız.

İnsanların eline değil, yüzüne ve gönlüne bakacağız. Gönül zenginliği isteyeceğiz.

Bu kurallara riayet edersek, yürüyüşümüzü ilahi bir sisteme oturtursak, sonumuz önümüzden daha hayırlı olur.

Yetimlerle arkadaş olur, onların haklarının savunucusu olursak Allah bize gücenmez ve cennette Peygamberimize komşu eyleyler.

Yolcu gibiyiz. Bir ömürlük yolumuz kaldı. Yolcu, gölgesinde dinlendiği ağacın altını temizledikten sonra yoluna devam eder. Gelenler rahat etsin diye temizler.

Yolumuza rahmet gibi yürüyelim.

Yağdığı yerleri yeşerten rahmet gibi. Kendimizden önce müjdelemek üzere karanfil, gül, menekşe kokusuna doymuş rüzgârımız varsın. Adımız bir günahla anılmasın. Rüzgârımız, zimmet, rüşvet, irtikap, çete, inkâr, isyan kokusuyla toplumu bunaltmasın.

Bizden önce yürüyen peygamberler örneğimiz olsun. 950 sene bıkmadan usanmadan insanları sapıklıktan hidayete çekmek için tebliğ devam eden, eza ve cefalara aldırmayan Nuh^(a.s) örneğimiz olsun da “on senedir davanın içindeyim, elde var sıfır” demeyin. Allah için atılan her adım mü’mine sevap kazandırır.

Hud^(a.s) kendisine “beyinsiz” diyen milletin bu sözüne aldırış etmeden nasihate devam etmiş. Sahillerde ve dağlarda köşkler yapan, yazın yazlıklarda, kışın kışlıklarda gönül eğlendiren, zayıfların, fakirlerin kan ve gözyaşları, alın terleriyle sanatlarını süsleyen insanlara doğruyu, güzeli, insanca yaşamayı öğretmek için gönderilen Salih^(a.s) inkâr edip devesini de işkence ederek kesen ve devenin ölüşünü toplu halde seyredenlere karşı Salih^(a.s) görevini hakkıyla yapmış ve başarmıştır.

Yolcu! Yolunda Salih^(a.s) gibi yürü ve şehrin dokuz mafyasını ıslah etmeye çalış. Lut^(a.s) gibi yürü ve çılgınlığın her çeşidini

yapan toplumun önüne geç ve yol göster. Oy için onların yaptığı kötülükleri görmezden gelme.

Evinden, mahallenden, şehirden sürülüp çıkarılma pahasına da olsa doğruyu öğretmeye devam et.