

Masallar Ülkesi Serisi

# Hammit

Tepegöz ile Kaf Dağı'nda

anadolu'dan  
fantasti'ye

CEM  
GÜLBENT



HAMMIT



BILGIN



ADOR





# TEPEGÖZ İLE KAF DAĞI'NDA

**B**ilgin, elindeki Zümrüt Sandık'a biraz daha sarılıp ön ayaklarını törpüleyen zebraya baktı.

- Yanındaki yine neler karıştırıyor Zebrağül? Sor bakalım...

- Sen neden sormuyorsun Bilgin?

- Ben ona geçen maceradan kızgınlım da ondan. Şimdi yine gereksiz işlerle uğraşıyordur, sinir eder beni!

Zebrağül, başına sardığı yaprak ve dal parçalarıyla yere kapaklanıp kuşkulu bakışlarıyla etrafını süzen mirkete doğru döndü.

- Şışt! Sosi!

- Sosi, sana diyorum, baksana!



Sosi, bir gözüyle zebraya bakıp moralsiz bir şekilde ayağa kalktı.

- Eh be Zebrağül bee! Kendimi o kadar gizlemeye çalışırken beni nasıl tanıdığını sorabilir miyim?

Zebrağül, anlamsızca Bilgin'e baktı. Akbaba yine dayanamadı:

- Acaba kimden saklanıyorsun Sosi, bizi aydınlatabilir misin?

- Sen de çok âlemsin be Bilgin. Biraz sonra Kaf Dağı'na yolculuğumuz başlamayacak mı? Orada Tepegöz ile karşılaşmayacak mıyız? Ya beni tanır mı? Sonrasında ne olur hiç düşündün mü?

Bilgin, zebra ile göz göze geldi. Mirketin bu sorusuna cevap vermeyi bile garipseyecek haldeydi. Soruya soru ile karşılık vermeyi düşündü.

- Peki, şu anda sen Sosi değilsen nesin?

Sosi, yaprakları gözlerinin önüne indirip sesini inceltti:

- Ben yeşilliğim. Tepegöz'ün yanında maydanoz, roka ya da dereotu taklidi yapabilirim.

Zebragül gülümsedi.

- Senden zekâ fışkırıyor Sosi!

Sosi, yaprağı kaldırıp yan gözle akbabaya baktı.

- Duyuyorsun değil mi Bilgin?

- Ne yazık ki duydum Sosi. Bakalım yenmekten korkup kaçan maydanoz nasıl oluyor, hep beraber göreceğiz.

Sosi, gülmeye başladı.

- Komik olacağını şimdiden hissediyorum.  
**Herkes gülecek!**

Bilgin, ciddileşti:

- Buraya gülmeye mi geldik Sosi? İşimiz başımızdan aşkın zaten. Yaşam Kristali'miz elimizde değil, Hammit şu an yanımızda yok ve bu macerada Tepegöz ile karşılaşacağız.

- Ne olur yani biraz gülsük Bilgin? Hep ciddi ciddi maceralar ve heyecanlar olmaz ki. Hem Zebrağül'e neden bir şey söylemiyorsun? Şimdiye kadar yemediği çamur, vücudunda almadığı yara ve çizik kalmadı. Baksana, hâlâ güzel olacağım diye çırpınıyor. Bu arada Feti'yi de unutmamak lazım.

Sosi'nin dudakları titremeye başladı ve gözleri Kaf Dağı'na doğru odaklandı.

- **Tepegöz'e yakalanmış olabilir.**

Bilgin, derin bir nefes aldı ve aynı anda yavaşça geri verdi. Yol arkadaşlarının garipliğine mi sıkılacağını ya da maceranın giderek daha zorlaştığına mı tedirgin olacağını bilemiyordu. Zebragül'e doğru döndü. Zebra, törpüyü yarıda kesip akbabaya baktı.

- **İşimiz çok Bilgin.  
Zümrüt Sandık'ı  
Tepegöz'e vermemiz  
lazım.**



- **Öncesinde bizi yemezse tabii ki...**

- Haklısın. Ardından Olimpiyatlar Ülkesi'ne gidip Yaşam Kristali'mizi aramaya devam etmeliyiz. Fakat her şeyden önce Feti'yi kurtarmamız gerekiyor.

- Feti için meraklanmayın derim. O işini bilir. Belki de Tepegöz ona yakalanmıştır!

- Daha da önemlisi Zebragül, Hammit henüz gelmedi ve şu çitlerin başında oturan da bizi fark etmedi.

Zebragül ve Sosi, Kaf Dağı'nın başlangıcında, dağı çevreleyen tahta çitlerin önünde oturan kişiye baktılar. Tahta sandalyesinde, başındaki şapka ile yüzü görünmeyen bu kişi, bariyerlerle kapatılan girişin kenarında uykulu bir halde oturmasını sürdürüyordu. Uzun bir süredir kıpırdamaması da ayrı bir merak konusuydu.



- Ben yanına gidip yeşillik taklidi yapayım mı Bilgin?

Bilgin, başını yavaşça mirkete doğru çevirdi.

- Ben şimdi seni salata yapsam nasıl olur Sosi? Nar ekşisi de ister misin üstüne?

Zebragül, törpülü tırnaklarıyla dikkatli bir şekilde toprağa basıp Bilgin'in yanına geldi.

- Hammit gelmeden adım atamayız Bilgin.

- Doğru söylüyorsun Zebragül. Fakat kahraman nasıl gelecek? En son Feti ile birlikte fırlatma aracındaydılar. Hammit uyardı, ama Feti yoluna devam etti. Jetonu bükük diye hava atan mirket, şimdi Tepegöz ile birlikte!

Sosi, havaya bakınırken akbabanın sorularına cevap arar gibiydi. Birden durakladı. Tuzaklar Vadisi tarafından uçarak gelenleri görünce heyecanlandı.