

Masallar Ülkesi Serisi

Hammit

Kırk Haramiler

anadolu'dan
fantasti'ye



CEM
GÜLBENT



HAMMIT



BILGIN



ADOR



FETİ



ZEBRAGİL



SOSİ



KIRIK HARAMİLER

Sosi, elindeki kürekle açtığı çukurdan bir parça daha toprak çıkartıp kenara atarken söylenmeye başladı:

- **Olmaz ki böyle canım! Onu düşün, bunu düşün! Yok Sosi şunu yap, yok Sosi şu işi hallet... Haksız mıyım Zebrağül?**



- Şeyyy, yani...

- Hayır Zebrağül! Düşündüğün gibi değil.
Her sorunu çözen ben olayım, ama kıymetimin bilinmesini!

Sosi, çukurun içine küreği saplayıp biraz daha toprak çıkardı.

- Sence de öyle değil mi Zebrağül?

- Bu konuda...

- Lütfen Zebrağül, sözümü kesme. Yeni bir maceranın başındayız ve bu serüvende de yorulan yine ben olacağım. Yanılıyor muyum?

- Eh be Sosi bee! Bir konuşturmadın gitti. Ne düşük çenen varmış senin! Hem sen neden çukur kazıyorsun bakalım?

Zebrağül, başını Bilgin ile Feti'ye doğru çevirip yeniden Sosi'ye döndü.

- Yoksa düşündüğüm gibi mi?

- Evet, şimdi düşündüğün gibi işte.

O an Feti ile sırt sırta yaslanarak bağlanmış Bilgin, zor da olsa kanadını oynattı.



- **Bak Sosi, çabuk bizi çöz! Yoksa çok kötü olacak, haberin olsun...**

Çukur kazmaktan yorulan Sosi, küreği toprağa saplayıp sapına dayandı.

- **Yooooook! Öyle kolay değil Bilgin. Bizim de bir bildiğimiz var.**

Feti, dayanamayıp araya girdi:

- **Yürü be Sosi, heyecanlandırıyoruz seni!**
Ama şeeey...

Feti, Bilgin'e yan gözle bakıp fısıldadı:

- Ben korkuyorum Bilgin.

- Ben de korkuyorum Feti. Bu yarım akıllı arkadaşın neler planlıyor bilmiyorum.

Sosi başını kaldırıp saray duvarlarından gizlice kendisini izleyen askerlere bağırdı:

- Oradan bakacağınıza gelip yardım etsenize! Şikâyet kutunuz nerede acaba? Sizi Masalina'ya şikâyet edeceğim!

O an kişneme sesiyle irkilen Sosi, yönünü Tuzaklar Vadisi'ne doğru çevirdi.

Uzaklardan ağır aksak topallayıp gelen beyaz at, kötü bir haber getirir gibiydi. Üstelik üzerinde biri vardı ve kendinden geçmiş gibi yatmaktaydı. Zebragül, Sosi'nin yanına yanaştı. Az önce esip gürleyen Sosi, küreği yere bırakıp çaktırmadan Zebragül'ün arkasına saklandı ve başını vadiye doğru uzattı. Atın garipliği mirketi de tedirgin etmişti.



- Neler oluyor Bilgin?

Sinirden titreyen akbaba, bağılı bulunduğu iplerden sıyrılmak isteyip bir kez daha başarısız olunca, kızgın bir ifadeyle Sosi'ye baktı.

- Neler mi oluyor Sosi? Sana sormalı asıl neler olduğunu! Her sorunu çözen sen değil miydin? Bunun da cevabını ver bakalım. "Hammit'in olmadığı yerde Sosi kendini kahraman sanırmış!" derlerdi de inanmazdım.

Feti, başını Bilgin'in başına doğru yaklaştırdı.

- Ne zaman dediler de inanmadın Bilgin?

- Lafın gelişi dedim Feti. Şu an çok sinirliyim!

- Sana bir şey söyleyeyim, ama aramızda kalsın. O söz başka türlü.

- Eh be Feti bee! Beni düzelteceğine şu iplerden nasıl kurtuluruz diye kafa yorsan ya!

- Sosi'nin bir bildiği varmış işte Bilgin. Bekleyelim bakalım...

At biraz daha yaklaştığında Zebragül, istemeden bir iki adım geriye gitti. Gözleri atın üstündekine odaklanmıştı, fakat kim olduğunu öğrenebilmek için biraz daha yaklaşmasını bekliyordu.

- Bu gelen Beyaz Atlı Prens olabilir Bilgin. Tuzaklar onu bu hale getirmiş anlaşılır.

- Bilemiyorum Zebrağül. Belki Zümrüt Sandık'ı almak için yola düşen biri de olabilir. Durumu kötü görünüyor.

Feti, bir kez daha başını akbabaya yaklaştırdı.

- **Sana bir şey söyleyeyim Bilgin, ama aramızda kalsın. Belki de bu gelen boyacı olabilir. Saray duvarları boya istiyor çünkü...**



- **Sen merak etme Feti, aramızda kalır. Başkasına söylemeye utanırım zaten!**

Sosi, başını Bilgin'e doğru çevirdi.

- **Benim de fikrim var ama...**

- **Sosi, seni yakalarsam elimden nasıl alacakları konusunda fikirler üretmeye başlasan bence daha iyi olur!**

- **Sana da iyilik yaramıyor Bilgin.**

O an Zebrağül, herkesi susturacak bir tepki verdi:

- **İnanmıyorum!**