

Masallar Ülkesi Serisi

Hammit

Kırmızı Başlıklı Sosi

anadolu'dan
fantasti^{ye}

CEM
GÜLBENT



HAMMIT



BILGIN



ADOR





KIRMIZI BAŞLIKLİ SOSİ

Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde
Sosi ile Feti oynarlardı
Fantastiko içinde

Kargi'nin kanadına gazeteler yükledik
Bilgin'in yüreğine cümleler ekledik
Hem az hem uz gittik
Masallar Ülkesi'ne haberler ilettik

Heybemizi serdik yere
Bir varmış bir yokmuş dedik
Bilmeyiz ki kaç kere
Develeri tellal pireleri berber ettik

Bizi görenler ilgisiz kalır mı?
Oturdular yanı başımıza
İşin bizcesini kaynattık
Nedir diye soranlara
Şu masalı anlattık...

Masal kahramanlarının bulunduğu meydana Sosi, şaşkın bir şekilde etrafına bakılmaktaydı. Ne zaman arkadaşlarından ayrıldığını bilmiyordu; fakat bildiği bir şey varsa, o da Bilgin'in her zamanki gibi kızaçağıydı. Arkadaşlarından uzak kalmıştı.

Çünkü gördükleri karşısında çok etkilenmişti. Daha önce duymuş olduğu tüm masal kahramanları ile beraberdi. Gerçi kimse Sosi ile ilgilenmiyordu; ama o yine de ne yapar eder dikkat çekmesini bilirdi. Etrafını süzdü ve birden adımlarını hızlandırdı.

- Merhaba! Kırmızı... Aa! Sen Kırmızı Başlıklı Kız değil misin?

Mavi Başlıklı Kız, tedirgin bir şekilde elindeki sepeti Sosi'den uzaklaştırdı.



- Ben, Mavi Başlıklı Kızım. Seni tanımıyorum.

- Ben Fantastiko'dan geliyorum. Yaşam Kristali'ni bulmak için kahramanımız Hammit ile birlikte yolculuğa çıktık. Daha uyumadı herhalde, yanımda olsaydı seninle tanıştırdım.

Mavi Başlıklı Kız gülümsedi.

- Çok garip... Kahramanlar her zaman uyanık olmaz mı?

- Çok haklısın Kırmızı... Amaaan, Mavi Başlıklı Kız. Bu serüvende benim kahraman olmam lazım, ama artık önemimizdeki maceralara bakacağız. Anneanneye gidiyorsun galiba. Masallarınızı severek takip ediyoruz.



Sosi, Mavi Başlıklı Kız'ın kulağına doğru eğilip fısıldarken dikkatli bir şekilde etrafını süzdü.

- Benden duymuş olma, ama yolda bir kurtla karşılaşacaksın. Aman dikkat et! Ben masalın sonunu biliyorum.

Mavi Başlıklı Kız kakhaha attı:

- Ha ha ha! Çok şirin birisin. Ne anneanne-si, ne kurdu? Ben sepetimdeki ayvaları Beş Cüceler'e götürüyorum. Acelem var, acıkmışlardır.

Sosi durakladı, garip bir yüz ifadesiyle kıza baktı.

- Eh be Mavi Başlıklı Kız bee! Masalları karıştırmışsın sen anlaşılın! Senin anneanne-ye yemek götürmen lazım. Yolda kurtla karşılaşıp... Ayyy, aklıma geldikçe içim bir garip oluyor! Sen yanlış masala gidiyorsun. O dediğin "Yamuk Prenses ve Ayvayı Yedi Cüceler" masalı... Dur bir saniye, "Tavuk Prenses ve Kedi Cüceler" miydi? Aman bee, kafamı karıştırdın iyice! Hem o başındaki de mavi değil kırmızı olacak. Açık kırmızı ya da koyu kırmızı fark etmez.

Mavi Başlıklı Kız, susmak bilmeyen mirkete garip bir şekilde baktı. Bir an önce yoluna devam etmek istedi...

Kara Düşler Ülkesi'nin soğuk koridorlarında Duban, dumana dönüşüp hızla ilerliyordu. Tüpler ürperten sarayın büyük salonuna giden kıvrımlı yollarını daha önce hiç bu kadar aceleci bir şekilde geçmemişti. Aldığı haberi bir an önce Ador'a iletmeliydi. Tüm engellemelere rağmen Hammit ve arkadaşlarının ilerleyişlerini durduramamaları, Ador gibi onun da canını sıkmaktaydı.

Ador gözlerini, parıldayan Yaşam Kristali'ne odaklamıştı. Göz bebeğinde çakan ışık ile ne kadar heyecanlı olduğu her halinden belliydi. Bulunduğu salonun içine hızla giren Duban'ı fark ettiğinde, birazdan keyfinin kaçacağını hissetti.

- Efendim!

- Söyle Duban, bir şey mi oldu?

- Evet Efendim! Masallar Ülkesi'nin habercisi geldi. Size iletmemi istedikleri hoşunuza gitmeyecek.

Ador, gözlerini kristalden ayırıp arkasını döndü. Keskin bakışlarını Duban'a dikip derin bir nefes aldı.

- Hammit mi?

