

PROFESÖR İYON İLE FEN



İşık İnsanların Peşinde

"Işık
ve Işık
Kaynakları"
Öyküsü



Birsen Ekim
Özen



Merhaba Dünyalı,

Ben Fen Gezegeni'nden Profesör İyon! Sen de kimsin, orası da neresi dediğini duyar gibiyim! Ben, fenin öneminin farkında olan bir gezegenin Profesör'üyüm. Birlikte çalıştığım kocaman bir ekibim var. Her biri fenin bir konusunda uzman... Uzmanlarım, fenle problem yaşayan, feni seven ama desteğe ihtiyacı olan, bazı konuları dikkat vermediği için kaçırın, kendi başına öğrenemeyeceğini düşünen öğrencilerin yardımına koşuyorlar. Ama tabii onlar farkında olmadan! Birçok macerayı da birlikte yaşıyorlar...

Sen de bu diziyile onların hikâyelerine tanık olacaksın, eğleneceksin ve fenle ilgili birçok şeyi öğreneceksin. Tabii ki farkında olmadan!..

Fen Gezegeni tüm gücüyle senin yö-rüngende...



İmza
Profesör İyon



İŞİK İN S A L A R İ N P E Ş İ N D E

HER ŞEY YOLUNDA MI?

Okul bahçesi bu kez sakindi. Öğretmenleri sınıfı okuma saati için bahçeye çıkarmıştı. Çimenlerin üzerine oturan çocuklar bir yandan kitap okuyor, bir yandan da temiz havayı ciğerlerine çekiyorlardı. Artık bahar gelmişti. Uzun süren soğuk ve yağışlı hava yerini güneşe, melteme bırakmıştı. Zaten bu nedenle, iki gün sonra, güneye doğru bir gezi yapılacaktı.





Beste, arkadaşı Toprak ve Eylül ile birlikte çimenlere yaydıkları örtünün üzerinde kitap okuyorlardı. Ara sıra akıllarına tatil gelince heyecanla orada neler yapacaklarını konuşuyorlar, ardından sayfalarına geri dönüyorlardı. Beste, elindeki kitaptan bir sayfa daha okuduktan sonra, heyecanla Toprak'a fısıldadı:

IŞIK İNSANLARIN PEŞİNDE

- Toprak, bu kitap çok heyecanlı. Bak şimdi de ışıktan yaratık orduları kurdu- lar. Onlar da rüzgârdan yaratık orduları ile uzayda savaşıyor. Onlar savaştıkça da yıldırımlar çakıyor!

Toprak, kitabın kapağını kaldırıp adını okudu:

- Beste, bu fantastik bir hikâye. Orada anlatılanlara inanmamalısın. Masal gibi düşün.

Beste omzunu silkti. Bu fikir hiç hoşuna gitmemişti:

- Yıldırımların nasıl oluştuğunu anlatıyor işte. Bence çok yararlı.

Eylül arkadaşının omzuna sarıldı:

- Bestecim, hayalle gerçeği birbirine karıştırma. Yıldırımlar eksi ve artı elektrik yüklü bulutların birbirlerine değmesi ile ortaya çıkıyor. Uzayda savaşan hayali ordular yüzünden filan değil.



Toprak, elindeki kitabı bırakıp düşünceli bir yüzle Beste'ye döndü:

- Beste, sen yarınki fen bilimleri sınavına hazırlandın mı? Bu seferki konumuz ışık kaynakları, biliyorsun. Konuya çalıştın mı?

Beste, kendinden çok emin başını aşağı yukarı salladı:

- Çok hazırım.

Bugünkü burç yazımı okudum. "Bugün ve yarın her şey yolunda gidecek, üzülmemeye dikkat et," diye yazıyordu.

Eylül merakla ona baktı:

- Ders çalıştın mı diye sorduk Beste, burcunu okudun mu diye değil.

- Ama burcumda her şey yolunda gidecek diyor. Yani çalışmama gerek yok.

İŞİK İN S A L A R I N P E Ş İ N D E

Toprak duyduklarına inanmadığından gözlerini kapadı. Eylül ise burçlara inanmanın ne kadar boş olduğunu arkadaşına anlatmaya çalışıyordu:

- Lütfen Beste, biraz mantıklı ol! Ders Çalışman gerekiyor.

O sırada teneffüs zili çaldı. Beste de bu tatsız, öğüt dolu konuşmayı yarıda bırakıp ayağa fırladı.



PROFESÖR İYON İLE FEN

- Siz beni düşünmeyin, asıl kendinizi düşünün. Sizin burçlarınızda **"Beklemediğiniz tehlikeler var,"** diye yazıyordu. Kendinize dikkat edin! Eylül sinirden çığlık atmamak için kendisini zor tuttu. Beste derslerine çalışmazsa yine zayıf alacaktı. Acaba Toprak'la beraber bir şeyler yapabilirler miydi? Düşündü, düşündü; ama bir çıkar yol bulamadı.





GELECEĞİN YAZARI

Profesör İyon, toplantı salonundaki uzmanlara hayal gücünün önemini bir kez daha hatırlatmak istemişti:

- Değerli uzmanlarım;
hayal gücü, evrendeki tüm gelişmenin kaynağıdır. Bilim insanları önce hayal eder, sonra da yapmaya çalışırlar. Yalnız hayal gücü gerçeklerle bağıni keserse,

