

PROFESÖR İYON İLE FEN

Gelecekte Bir Gün

"Çevre
Kirliliği ve
Atıklar"
Öyküsü

Birsen Ekim
Özen



Merhaba Dünyalı,

Ben Fen Gezegeni'nden Profesör İyon! Sen de kimsin, orası da neresi dediğini duyar gibiyim! Ben, fenin öneminin farkında olan bir gezegenin Profesör'üyüm. Birlikte çalıştığım kocaman bir ekibim var. Her biri fenin bir konusunda uzman... Uzmanlarım, fenle problem yaşayan, feni seven ama desteğe ihtiyacı olan, bazı konuları dikkat vermediği için kaçırın, kendi başına öğrenemeyeceğini düşünen öğrencilerin yardımına koşuyorlar. Ama tabii onlar farkında olmadan! Birçok macerayı da birlikte yaşıyorlar...

Sen de bu diziyile onların hikâyelerine tanık olacaksın, eğleneceksin ve fenle ilgili birçok şeyi öğreneceksin. Tabii ki farkında olmadan!..

Fen Gezegeni tüm gücüyle senin yö-rüngende...



İmza
Profesör İyon

ARASCAN'IN BİLEMEDİKLERİ

Arascan her sabah olduğu gibi okul için kalkıp giyinmiş, dişlerini fırçalıyordu.

- Kahvaltın hazır.

Doğru masaya!

Annesinin sesini duyunca, banyonun aralık olan kapısını açıp kafasını dışarı uzattı.

- Ben yumuyta da istiyorum!



— Ne dedin?

Annesinin onu duyamadığını anlayınca, koşarak mutfağa gitti. Elinde diş fırçası, ağzında da köpükler vardı. Annesi onun ne demek istediğini bu yüzden anlamamıştı.

— Ben yumuyta da istiyom!

— Tamam oğlum. Dişlerini fırçalamayı bitir, sonra buraya gelirsin.

Arascan tekrar banyoya koştu ve açık bıraktığı musluğu babasının kattığını gördü.

— Baba ya, ne yapıyoğsun? Dişlerimi fıyçalıyorum!

— Sen dişlerini fırçalarken neden su





akıyor? Bu suyu ağzını çalkalarken açmalısın. Ayrıca sonuna kadar da değil, avcunu doldurmaya yetecek kadar.

Arascan babasına kızgın bir bakış attı. Bu tasarrufla ilgili sıkıcı konuları hiç sevmiyordu. **Kahvaltıda babasına bu hafta okulda öğrendiklerini anlatmaya karar verdi.** Neler söyleyeceğini kafasında canlandırırken, musluğu da sonuna kadar açtı. Su sesi olmazsa kendini temizlenmiş gibi hissetmiyordu. Babası ne karışıyordu ki temizliğine?



PROFESÖRİYON İLE FEN

Yumurtasının güneş gibi parlayan göbeğine ekmeğini daldırırken, babası da mutfağa girdi. İşte şimdi, babasına ne kadar bilgili olduğunu göstermenin sırasıydı. Okulda öğrendikleri en sonunda bir işe yarayacaktı.

- Baba, sana suyun yeryüzünde nasıl dolaştığını anlatan olmadı mı?

Babası kaşlarını kaldırarak gülümsedi, şaşır-mış gibiydi.





- Yoksa bu konuyu bana sen mi anlatmak istiyorsun?

- Eh, anlatayım bari. Sen de boşu boşuna üzülme!

Babası bir an düşündü, sonra tekrar gülümsemi.

- Anlat! Seni dinliyorum.

- Bu su dediğimiz şey yok olup gitmez baba. O yüzden ben musluğu açık bıraktım diye gerilmene gerek yok.



— Eee? Daha anlat bakalım.

— Öğretmenimiz anlattı.

Su buharlaşıp bulut oluyor,
sonra da yağmur ya da
kar olup tekrar yağıyor.
Baranları dolduruyor.

Babası çok şaşır-
mış gibi baktı.

— Allahın işi-
ne bak. Ben de
yok oluyor zan-
nediyordum!

Annesi itiraz
etmek için ağzı-
nı açmak istedi; ama

Arascan fark etmeden, babası ona susmasını
işaret etmişti bile.

— Toprak, suyu süzerek temizliyor ve
tekrar pırlı pırlı yapıyor. KısaCası kor-
kacak bir şey yok!





Tam o sırada telefon çalınca, Arascan konuşmasını kesip salona koştu. Birazdan sesi mutfağa gelmeye başladı. Telefonda konuştuğu bir arkadaşı olmalıydı. Çünkü salondan gelen sesi son derece neşeliydi. Babası onun duymayacağından emin olunca, eşine fısıldadı:

— Onun hevesini kırmak istemedim. Anlattıklarınının eksik olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Bunu da ona akşama eve getireceğim bir filmle göstereceğim.

Eşi, gülümseyerek ona göz kırptı:

— Belgesel mi, yoksa sinema filmi mi getireceksin?

— Öğle paydosunda yakındaki çarşıya bakaçağım. Hangisini beğenirsem alırım. Nasıl olsa bu konuyla ilgili bir sürü film var.

