

ERDEMLER-2

ALÇAK GÖNÜLLÜ DAVRANIYORUM

Tevazu



Öykü - Oyun
Etkinlik
Drama

ERDEMLER-2

ALÇAK GÖNÜLLÜ DAVRANIYORUM

Tevazu



İlköğretim Programında Yer Alan Kazanımlar

Bu Kitabın Okuru,

- Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul eder ve karşılaşabileceği eleştirilere açık olur.
- Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini ifade eder.
- Kendinin ve başkalarının hata yapabileceğini kabul eder, bunu hoşgörülle karşılar.
- Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.
- Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.

İlköğretim Programında Yer Alan Kavramlar

- İnsan sevgisi • Birey ve toplum • Yardımlaşma
- Dostluk • Saygı • Bireysel haklar • İnsan hakları
- Kendini tanıma • Kendine saygı • Empati • Sorumluluk
- Sosyal gelişim • Olumlu düşünme • Takdir etme
- Beğenme • Öz eleştiri

TEVAZU MAÇI

Mahalleler arasında futbol turnuvaları yapılıyordu. Son üç yıldır Kısıklı ve Çiçekli mahallelerinin takımları arasında büyük bir çekişme yaşanıyordu. Her iki takım da birbirinden iyi ve uyumlu oyuncularıyla meşhurdu. Fakat Kısıklı takımında bir huzursuzluk vardı. Üstelik huzursuzluğun nedeni olan Ümit, durumun farkında bile değildi.



Ümit, Kısıklı'nın golcüsü ve gözde oyuncusuydu. Fakat son turnuvada takımın uyumunu bozmaya başladı. Takımın başarısını kendinden biliyordu. Bu yüzden top ayağına geldi-



ğinde herkesi unutuyor ve sadece atacağı gole odaklanıyordu. Maç boyunca arkadaşlarına pas vermiyordu. Son maçı Ümit'in bu tavrı yüzünden kaybetmişlerdi.

Kısıklı'nın koçu Selim Bey, bir gün yanına giderek Ümit'e şöyle dedi:

"Ümit, yarınki maçlarında Çiçekli'nin golcüsü Serhat'ın her adımını hatta arkadaşlarıyla sohbet edişini bile izlemeni istiyorum."

Ümit, koçlarının dediği gibi önce seyircilerle birlikte tribünden maçı seyretti. Serhat'ın diğer oyuncularla büyük bir uyum içinde ol-



duğunu gördü. Arkadaşlarına pas veriyor, topu asla sahiplenmiyordu. Serhat da iyi bir golcüydü fakat kendi başarısını takımının önünde tutmuyordu.

Ümit, maçtan sonra Serhat'ın yanına gitti. Serhat onu çok iyi karşıladı. Ümit bütün akşam Serhat'ın, arkadaşlarıyla nasıl muhabbet ettiğini izledi. Serhat, arkadaşlarını dinliyor, onların eleştiri ve tavsiyelerini ciddiye alıyordu.

Bütün bunları gördükten sonra Ümit, koçunun onu neden Serhat'ı izlemeye gönderdiğini anladı. Bir sonraki maçta sahaya kendini değil takımını taşımaya karar verdi.

Önlerindeki maç Çiçekli'yle yapacakları

rövanş maçıydı. Taraftarlar, maçı soluksuz izlediler. Ümit'teki değişime çok şaşırılmışlar ve sevinmişlerdi. Maçın sonucu, turnuvanın galibini de belirledi ve Kısıklı şampiyon oldu. Bütün oyuncular coşku içindeydi. Ümit, takımı adına kupayı aldı ve Serhat'ın yanına giderek şöyle dedi:

“Çok iyi oynadınız ve bu kupayı en az bizim kadar hak ettiniz. Serhat, senin alçak gönüllüğün, takım ruhunu bozan davranışlarımı görmemi sağladı. Bu kupayı birlikte kaldıralım.”

İki arkadaş, kupayı kaldırdılar ve hem oyuncuların hem de taraftarların coşkusunu ikiye katladılar.

