

Gizemli Geçit Serisi

Hammit

Düşyutan Mağarası

anadolu'dan
fantasti'ye



CEM
GÜLBENT

TİMUR
ÇOCUK

HAMMIT



BILGIN



ADOR





DÜŞYUTAN MAĞARASI

Bilgin, gözlerini açtığında etrafındaki bulanıklığı fark etti. Buğulu bakışları ile etrafa göz gezdirerek nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Şelalenin sesi kulaklarını çınlatırcasına yankılanmaktaydı. Birden başını yan tarafına doğru çevirdi.

Kayığın uç kısmındaki Zebrağül, kendinden geçmişçesine vücuduna krem sürmekteydi.

– **Bakıyorum da kendine gelmişsin**

Bilgin!

Bilgin, Zebragül'e karşılık vereceği an kayıkta bulunan Sosi ile Feti'ye baktı. Yaşadıkları macera sonrasında kendilerinden geçen mirketler, ellerini kayığın kenarlarına uzatmışlar ve başlarını da tahtasına dayamışlardı.

– **Hoooooortrrr!**

– **Hoooooortrrr! Fış fış fış...**

Hoooooortrrr!

Zebragül, yelelerinin altında kalan tenine kremi sürerken göz ucuyla Bilgin'e baktı:



– Geçen bölüm kullanmamıştık ya, macera öncesi süreyim dedim. Güneşin altında kızardığımı hissediyorum.

– Ne zamandır buradayız Zebragül?

– Saatlerdir Bilgin. Şelaleden düştükten sonra bir ayağımla kayığı tuttum. Ardından her birinizi buraya çıkarttım.

Gölün suları birden dalgalanmaya başladı ve alttan gelen ses endişeyle birbirlerine bakmalarına neden oldu. Sosi, kendine geldi ve gözlerini ovuşturdu:

– **Eh be Bilgin bee! O neydi?**

– **Oooo, beyimiz kendine gelmiş.**

– Kayığın içinde kendimden geçmişim.

Bir de geçen maceradaki üstün gayretimin yorgunluğu da var haliyle.

– **Bilmem mi...**

Sosi, yanında duran Feti'ye baktı. Eliyle arkadaşını dürttü.

– **Feti! Şşşt! Feti!!!**

– **Hoooooorrrrr! Fış fış fış... Hoor!**

– Feti! Şşşt! Kendine gel!



– **Oyunuzu bana veriii-
in! Oyunuzu bana
veriiiiin!**

Sosi, gülerek Bilgin'e baktı.

– **İyice kendinden
geçmiş ya... Rüya içinde rüya bu olsa
gerek. Fetiiii! Kalk geldik. Toparlan
haydi!**

Feti, bir anda nerede olduğunu anımsayamadı ve titreyerek kendine geldi.

– **Eh be Sosi bee! Geldik mi?**

Sosi, gülmeye devam ediyordu.

– **Geldik, geldik.**

– **Neredeyiz peki?**

O anda Bilgin, arkadaşlarına buldukları yerin önemini işaret etti:

– Nerede olduğumuzu bilseniz, ne Zebrağül krem sürer ne de sizin konuşacak haliniz olur...

– Bizi heyecanlandırıyorsun Bilgin!

Başını şelaleye doğru çeviren Bilgin, ardından yavaşça etrafına bakınmaya başladı. Gözleri Zebrağül'ün göz hizasına geldiğinde, kremini sürmeyi durduran zebra ile bakıştı.

– **Düşüştan Mağaraları'nı duydunuz mu?**

Sosi ile Feti, anlamamış gözlerle birbirlerine baktılar. Zebrağül, daha önce bir şeyler duymuştu, fakat merakla Bilgin'e bakmayı sürdürdü.

O anda, az önceki gürültü ve sulardaki dalgalanma bir kez daha kendini hissettirdiğinde, aynı anda kayığa sıkıca tutundular. Her birinin gözü altlarındaki suya çevrildi.

– Suyun rengi mi deęiřiyor Bilgin?



Zebragül'ün titrek sesiyle sorduęu soruya
Bilgin, endiře ile karřılık verdi:

– **Sanırım bizi almaya geliyor...**

Sosi ile Feti, bir anda gözlerini açtılar ve
Bilgin'e baktılar: