

Birsen Ekim Özen



PATLAK ZEKÂ  
**CEM  
CAN**

Resimleyen: Esin Sahin

okul  
Fena  
karıştı

## JETLAG VE HOŞGÖRÜ

İki tane gözümüz olduğunun herhâlde farklındasınızdır. Madem iki gözümüz var, öyleyse neden tek görüntü görüyoruz, iki tane görmemiz gerekmek mi?



İşte şu anda bu konu üzerinde düşünüyorum. Başka zaman olsa bu önemli konuyu rahat rahat düşünemezdim, ama bugün düşünebiliyorum çünkü sınıfta alışık olmadığımız bir sessizlik var. Sıkıntılı bir bekleyişin sessizliği... Herkes sırasının üzerindeki tarihî karalamalara bakarak öğretmenle göz

göze gelmemeye çalışıyor. Ben de fırsat bu fırsat deyip bilimsel konuma yoğunlaşmışverdim.

"Aile çok önemlidir. O kadar önemlidir ki önemi anlatılamaz. O yüzden anlatmasam daha iyi. Son sözüm aile önemlidir olacak."



Bunlar benim değil Oğuz'un sözleri... Öğretmenimiz sırayla hepimizden kompozisyonumuzu okumamızı istemişti. Oğuz'un kompozisyonu bitince ne yazık ki sıra bana geldi. Bilimsel karalamalarımı kapatıp Türkçe defterimi açtım. Kalbim küt küt atmaya, öğretmenimiz bana dik dik bakmaya başladı.

Cemcan sıra sende

Kendime "Kendine güven." dedim ve  
bağırdım:

Ben kompozisyon değil  
şíir yazdım öğretmenim!



Öğretmenimiz biraz şaşırdı. Onun şiir sevdigini  
birkaç gün önce fark etmiştim. Bu yüzden kom-  
pozisyon yazmakla zaman kaybedeceğime; kendisi  
kısa, içeriği yoğun bir şiir yazdım.

Anne der bu çocuk aynı amcası

Baba der dayısının aynısı

Beğenmedikleri zaman olur bunlar

Beğendiklerindeyse ben onların kopyası



Aynı ben!

Hayır, aynı ben!



Öğretmenimiz güldü ve "Ne yapıyorsun da seni diğer tarafa benzetiyorlar?" diye sordu.

Tabii ki ailem; derslerime daha çok çalışmamı, odamı toplamamı, büyüklerime saygı göstermemi, bir de mutfakta ya da evin herhangi başka bir yerinde deney yapmamamı istiyordu ve ben bunlardan birini azıcık atlasam, mesela odamı 10 gün kadar toplamasam kıyameti koparıyorlardı.

Öğretmenimize birazcık dert yanınca o da bunların görevim olduğunu ve düzenli olmazsam hiçbir zaman o büyük üniversitelerden birinde okuyamayacağımı dolayısıyla iyi bir meslek sahibi olamayacağımı söyledi. Onun için iyi meslek doktorluk demek. Hepimizin doktor olmasını istiyor. Çünkü her söze "Doktor, mühendis, öğretmen olmak için çalışmak gereklidir." diye başlıyor ama nedense doktor kelimesi dışında hepsi değişimeliyor, bir tek o aynı kalıyor!





Oysa ben deneyler yapan bir bilim insanı olmak istiyorum. Öğretmenimiz doktorların da bilim insanı olduklarını söyledi ama buna pek inanmadım açıkçası. Onları hiç deney yaptıklarını görmedim çünkü. Hastaların boğazına bakarak bilim dünyasında iki kilobaytlık yol bile alamam.

Öğretmenimiz uzun uzun meslek seçimi konusunu anlatırken arka sıralardan bir gürültü koptu. Hamdican yumruğuyla sıraya vurmuştu, dolayısıyla kafalarımız o tarafa yöneldi, tabii öğretmenimizinki de...



Ne oluyor orada Hamdican?

Hamdican suratını astı.

Kalemtraşımı alıyor öğretmenim!

Okul gereçlerini sıra arkadaşından esirgeyen Hamdican öğretmenin çatık kaşlarıyla karşılaştı.

"Oğlum arkadaşlarına karşı daha saygılı olmalısın. Ne olur senin kalemtraşını kullansa?"

Yardımlaşmak çok  
önemli!



Hamidcan biraz utandı. Öğretmenimiz de arkadaşlarımızı sevmemiz gerektiğini söyledi ve yardımlaşmanın önemi konulu bir konuşma yaptı. Bu tür fırsatları asla kaçırma. En sonunda nasıl olduğumu bile anlamadan hoşgörü konusuna geldik.



Hosgörü, ne durumda olursanız  
olun karşınızdakine hep hoş davranış-  
makmış. Hiç kızmayacaksın, hiç kırıl-  
mayacaksın falan filan. Öğretmenimiz  
hosgörülü bir tanığınız var mı diye  
sordu. Acaba?



Çok düşündüm ama aklıma sadece babamın uyurkenki hâli geldi. Babam uyurken gerçekten çok hoşgörülüdür ama uyanıkken çok nahoşgörülüdür. Anladınız siz onu.



Ben söz almadan Alara konuşmaya başladı ve kendisinin çok hoşgörülü olduğundan bahsetti. Alara sınıfın -biz bizeyiz şurada- görgüsüzüdür ve hep ailesiyle ilgili örnekler verir. Acaba bu kez sözü nereye bağlayacak diye düşünürken elini göğsüne koyup kirpiklerini hızla kıpırdattı.

"Meselaaaa, kuzenimin eniştesinin yeğeni Amerika'dan döndüğünde jetlag olmuştu. Hepimiz onun jetlağını hoşörü ile karşıladık!" dedi.

Jetlag, uçakla uzun mesafe gidenlerde görülen bir rahatsızlık. Saat farkları yüzünden oluyormuş. Alara bu söyü sık sık kullandığı için sınıfça jetlag denilen uyuzluğun ne olduğunu çoktan biliyorduk. Öğretmenimiz jetlag ve hoşörü arasında bir bağ bulamadığını söyleyince Alara ağladı ve öğretmenimiz ona hoşörü göstermek zorunda kaldı.

N

~



Tam o sırada okul aca-  
yip bir gürültüyle sarsıldı.  
Sanki biri okulumuzun altını oyu-  
yordu. Beraberce yerlerimizden  
fırlayıp camlara doluşuk. Bahçede ko-  
caman bir kamyon vardı. Ne de havalıydı!

