

Gizemli Geçit Serisi

Hammitt

Fil Dişi Kulesi



GEM
GÜLBENT

anadolu'dan
fantasti'ye







ÜLKESİ

ÜZAK DİYARLAR



FANTASTIK ÜLKESİ

Kulesi

Korku Ormanı



OLIMPIYATLAR
ÜLKESİ



Düştan
Gelalesi

FANTASTİK
SEHRİ O

Düşütan
Mağarası

KUKI

KRALLIGI



MASALLAR
ÜLKESİ

Kara Düşler

Ülklesi



FİLDİŞİ KULESİ

Ador, duyduğu haber karşısında yerinden ok gibi fırlayarak ayağa kalktı:

– İnanamıyorum! Nasıl olur da kristalî bulabilirler? Korku ormanındaki tuzakları geçmeleri imkânsız. Seni beceriksiz kuş! Kristalî söylediğin yere yerles-tirdik de ne oldu?

**Digerlerini
bulma-
maları
gerek!**



Kara Düşler Ülkesi sarayının penceresinde Ador'un sesiyle titremesini sürdürden kuş, fırsat bulduğu bir anda araya girdi:

- Ama efendim, ben de böyle olacağımı düşünmemiştim. Bu tuzaklara...
- Sus! Seni yeterince dinledim. Şimdi sana yeni bir görev vereceğim.
- Emredersiniz efendim. Siz ne isterseñiz ben yapmaya hazırım.

Ador, ellerini pelerinin arkasında birleştirerek sarayın penceresine doğru adımlarını attı. Vereceği emri tedirginlikle bekleyen kuş, üzerine doğru gelen Ador'dan uzak durmak için kanatlarını çırparak kısa sürede diğer pencereye uçup kondu.

Ador, keskin bakışları ile ufka daldı. Aklındaki sinsi planlar bir bir dudaklarından dökülmeye başladı:

- Şimdi onların yanına gitmeni ve onlardanmiş gibi gözükmeni istiyorum.

Niyetini hiç belli etmemen lazım. Hatta güvenlerini kazanmak uğruna, bir sonraki kristalı bulmaları için onlara yardım da edebilirsin. Fakat mücadele sonunda kristalin senin eline geçmesi gerek. Daha sonra ne yapacağını biliyorsun...

Kuş, başını Fantastiko ülkesine doğru çevirdi. Ador'un sözleriyle gözleri parıldamıştı. Çünkü her saniyesi heyecan içinde geçen fantastik maceranın kahramanlarından biri olma görevini almıştı.

— Emredersiniz efendim! Bu görev benim için çok kolay. Ne demek istedığınızı anladım.

— Şimdi, acele et ve görevin başına dön. Şu anda nerede olduklarını ve hangi maceraya atıldıklarını bile bilmiyoruz.

Bilgin, Feti'nin yüzüne gülümseyerek kanadını havaya kaldırdı:

- Bak Şimdi Feti, zamanı iyi kullanmanın lazım. Ne zaman ve nerede duracağıni iyi bilmelisin.

- Eh be Bilgin bee! Heyecanlan-
dırıyorsun beni.

Uzaklardan, ağaçların arasından gelen is-
lik sesi kısa süre içerisinde arattı. Feti, me-
raklı bakışlarıyla sesin geldiği yöne doğru
başını çevirdi. Döne döne hızla yaklaşan
eğri bir sopa, Bilgin'in kanatlarında son
buldu.



*— Olleey! Harikasın sen Bilgin. Bunu
nasıl yaptığını anlatsana.*

— Buna “bumerang” derler Feti. Bir ucundan tutup ileriye doğru fırlatırsın ve belirli bir uzaklıktan sonra dönüp tekrar sana gelir. Fantastik dünyalarda çok çeşitli bumeranglar vardır. Işık saçanlar, içinde tuzak bulunduranlar ve gözlem yapanlar bunlara örnektir. Fakat biz maceramızda bütçe sıkıntısı var diye sıradan bir sopa kullanıyoruz. Ama inanıyorum ki bu da zamanı geldiğinde işe yarayacaktır. Çünkü geri dönmek üzere giden, asla terliyken su içmez!

*— Son cümleyi anlamadım Bilgin, ama
doğru konuştuğundan eminim. Ben de at-
mak istiyorum, ne olur ben de atayım!*

Bilgin, kanadıyla tuttuğu bumerangi Feti'ye uzattı.:

*— Düz ve dikkatli atmalısın. Ne kadar
hızlı fırlatırsan o kadar uzağa gider.
Çünkü geri dönmek üzere giden...*

– Tamam Bilgin tamam, daha fazla heyecanlandırma.

Kolunu arkaya doğru geren Feti, elinde tuttuğu bumerangı hızla ileriye doğru fırlattı. Ardından alkışlamaya başladı:

– **İşte bu bee! Şimdi deriiiih bir nefes ala-
hiiiiim ve kolumuzu havaya kaldıralım.**

Bilgin, yüzündeki gülmser ifadeyle Feti'ye bakmaya devam ediyordu:

– Doğru zaman ve doğru yer Feti.
Unutma!

Biraz bekleyen Feti'nin kolu yavaş yavaş ağrımaya başladı. Biraz daha bekledi; fakat az önce gönderdiği bumerang geri dönmemişti. Yorulan Feti, kolunu bir çırıntıda aşağıya indirdi.

