

PROFESÖR İYON İLE FEN



Küp pesinde Macera

"Maddenin
Ölçülebilir
Özellikleri"
Öyküsü



Birsen Ekim
Özen



Merhaba Dünyalı,

Ben Fen Gezegeni'nden Profesör İyon! Sen de kimsin, orası da neresi dediğini duyar gibiyim! Ben, fenin öneminin farkında olan bir gezegenin Profesör'üyüm. Birlikte çalıştığım kocaman bir ekibim var. Her biri fenin bir konusunda uzman... Uzmanlarım, fenle problem yaşayan, feni seven ama desteğe ihtiyacı olan, bazı konuları dikkat vermediği için kaçırın, kendi başına öğrenemeyeceğini düşünen öğrencilerin yardımına koşuyorlar. Ama tabii onlar farkında olmadan! Birçok macerayı da birlikte yaşıyorlar...

Sen de bu diziyile onların hikâyelerine tanık olacaksın, eğleneceksin ve fenle ilgili birçok şeyi öğreneceksin. Tabii ki farkında olmadan!..

Fen Gezegeni tüm gücüyle senin yö-rüngende...



İmza
Profesör İyon

KOŞTURMACALI BİR GÜN

Günay dersten çıktığında kendisini çok yorgun hissediyordu ama ne yazık ki dinlenmeye ayıracak bir dakikası bile yoktu. Koşarak eve gitmesi ve annesiyle babası işten dönene kadar kardeşiyle ilgilenmesi gerekiyordu. Bir de yapılması gereken ödevler vardı tabii ki...



PROFESÖR İYON İLE FEN

Hava iyice soğuduğu için üzerindeki kabanın önünü sıkıca kapattı, adımlarını hızlandırdı. Sabah erkenden kalkmış bakkaldaki işine gitmiş, yeni gelen malların raflara yerleştirilmesine yardım etmiş, günlük harçlığını kazanmıştı. Bu harçlığı biriktirip hep istediği o deney kitabını alabilirdi. Yoruluyordu ama bir şeyi elde etmek istiyorsa çalışmaktan başka çaresi de yoktu.



"Keşke derslerime ayıracak daha çok zamanım olsa ."

dedi içinden. Bugün anlatılan hacim ve kütle konusunu tam anlayamamıştı mesela. Dün konuyu incelemeye vakit bulabilseydi her şey çok farklı olur, öğretmenin anlattıklarını kolayca kavradı.

Eve girince kardeşi heyecanla onun yanına koştu.

Annesi gideli yarım saat olmuş olmalıydı.

Çalıştığı fabrikada gece vardiyası sabaha karşı bitiyordu. Babaları ise öğleden sonra işe gittiğinden geceyarısı geri dönecekti. Bu gece de babaları vardiyadan dönene kadar kardeşiyle yalnızdılar. Günay hemen annesinin



hazırladığı masaya oturup kardeşiyle yemek yedi. Sonra beraberce okuma çalışmaları için halının üzerine yayıldılar.

— Ağabey, en zor sınıf birinci sınıf değil mi?

Günay güldü. Ona kalsa en kolay sınıf buydu. Şimdi kardeşinin zorlanarak öğrendiği şu harfler onun için bebek işiydi.

— Bilmem benim için kolay ama...

— Benim yaşımdayken de kolay

mıydı?

Günay gülümseyerek birkaç yıl öncesini hatırlamaya çalıştı. Evet, birinci sınıftayken bu konular ona da pek kolay gelmiyordu. Kısa çizgiler çizmekten bilekleri ağrımış, okumak da başlarda çok zor gelmişti.

KÜPPEŞİNDE MACERA

— Ben de birinci sınıfta zorlanmıştım ama çalışınca her şeyi öğreniyor insan. Karşıma hangi ders çıkarsa çıksın, çalışınca öğrenebileceğimi biliyorum artık.

Tekrar ders çalışmaya döndüler. Günay ders biter bitmez kendi ödevlerinin başına oturdu. Babası işten döndüğünde o da yeni yatıyordu. Deney kitabına sahip olmak için ertesi gün yine çalışması gerektiğini düşünerek hemen uyumaya çalıştı. Hayat hiç de kolay değildi.



FEN GEZEGENİ

Profesör İyon, durum raporlarını karıştırırken karşısına çıkan bir tanesini elinden bırakamadı.

Günay adında bir öğrenciden bahsediyordu rapor.

Bu çalışkan ufaklık ev işlerine yardım etme ve kardeşiyle ilgilenmenin yanı sıra bir de deney kitabı almak için var gücüyle çalışıyordu.





- Bu çocuğa yardım etmek gezegenimizin görevi diye kendi kendine konuştu ve elini masanın üzerindeki şekle dokundu.

Odanın içinde üç boyutlu bir görüntü belirdi. Profesör İyon'un karşısında Fen Gezegeni'nin en eski uzmanlarından biri, Uzman Ohm'nin vardı. Uzman Ohm tartmakta olduğu maddeleri bırakarak Profesör İyon'a gülümsedi.

- Merhaba Uzman Ohm! Gördüğüm kadarıyla çalışıyorsun.