

-İSTANBUL'U GEZİYORUM- 2

Şirin

Beşiktaş'ta

Birsen Ekim Özen





SÜRPRİZ BİR GEZİ



Kuyrukta beklemeyi pek sevmem. Kuyrukta beklemeyi başkaları da sevmez. O yüzden şu anda içinde bulunduğumuz kuyruk, hayatım boyunca gördüğüm diğer kuyruklar gibi sinirli insanların gergin gergin beklediği bir kuyruk. **Oysa bu kuyrukta bekleyenlerin daha farklı olması gerekir diye düşünebilir insan.** Çünkü burası bir müze ve gelenler de annemin dediğine göre çok-çok entelektüel insanlar. Entelektüel insan demek herkesin sevdiği değil de çoğu insanın biraz sıkıcı bulduğu şeyleri seve seve yapan kişi demek sanırım.





Yani bana öyle geliyor. Pikniğe gitmeyip müzeye giden, halay çekmeyip klasik müzik konseri dinleyen insanlar entelektüel sayılabilirler. Babam entelektüel olmamalı. **Çünkü o herkesin sevdiği şeyleri seviyor. Stadyuma gidip maç izlemek gibi...** Böyle olunca entelektüel demiyorlar. Entelektüel olmak için müze gezmen gerekir.



Zaten annem de, babam beni kendine benzetmesin diye bazı önlemler alıyor. Babam iki gece önce eve geldiğinde çok mutluydu.

- Hafta sonu arkadaşlarla maça gidiyoruz, herkes yanına çocuğunu da alacak.

Bu haber beni de çok mutlu etmişti. Çünkü burada sözü edilen çocuk bendim ve bugüne kadar hiç maça gitmemiştim. Okul bahçesindeki maçlar sayılmazsa tabii... Ama orasının sayılacağını hiç sanmıyorum çünkü pet şişe ile oynanan maç gerçek maç sayılmaz.

Annem ise hemen,

- Böyle bir şeyin nereden çıktı, diye sordu.

Bundan sonraki konuşma sırasında annemin futbol maçlarını çok tehlikeli bulduğunu da öğrenmiş oldum. Babam ise öyle olmadığını iddia ediyor.

Babam markette Volkan'ın babası ile karşılaşmış. Onların böyle bir planı varmış, babama da teklifte bulunmuşlar. Babam bunun çocuk gelişimi için harika olacağını söyledi. Bunu sanki annem memnun olsun diye söylemiş hissine kapıldım. Çünkü maç derken gözleri parlıyor ama çocuk eğitimi derken babamın gözlerindeki parlaklık sönüyordu.



Maş kaşta?

Öğleden sonra...

Harika!
O zaman çocukları
sabahtan müzeye
götürebilirsiniz!



Babam bu işe hiç sevinmedi. Müzelerin ne kadar önemli olduğunu söyler ama pek fazla müze ziyareti yaptığını hiç görmedim. Babam bunun imkânsız olduğunu söyledi ama şimdi imkânsız olmadığını anlıyorum.

Çünkü **İstanbul Modern Sanat Müzesi**'nin önünde içeri girmek için bekliyoruz. Demek ki gelinebiliyormuş.



Sabah buluştuğumuzda, Volkan'ın babası müze işine çok sinirlendiğini belirtti. Babama,

– Maç günü müze mi olurmuş, diye söyledi.

Babam da ona müzelerin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Oysa Volkan'ın babasının dediklerini o da anneme söylemişti ve şimdi de annemin dediklerini Volkan'ın babası Haydar amcaya söylüyordu.

Volkan'ın babası taksi şoförü. Sapsarı bir arabası var. Bu arabayla onu durduran insanları istedikleri yere götürüyor ve karşılığında da küçük ekranda yazan ücreti alıyor. Hayatta gördüğüm en güzel iş! Geze geze para kazanıyorsun. Ben gezmeyi çok severim.