

EILEEN O'HELY

Çılgın Kalem

PENNA

ve Arkadaşları

UZAY MACERASI





ÇILGIN KALEM

PENNA

**VE
ARKADAŞLARI**

Uzay Macerası

Yazan: Eileen O'Hely

Resimleyen: Nicky Phelan

İngilizceden Çeviren: Banu Irmak

Kitabın Kahramanları



Penna



Karakeçeli



Sputnik



Mack



Ralph

Bert



Sara

Aisling



Yapışık



NOSA Öğretmenleri



Sınıf Öğretmeninin Sürprizi

Ralph'ın kalem kutusundaki yazı gereçleri için sıradan bir pazartesiydi. Yeni bir haftaya hazırlanmak üzere önceki gece erkenden yatan kalemler ve diğer yazı gereçleri deliksiz bir uyku çekiyordu. Aniden zil çaldı.

Üzerinde küçük, siyah baloncuklar bulunan gri renkli kurşun kalem Penna, yanındaki uçlu kaleme,

“Bu da neydi?” diye sordu.

“Ne?” dedi uçlu kalem Mack, uykulu bir ses tonuyla.



“Zil çaldı ve biz hâlâ uyuyoruz.” diye bağırdı Penna, yerinden fırlayarak.

“Bu şekilde yaygara koparmaya devam edersen daha fazla uyumamız mümkün olmayacak ama...” dedi Penna’nın diğer yanında uzanan yaşlı ve bilge daksil şişesi Yapışık.

“Neler oluyor Penna?”

“Zil çaldı. Duymadınız mı?” dedi Penna, etrafındaki kalemleri uyandırmak için onları sarsarken.

“Birkaç dakika içinde Ralph kalem kutusunun fermuarını açacak. Hazır olmamız gerekiyor!”

“Saat kaç Yeşim?” diye bağırdı uzun boylu, turuncu kalem Amber hemen yanında duran kısa boylu yeşil kaleme.

“Saat daha sekiz!” diye cevap verdi Yeşim esneyerek.



“Okul saat dokuzda açılıyor ama... Penna bizi erkenden kaldırarak ne yapmaya çalışıyor?” diye sordu Amber.

“Saatler ileri mi alındı yoksa?” diye bir fikir yürüttü Yeşim.

“Ocak ayının ortasında mı?”

“Penna, kes şunu.” diye söze girdi Yapışık.

Penna'nın uyuklayan diğer kalemleri rahatsız etmesini önlemek istercesine...

“Farkındaysan bu okul zili değil! Daha Ralph'in odasını bile terk etmedik.”

Bütün bu gürültü patırtı yüzünden uyanan küçük silgi Bulaşık,

“O zaman o ses de neydi?” diye sordu.

“Bence kapı zili çaldı.” dedi Yapışık.

Kapı zili bir kere daha çaldığı sırada aşağı katta bulunan Ralph mısır gevreğini kaşıkliyordu.

“Ralph, bana bir güzellik yapıp kapıda kim varmış bir bakar mısın?” diye sordu annesi.

Kapıyı açabilecek durumda değildi çünkü ütüyü yapıyordu.

Ralph sandalyesinden kalktı ve ön kapıyı açmaya gitti. Verandanın önünde en iyi arkadaşı Sara duruyordu.





“Burada ne işin var?” diye sordu Ralph.

Karşısında Sara’yı görünce şaşırmıştı. Sara’nın evi, Ralphlerin evi ile okul arasındaydı. Bu yüzden okula giderken Ralph genelde Sara’ya uğrardı.

“Sadece okula geç kalmadığından emin olmak istedim.” dedi Sara.

Yüzü al al olmuş, gözleri parlıyordu.

“Ama saat daha sekiz...” dedi Ralph, dağınık saçlarını kaşırken.

“Biliyorum...” dedi Sara.

İçeri geçip kahvaltı sofrasına oturdu.

“Öğretmenimiz cuma günü öğleden sonra bugün için bize bir sürprizi olduğunu söylemişti, hatırlamıyor musun?”



Ralph hafızasını zorladı.

“Galiba...” dedi kuşkulu kuşkulu.

“Tamam o zaman, çabuk ol! Geç kalmak istemeyiz herhâlde! Belki sürpriz yine çikolatalı pastadır...”

Çikolatalı pasta, kutu tadındaki mısır gevreğinden çok daha hoş gelmişti Ralph’in kulağına.

Ralph hemen dişlerini fırçaladı ve okul çantasını aldı.

Sara ile birlikte okula gitmek üzere evden ayrılırken,

“Hoşça kal anne!” diye seslendi annesine.

“Sence sürpriz ne olabilir?” diye sordu Sara, kaldırım boyunca hızlı hızlı yürürken.

“Gerçekten hiç düşünmedim.” diye cevapladı Ralph.

“Şey, ben düşündüm.” dedi Sara.

“Kütüphaneye gidip bir kaynak kitap aradım ve tarihte bu hafta meydana gelen heyecan verici pek çok olayı araştırdım. Mesela bu hafta ilk dinazor keşfedilmiş. Bu yüzden Doğal Tarih Müzesi’ne bir gezi düzenlenebilir...”

“Ya da öğretmenimiz *Jurassic Park* filmini izlettirir belki!” dedi Ralph heyecanla.



“Ya da...” diye devam etti sözünün kesilmesine sınırlanan Sara.

“Isaac Newton bu hafta doğmuş...”

“O da kim?” diye sordu Ralph.

“Yerçekimini keşfeden adam.” diye cevap verdi Sara kızgın bir ifadeyle.

“Öğretmenimiz ünlü bilim insanları hakkında bir proje hazırlamamızı isteyebilir.”

“Belki de eğlence parkına gidip bir hız trenine bineriz ve onun üzerinde yerçekimi deneyleri yaparız!” dedi Ralph.

Bu fikri pek beğenmeyen Sara,

“Hiç sanmıyorum.” diye karşılık verdi.

“Eğer eğlence parkına gitseydik ailelerimize imzalamaları için izin kâğıdı yollarlardı.”



“O zaman...” dedi Ralph.

“Müzeye gidecek olsaydık da izin kâğıdına ihtiyacımız olacaktı. Yani sen de doğru tahmin edemedin!”

“Hımmm...” dedi Sara düşünceli düşünceli.

“Bu sürpriz her neyse okulda gerçekleşeceği kesin.”

“Ah, hayır!” dedi Ralph elini alınaya vurarak.

“Geçen seneki beden eğitimi öğretmenimiz dönüyor olmalı.”

“Hiç sanmam.” diye karşılık verdi Sara.

Beden eğitimi öğretmenini anımsayınca bir an ürperti.

“Öğretmenimiz spor kıyafetlerimizi getirmemizi istemedi ki...”

“Of ya!” dedi Ralph.

“Peki o zaman ne olabilir?”

“Bilmiyorum ama neredeyse geldik sayılır. Birazdan öğreniriz.”

Diğer çocuklar bahçede oynarken Sara ile Ralph koşar adım merdivenleri çıkıp okul binasından içeri girdiler. Koridordan geçerek sınıfın önüne geldiler.

“Kapı kilitli.” dedi Sara, kapının kulpunu çekiştirirken.

“Pencerede de perde var, içeriyi göremeyiz.” dedi Ralph.

