

EILEEN O'HELY



Çılgın Kalem
PENNA
ve Arkadaşları



SAFARI





ÇILGIN KALEM

PENNA

**VE
ARKADAŞLARI**

Safari

Yazan: Eileen O'Hely

Resimleyen: Nicky Phelan

İngilizceden Çeviren: Banu Irmak

Kitabın Kahramanları



Penna

Zelda



Bu Hei



Karakeçeli



Otobur

Milligan



Spike



Bob



Fionnuala

Resim Dersi

“Sessizlik! Herkes ikişerli sıra olsun. Zil çalmak üzere.” dedi daksil şişesi. Kalem kutusunun içindeki kalemler, silgiler, pastel boyalar ve diğer yazı gereçleri yerlerini almak için birbirleriyle itişip kakışıyordu. Gelecek ders resim olduğu için özellikle renkli kalemler çok heyecanlıydı.

Her iki sıranın en önündeki kurşun kalemler de heyecanlıydı. Kırmızı uçlu kalem Mack, resim çizme konusunda çok başarılıydı. Bu yüzden kalem kutusunun sahibi olan kızıl saçlı küçük oğlan çocuğu Ralph, çizdiği resimlerin taslakları için her zaman Mack’i kullanırdı. Eteklerinde baloncuk resimleri olan diğer kurşun kalem Penna, resim dersi boyunca kalem kutusundan çıkmazdı. Bütün bir hafta boyunca matematik, dilbilgisi ve diğer derslerde Ralph’e yardım ederken öylesine yorulurdu ki resim dersi dinlenme fırsatı bulabildiği tek zaman dilimiydi.

Zil çaldığı zaman kalem kutusunun içindeki gerilim de doruk noktaya ulaştı. Renkli kalemler, resim dersini



diğer derslerden çok daha büyük bir sabırsızlıkla bekliyorlardı, ama Öğretmen'in çocuklara renkli kalem gerektirmeyen bir aktivite yaptıracağı da tutabilirdi.

“Umarım yine suluboya yapmazlar.” dedi Ralph'in kısa boylu yeşil kalemi Yeşim. “Hele Ralph'in, resim defterinden çok okul üniformasını boyamaya yatkın olduğunu düşünürsek...”

Ralph'in uzun boylu turuncu kalemi Amber lafa girdi: “Karakalem çalışmasında da pek farklı sayılmaz. Her tarafta, kapkara leş gibi parmak izleri görebilirsiniz.”



“Kilden model yapma etkinliğinden hiç bahsetmeyelim.” diye ekledi Ralph'in kırmızı kalemi Scarlett. Bütün kalemlerin içinde en kısası oydu, çünkü Ralph'in en sevdiği renk kırmızıydı ve boyamak için her fırsatta Scarlett'ı kullanırdı.

“Neyse ki, Ralph'in annesinin neredeyse her türlü kiri çıkarabilen bir leke çıkarıcısı var.” diye atıldı Ralph'in yamuk küçük silgisi Bulaşık. Bir silgi olarak kendisinden daha iyi temizleyebilen her şeyden çok etkilenirdi.



“Şşşşş!” diye fısıldadı daksil şişesi. “Ralph fermuarı açıyor!”

Fermuarın dişlileri birer birer açılırken Mack ileri atıldı. Ralph’in eli kalem kutusuna daldı ve parmakları Mack’i kavrayarak dışarı çıkarıverdi.

Mack’in ayakucu, fermuarın arasından kaybolmak üzereyken Penna uzanıp onu hafifçe gıdıkladı. Çok gıdıklanan Mack’den ufak bir viyaklama duyuldu.

“Penna!” dedi sertçe daksil şişesi.

“Rahat ol Yapışık.” dedi Penna. “İnsanlar bizim konuştuğümüzü ya da güldüğümüzü duyamaz.”

Yapışık, dudaklarını hareket ettirmemeye çalışarak “Faat haaet ettiizi göeililer!” dedi.

Penna, dikkatle Ralph’e bakarken “Sadece bize baktıkları zaman.” diye karşılık verdi. Yapışık’ı kızdırmak için de hafiften dans ediyordu. Ralph’in eli yeniden kalem kutusuna girince Penna dans etmeyi hemen kesti.

Ralph’in kahverengi kalemi Hazel, fermuarın arasından kaybolurken “Yaşasın!” dedi.

Bir dakika sonra Ralph, Yeşim’i kalem kutusundan dışarı çıkarıyordu ve Yeşim, “Yehhu!” diye bağırırdı.

“Kahverengi ve yeşil.” dedi Bulaşık. “Sizce Ralph ne çiziyor?”



Penna, “İçinde naneli dondurma olan bir külah.” diye fikir yürüttü.

Bulaşık, “Bence Finbarr Hurlers futbol takımı.” dedi. “Yeşil kahverengi forma giyen takımın, fanatik bir taraftarıydı.”

Penna, “Sen ne düşünüyorsun, Yapışık?” diye sordu.

”Hafta başında çocukların sınıfta öğrendiklerini göz önünde bulundurursak bence Ralph’in çizdiği şey...”

Yapışık sözünü bitiremeden Ralph’in eli tekrar kalem kutusuna girdi. Renkli kalemlerin üzerinde gezinmek yerine doğrudan Bulaşık, Yapışık ve Penna’ya yöneldi.

Bulaşık, “Yo, hayır.” dedi ve ekledi: “Umarım, Ralph yine çizgilerin dışına taşırılmamıştır. Renkli kalemleri temizleme konusunda çok da iyi sayılmam.” Bunu söylerken sol yanına bakıyordu. Bulaşık’ın sol tarafı hem eğikti hem de üzerinde gökkuşağının bütün renkleri vardı.

Neyse ki Ralph’in parmakları Yapışık’ın ve küçük silgi Bulaşık’ın yanından geçip Penna’yı kavradı.



Ralph onu kalem kutusundan çıkarırken Penna, “Sakın bana resim dersinin bittiğini ve çoktan dilbilgisi dersinin başladığını söylemeyin.” dedi.

Duyduğu son şey Yapışık’ın konuşmasıydı: “Tam düşündüğüm gibi. Kahverengi, yeşil ve gri kalemle Ralph bir...”

“Resimde gri mi kullanıyor?” diye düşündü Penna. Hâlbuki o, renkli kalemlerden biri olmak yerine ciddi derslerin kalemi olduğu için kendisiyle gurur duyardı.

Ralph, onunla boyama yaparken Penna, resme bakarak eğlenmeye başladı. Ralph, koyu yeşil yaprakları ve kalın, kahverengi gövdeleri olan ağaçlarla dolu bir orman resmi çizmişti. Penna’yla resmin ortasında duran tuhaf şekilli bir hayvanı boyuyordu. Ağaç gövdelerinden daha büyük bacakları ve kocaman,

sarkık kulakları olan büyük bir hayvandı bu. Her şey bir yana asıl tuhaf olan hayvanın iki kuyruğu olmasıydı: Kısa ve ince olan kuyruk Penna’nın hayvanın

arka tarafı olduğunu düşündüğü yerdeydi, uzun ve geniş olan ise ön tarafında iki uzun diş arasında duruyordu.

Ralph yarısını boyamayı bitirmişti ki Penna hayvanın ne olduğunu anlayıverdi:

Bu bir fildi!



Ralph fili boyamayı tamamladığı zaman Penna'yı sıranın üzerine bıraktı ve kalem kutusunun içinden daha fazla renkli kalem çıkardı. Resim dersinin sonlarına doğru ortaya hayvanlarla dolu bir orman resmi çıkmıştı. Maymunlar, kaplanlar ve en ilginç de bir tavus kuşu...

Ralph, not vermesi için resmini Öğretmen'in yanına götürdü. Öğretmen masasının önündeki sıra çok uzundu. Her zamanki gibi Ralph'in en iyi arkadaşı Sara, sıranın en önündeydi.

Öğretmen, "Bu harika bir resim, Sara." dedi. Sara'nın küçük bir göl etrafında toplanmış Afrika hayvanlarını çizdiği resminin tepesine kocaman bir 100 yazdı. Penna, Öğretmen'in yazısının resmi bozduğunu düşünüyordu; ama Sara hâlimden oldukça memnun görünüyordu.



Ralph'ın arkasında duran çocuk kıs kıs gülmeye başladı. Ralph arkasını döndüğünde sınıfın en haşarı çocuğu olan Bert'i gördü.

“Sara'yı rahat bırak.” dedi Ralph.

Bert, yüzünde haylaz bir ifadeyle Ralph'ın resmine baktı ve “Ben ona gülmüyorum ki.” dedi. “Ben sana gülüyorum.”

Ralph, resmini ters çevirirken “Niye ki?” diye sordu.

“Çünkü Afrika'da tavus kuşu yoktur.”

“Bu Afrika'nın resmi değil. Hindistan ormanlarını çizdim ben.”



“O zaman neden filinin kocaman kulakları var?” diye sordu Bert küçümseyerek.

“Fillerin büyük kulakları olur!” diye karşılık verdi Ralph öfkeyle.

Bert, “Bütün fillerin kulakları büyük olmaz.” dedi. “Afrika fillerinin kulakları büyüktür, Hindistan fillerinin

kulakları küçük olur.”

“Filler hakkında çok şey biliyorsun Bert.” dedi Sara, Öğretmen'in masasından geri dönerken.

