

EILEEN O'HELY



Çılgın Kalem

PENNA

ve Arkadaşları

PARLAK IŞIKLAR ALTINDA





ÇILGIN KALEM

PENNA

VE

ARKADAŞLARI

Parlak Işıklar Altında

Yazan: Eileen O'Hely

Resimleyen: Nicky Phelan

İngilizceden Çeviren: Banu Irmak

Kitabın Kahramanları



Penna



Ralph



Sara



Polly



Bert

Pufi



Şakşak



Yapışık



Sesli



Bulaşık



Karakeçeli



Polis Memuru Buz

Ralph'ın sıra dışı okul çantasındaki sıra dışı kalem kutusunda yaşayan kalemler, silgiler, daksil şişesi ve diğer yazı gereçleri son derece sarsıntılı bir yolculuk geçiriyorlardı.

“Ne-ler olu-yor?” diye sordu parlak ve kırmızı renkli bir uçlu kalem olan Mack.

Sarsıntıdan etkilendiği her hâlden belliydi.

“Sa-nırım Ralph ko-şuyor.” dedi Penna.



“Ni-ye ki?”

Penna,

“Ga-li-ba bir yer-lere geç kal-dı.” derken daksil şişesi Yapışık’ın üzerine yuvarlanmıştı. Hemen ondan özür diledi:

“Kusu-ra bak-ma Yapı-şık!”

Yapışık,

“Önem-li de-ğil.” diye karşılık verdi.

“Şu an-da iste-di-ğim tek şey, Ralph’in gide-ceği ye-re bir an ev-vel ulaş-ması!”

Şiddetli bir güm sesi duyulduğu sırada kalem kutusunun içindeki yazı gereçlerinin hepsi birbirine çarptı.

Penna, sivri ucunu yanlılıkla küçük silgi Bulaşık’a batırınca silgiden “Ahh!” diye bir ses çıktı.

Penna ucunu silginin karnından çekerken,

“Özür dilerim Bulaşık.” dedi.

Kalem kutusundaki gereçler, daha fazla sıkışmamak için birbirlerinden uzaklaşmaya çalıştılar. Tam rahat bir nefes almışlardı ki çantanın ortasına doğru sürüklenen kalem kutusu birden havalanınca hep birlikte,

“Ahhhhhh...” diye bağırdılar.

Gürültülü bir fermuar sesinin ardından kalem kutusunun içine güneş ışığı doldu.



Çilli bir el, açık fermuarın arasından geçerek içerdeki kalemleri karıştırmaya başladı. Penna'ya doğru yaklaşan başparmakla işaret parmağı, onu kutunun içinden çıkardı.

Penna kendisini küçük bir salonda buldu. Sahibi Ralph yemek masasının başında, okul çantasının içinden ev ödevlerini çıkarıyordu. Hemen yanında, en iyi arkadaşı Sara azimle çalışmaya başlamıştı bile.

Sara'nın Penna'ya çok benzeyen kalem Polly nefes bile almadan sayfanın üzerinde kayıp duruyordu.

Ralph de kitaplarını düzenledikten sonra yazmaya başladı. Sara kadar hızlı yazamıyordu. Fakat bu durum, Penna'nın işine geliyordu. Çünkü kendi yazısının güzelliğini izlemeye zamanı kalıyordu.

O gün Saraların evindeydiler. Ralph'in özellikle daha yavaş yazıyormuş gibi bir hâli vardı.

Penna, Ralph'e bakınca onun bir ev ödevine bir de şöminenin üzerinde duran büyük saate baktığını fark etti. Saat dörde yaklaşırken Penna, Ralph'in ev ödevine baktığı sürenin kısıp saate baktığı sürenin uzadığını gördü.

Saat dörde iki kalayı gösterdiğinde Ralph biraz sonra patlayacakmış gibi görünüyordu. Aceleyle arkadaşının kolundan çekştirerek,

“Sara!” dedi.



“Şimdi olmaz Ralph. Aklıma gelen bütün fikirleri unutturacaksın.” dedi Sara ve onu umursamadan yazmaya devam etti.

Tam o sırada Sara'nın anneannesi, içinde iki bardak portakal suyu ve fırından yeni çıkmış iki dilim kek olan bir tepsiyle odaya girdi. Elindeki tepsiyi televizyonun önündeki sehpanın üzerine koyarken,

“İkiniz çok çalışıyorsunuz. Ara vermenin zamanı geldi diye düşündüm.” dedi ve ekledi:

“Neden biraz televizyon seyretmiyorsunuz? Saat dört olmuş. İlginizi çekecek bir dizi var mıdır acaba?”

Bunu duyan Sara nihayet başını ev ödevinden kaldırdı ve yerinden fırladığı gibi televizyonu açmaya gitti.

Giderken de,

“Saat dört mü? Neden söylemiyorsun Ralph? *Memur Buz* başlamak üzere!” dedi.

Ralph gözlerini devirerek Penna'yı önünde açık duran alıştırma kitabının üzerine bıraktı ve çoktan televizyonun önündeki yerini almış olan Sara'nın yanına koştu.

Alıştırma kitabının üzerinde duran Penna, neler olduğunu görebilmek için dikkatle televizyonun ekranına bakıyordu. Sara'nın kalemı Polly ve Ralph'in bazı yazı gereçleri de yuvarlanarak ona katıldı.



Ralph'ın büyük, kırmızı sözlüğü suratını ekşiterek kafa sallamaya başladı.

“Bugünlerde çocuklar...” diye homurdandı Kırmızı Sözlük.

“Televizyon seyretmekten başka bir şey yapmıyorlar. Hâlbuki televizyonu kapatıp ellerine güzel bir kitap alsalar bunun daha eğitici olduğunu görecekler.”

Kırmızı Sözlük, yazı gereçlerinin de kendisiyle aynı fikirde olduğunu görmek için onlara döndü fakat hepsinin gözü televizyon ekranına kilitlenmişti. Sonra neler olup bittiğini görmek için başını iki yana sallayarak televizyona baktı. Dizinin jenerik müziği başlar başlamaz ekranda *Memur Buz* yazısı belirdi.

“Demek öyle... Söyleyin bakalım o zaman bu dizinin konusu nedir?” diye sordu Kırmızı Sözlük.

“Polis Memuru Buz'un maceraları tabii ki...” diye yanıtladı Polly aceleyle.



Ekranında polis üniformalı bir adamın resmi ve hemen yanında “Başrolde Rick O’Shea” yazısı görüldü.

“Polis Memuru Buz bu mu?” diye sordu Kırmızı Sözlük.

Penna gözlerini televizyondan ayırmaksızın,

“Evet. İkinci başrol oyuncusu.” diye fısıldadı.

“İkinci başrol oyuncusu mu?” diye bağırdı Kırmızı Sözlük aniden.

“Ama dizinin adı *Memur Buz*. Dizinin yıldızı bu adam değilse kim o zaman?”

Kamera, Memur Buz’un gömlek cebine yakın çekim yapınca cebin içinden bir kalem çıktı dışarı.

“Bu o!” dedi Penna.

“Polis Memuru Kurşun.”

Jenerik biter bitmez dizi başladı. Polis Memuru Buz sırtını bir duvara yaslamış yan yan yürüyordu. Cebinde duran Polis Memuru Kurşun da adamın göğsüne sımsıkı yapışmıştı. Memur Buz, köşe başına geldiği zaman temkinli gözlerle etrafa bakındı. Gömlek cebinden kafasını çıkararak Memur Kurşun da aynı hareketi yaptı. Memur Buz tam kafasını köşeden çıkaracaktı ki bir silah sesi duyuldu. Ralph, Sara ve bütün yazı gereçleri nefeslerini tuttu.



Memur Buz silahını çıkarıp kovalamacaya başladığı zaman herkesin iyi bildiği “Memur Buz Sıcak Takipte” müziği çalmaya başladı.

Memur Buz ile Kurşun; kötü adamı depo tarafına doğru, dar sokaklarda kovalarken Ralph, Sara ve yazı gereçleri müzik eşliğinde tempo tutuyordu. Diziyi beğenmemiş gibi görünen Kırmızı Sözlük bile ayağını yere vuruyordu.

Sonunda Memur Buz arayı kapatarak kötü adamın üzerine atlayıverdi. İkisi de çatının üzerinden düştü ve “Howard ve Emma’ya Mutluluklar” yazan afişe doğru yuvarlandıktan sonra bir düğün pastasının üstüne iniş yaptı.

Memur Buz, yüzü gözü krema içinde yerden kalktı. Yine her tarafı kremayla kaplı kötü adamı kelepçelemeden önce onu çekiştirerek ayağa kaldırdı. Evlenecek çift ile misafirler, ağızları açık öylece bakakaldı.

“Pat diye damlayan davetsiz misafirler sinir bozucudur öyle değil mi?” dedi Memur Buz.

“Zararınızı karşılayacağım.”

Gömleğinin cebine uzanarak krema kaplı kalem ve çek defterini çıkardı. Memur Buz, deftere bir şeyler yazarken elindeki kalem kameraya bakıp göz kırptı.

“Ne kadar havalı değil mi?” dedi Polly.

“Kremalı demek istiyorsun herhâlde?” dedi Penna.

