

Türkiye'yi Geziyorum

# LEVENT

ŞANLIURFA'DA



Mustafa Orakçı

# NEREYE GİDİYORUZ?

İnsanların -çalışanların ve öğrencilerin- genelde en çok sevdiği gün cumadır. Tatil geldiği için herkes mutlu olur. Benim ise en sevdiğim gün çarşamba... Gezi toplantılarının olduğu gün ayrı bir heyecan duyuyorum. Bu kez nereye gideceğiz, diye merak ediyorum. Tek merak eden ben değilim tabii.. Mert de her toplantı günü nereye gideceğimizi sorup duruyor. Bugün de öyle oldu.





– Ağabey nereye gidiyoruz? Belki öğretmen size söylemiştir. Ben bütün gün peşinden ayrılmadım ama ağzından tek kelime alamadım. Mert'e benim de bilmediğimi biraz daha sabretmesi gerektiğini söyledim.

O da vakti geçirmek için başını sıraya koydu ve uyuklamaya başladı. Ne acayip çocuk şu Mert!

Dersin başlamasından kısa bir süre sonra öğretmen içeri girdi. Elinde bir sürü kağıt vardı. Kağıtları gören Kâmil'in canı sıkıldı.



- Ben bu haftaki geziye galiba katılamayacağım.

- **Neden, diye sordum.**

- Baksana Levent, öğretmen herhâlde sınav yapıp başarılı olanları götürecektir. Ben hayatta kazanamam. Şimdiye kadar hangi sınavı kazandım ki? Sınıfı zor geçiyorum.

İnsanın kendini bilmesi güzel bir şey ama Kâmil'in üzülmesine dayanamadım. Ne de olsa arkadaş... Onu sakinleştirmeye çalıştım:

- Sınav falan yoktur Kâmil. Nereden çıkardın onu? Kâmil'in üzülmesine dayanamadım.





Kâmil üzgün üzgün öğretmenin elindeki bir tomar kağıdı gösterdi:

– Onlar ne o zaman?

Sonuçta haklı çıktım. Öğretmenin elindeki kağıtlar sınav kağıdı falan değilmiş. Kâğıtları dağıttı. Üstünde şunlar yazıyordu:





- Çocuklar, bu hafta yapacağımız gezi Şanlıurfa'ya olacak. Gezide göreceğimiz yerleri yazdım. Herkes araştırmasını yapsın. Cumartesi günü gidiyoruz.





Kâmil'in sevincini görmeliydiniz. **Ha-**  
**valara uçtu.** Önce niye bu kadar se-  
vindiğini anlayama-  
dım, ta ki ko-  
nuşana kadar...

