

2

PROFESÖR KİP İLE TÜRKÇE

"Sıfat, Zarf,
Zamir, Yükleme"
Öyküsü

TARİFSİZ BİR ALIŞVERİŞ

Birsen Ekim Özen



Merhaba Dünyalı,

Ben Türkçe Gezegeni'nden Profesör Kip! Sen de kimsin, orası da neresi dediğini duyar gibiyim! Ben, Türkçenin öneminin farkında olan bir gezegenin profesörüyüm. Birlikte çalıştığım kocaman bir ekibim var. Her biri Türkçenin bir konusunda uzman... Uzmanlarım, Türkçeyle problem yaşayan, Türkçeyi seven ama desteğe ihtiyacı olan, bazı konuları dikkat vermediği için kaçıran, kendi başına öğrenemeyeceğini düşünen öğrencilerin yardımına koşuyorlar. Birçok macerayı da birlikte yaşıyorlar...

Sen de bu diziyle onların hikâyelerine tanık olacaksın, eğleneceksin ve Türkçeyle ilgili birçok şeyi öğreneceksin. Türkçe Gezegeni tüm gücüyle senin yörüngende...



Prof. Kip

Dil Uzmanı Şiba
Dil Bilgisi
Öğreniyor

Esen rüzgâr, bembeyaz tülleri havalandırarak açık pencereden içeri girdi ve üzerinden kırmızı tepeli bir kuşun baktığı kalemligi devirdi. Yerdeki kocaman minderde oturan Kübra, okuduğu öyküye o kadar dalmıştı ki önce gürültünün nereden geldiğini anlayamadı. Kafasını kaldırıp sesin devrilen kalemlikten geldiğini anlayınca kaldığı sayfanın arasına ayracını yerleştirerek yerinden kalktı.



PROFESÖR KİP İLE TÜRKÇE

Dağılan kalemleri hızla toplayıp masasının başına oturdu.

"İyi ki şu kalemler devrildi." diye düşündü.

Yoksa yine kitaba dalıp her şeyi unutacaktı. Oysa iki gün sonra Türkçe dersinden sınavı vardı ve o henüz hiçbir konuya çalışmamıştı.

- Yine kötü not alırsam babam çok üzülür, diye düşünerek Türkçe defterini açtı.

Birkaç sayfa karıştırdı ama devam edemedi. İçini bir sıkıntı kapladı.

sıfatlar, zamirler ...

Zarflar, yüklemeler,



TARİFSİZ BİR ALIŞVERİŞ

Bunları öğrenmek istemiyordu. Geçen sınavda öğrenmek için çaba harcamış ama hiçbir şey anlayamamıştı. Dil bilgisi kurallarının bu kadar zor ve karışık olması şart mıydı?

Köşede bıraktığı kitabına baktı. Şimdiye kadar okul haricinde dil bilgisi kurallarına, zarflara, sıfatlara hiç ihtiyaç duymamıştı. Ancak okulda onlara ısrarla hayatta işlerine hiç yaramayacak bu bilgiler öğretilmeye çalışılıyordu.

Kapı hafifçe çalınıp ablası başını içeri uzatınca Kübra dil bilgisinin kasvetli dünyasından bir an için çıktı.

- Ne haber? Nasıl gidiyor?

- Çok sıkıcı, üstelik de zor! Abla bunları sen de öğrendin mi?





Ablası Hacer, merakla masaya yaklaştı.

Kübra'nın hangi konuyu çalıştığını anlayınca kaşlarını kaldırdı.

- Evet, ama öğrenirken bana biraz zor gelmişti.

- Sadece zor olsa iyi!.. Bir de saçma sapan. Ben büyüyünce bana yüklemeleri mi soracaklar?

Hacer kitabın sayfalarını karıştırırken,

- Aslında biraz çalışınca kolayca anlayabilirsin, dedi ama Kübra'nın onu dinlemeye niyeti yok gibiydi.

- Babamla anneme bir sor bakalım, iş yerinde dil bilgisi kuralları hiç karşılarına çıkmış mı?

TARİFSİZ BİR ALIŞVERİŞ

Ablası bu söz üzerine güldü. Kübra ekledi:

- Ya da pişirdikleri yemeklere biraz da zarf katıyorlar mıymış?

Örnekler çoğaldıkça kahkahalar da arttı. Kübra'da kahkaha atarken Türkçe defterini de havaya savurdu.

- Gereksiz şeyler bunlar; boşu boşuna zaman kaybı... Ben yazar olacağım. Bunlarla zaman kaybetmek istemiyorum.



Olağan Sabah Toplantısı

O kadar güldüler, o kadar bağırdılar ki sesleri biraz önce rüzgârın girdiği açık pencereden çıkarak önce atmosfere oradan da uzaya yayıldı. En sonunda bu neşeli saatler **Türkçe Gezegeni**'nin her sabahki olağan toplantısında incelenen dünya dosyasına ilk madde olarak girdi.



TARİFSİZ BİR ALIŞVERİŞ

Görevli uzmanlar, Profesör Kip başkanlığında toplanmış, günlük görevlerini almak için önlerinde minik elektronik defterleri açık bekliyorlar, bu arada da bir gün önceki görevlerini gerçekleştirirken yaşadıkları komik, bazen de hüzünlü olayları birbirlerine anlatıyorlardı.

Profesör Kip dosyaları açıp içlerindeki maddelere göz attı. Sonra herkesi sessizliğe davet etti.

