

-İSTANBUL'U GEZİYORUM-

9

# Sirin

Boğaz Turu'nda



Birsen Ekim Özén

# EN RAHAT HAVAALANI YOLCULUĞUM

Havaalanına doğru gidiyoruz ve ben bu kez trafik tıkansa lastik patlaza ya da hiç olmazsa arabanın benzini bitse diye dua etmiyorum. Çünkü o içi plastikten yapılmış uçaklardan birine binip ta bulutların üzerine çıkmak zorunda olan ben değilim. Bu sefer bulutların üzerinden gelecek bırlarını karşılamaya gidiyoruz. O yüzden inanılmaz bir rahatlık içindeyim.



Bize taa Almanya'dan gelecek olan misafirler tam üç kişi; anne, baba ve ufak kızları... Ben daha önce onları hiç görmedim. Bizimkiler onlarla bir tatil sırasında tanışmışlar. Alman aile, Türkiye'yi çok sevmiş ve Almanya'daki Türk komşularından Türkçe öğrethmiş.

Sımdı de bizi ziyarete geliyorlar.

Alman ailenin kızı benimle yaşıtmış. Bunu duyunca beni bir düşünce aldı. Acaba nasıl bir kız? Benim gibi ince zeklere sahip mi? Ya da uçaktan korkuyor mu? Bence o da benim gibi uçağına binmekten hoşlanmıyorum. Çünkü bu kadar büyük bir şeyin bulutların üstüne sıkması çok mantıksız...

Nedense çocuklar anne babalarına  
göre daha mantıklılar. O yüzden genel-  
de çocuklar uçağa binmekten korkarlar.  
Aslında küçükken uçağa binmekten  
korkmazdım. Sonra bir gün mantığım ha-  
reketе geçti ve tam uçak havalandı-  
dan önce anheme paraşütlerin nerede  
olduğunu şordum. O sırada hostes abla  
bir şey olursa can yeleklerini nasıl si-  
sireceğimizi anlatıyordu. Ama bu işte  
bir tuhaftılk vardı. Çünkü gemide değil  
uçaktaydık. Yani bir terslik olursa yüz-  
meye değil, kesinlikle uçmaya ihtiyacımız  
vardı. O zaman paraşütler neredeydi?



Annem bana sanki çok normal bir şeymiş gibi uçakta paraşüt olmadığını söyledi. Çünkü uçaklar çok güvenliydi. Dünya üzerinde eşek tepmesinden ölenlerin sayısı uçak kazasında ölenlerden çokmuş. Yani uçak kazaları o kadar az olurmuş. Anneme yanıtım çok net oldu:



## Hemen uçaktan inmek istiyorum!



Ama beni dinlemedi tabii ki... Sadece o uçuşa değil hem de. Her seferinde avaz avaz ağlayarak duygularımı dışa vurduğum sonraki uçuşlarda da...



Neyse sonuç olarak şu anda uçağa binmek zorunda olmamanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorum. Hayat bana çok güzel...



## KLASİK BABAM

Arabayı park edip havaalanına girmemiz gerekiyor. Ama babam park konusunda her zamanki gibi biraz uyumsuz... Havaalanının çıkış kapısına park etme isteği kibar polis amca tarafından dört kez reddedilince otoparka girmek zorunda kaldık. Bence babamın buraya girmek istememesinin en büyük sebebi parkın paralı olması... Çünkü tam bilet almak için yavaşlarken fiyat yazan tabayı gördü.

- Bu ne ya!   
Almanya'dan  
gelenler uçağa bu  
kadar para verme-  
mişlerdir.



Annem hemen suratını astı. Babam ne zaman para konusunda söylemeye annem suratını asar. Ama bu babamın klasik hâli... Pazarda ıspanak satanla da, mağazada kasada duranlarla da daima kıyasıyla bir pazarlığa girer. Sanki dünyadaki her şey pahalı olmuş gibi söylenir durur. O zaman annemle ikimiz hemen babamın yanından uzaklaşırız.

Neyse... Sonunda araba için otoparkta yer aramaya başladık. Çoğu insan babam gibi düşünmüyor herhâlde çünkü park alanında boş yer yok!



– Şuraya bakın!.. Herkes arabasını buraya park etmiş. Kimse nin para sıkıntısı çektiği yok anlaşılan.

Annem sonunda sinirle kaşlarını kaldırıldı.

- Bence kimse senin kadar cimrilik yapmıyor.
- Ben cimrilik mi yapıyorum?
- Biraz!
- Ben sadece tasarruflu davranmaya çalışıyorum.

Sonra da babam harcamalarımızı saymaya başladı. Bu dediklerini harcamazsa k eve yiyecek almamamız, ayrıca da benim yalnız ayak okula gitmem gereklidir. Ama annem nedense babama cevap vermedi. O sırada babam bir park yeri buldu ve hemen arabayı park etti.