

OSMANLI GÜNLÜKLERİ

2

Fethin Sultanları



"Benim kudretimün ulaştığı yere
onların hayalleri bile ulaşamaz!"
Fatih Sultan Mehmet



FETHİN SULTANLARI

Yayın Yönetmeni Savaş Özdemir
Editör Şebnem Kanoğlu
Resimleyen Fatih Okta
Kapak Tasarım M. Aslihan Özçelik
İç Mizanpaj Nur Kayaalp

3. Baskı Nisan 2016
Uluslararası Seri No ISBN 978-605-08-0831-5



TİMAŞ YAYINLARI

Adres Cağaloğlu, Alemdar Mah. Alay Köşkü Cad. No:5
Fatih/İstanbul
Telefon (0212) 511 24 24
Posta P.K. 50 Sirkeci/İstanbul
E-posta bilgi@genctimas.com

Baskı ve Cilt Çınar Matbaacılık
Sertifika No 12683
Adres Yüzyıl Mah. Matbaacılar Cad. No:34 Bağcılar-İstanbul
Tel (0212) 628 96 00



TİMAŞ YAYINLARI / 3043

OSMANLI GÜNLÜKLERİ / 2

KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINCILIK SERTİFİKA NO: 12364

© 2007 Eserin her hakkı anlaşmalı olarak Timaş Basım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne aittir. İzinsiz yayımlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

İÇİNDEKİLER

SULTAN I. MEHMED	7
SULTAN II. MURAD.....	17
FATİH SULTAN MEHMED.....	37
SULTAN II. BAYEZİD	89
YAVUZ SULTAN SELİM.....	105



SULTAN I. MEHMED
(Çelebi)

Babası: Yıldırım Bayezit

Annesi: Devlet Hatun

Doğumu: 1389

Tahta Çıkışı: 1413

Vefatı: 1421

I. Bölüm

Sultan I. Mehmed

Ben, şehit Hünkâr Murad Hüdavendigâr'ın torunu ve Niğbolu kahramanı Yıldırım Bayezid Han'ın oğlu Sultan I. Mehmed **Çelebi**'yim.

1389 yılında Bursa'da doğmuşum. Annem Germiyan Beyi Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun'dur. Babam savaştan savaşa koştuğu için biz çocukların öğrenimiyle annem ilgilenirdi. Devrin önemli âlimlerinden dersler alırdık. Sofu Bayezid ve Mehmed Cezerî benim çok değer verdiğim hocalarım oldu.

Biraz daha büyüyünce spor yapmaya başladım. En çok da güreşi severim. Güreşirken kimse karşımda duramaz en güçlü pehlivanların bile sırtını yere getirirdim. Bu yüzden bana “Çelebi Pehlivan” da derler. İyi ok atar, en kuvvetli yay kırışlerini bile kolayca çekerim.

Çocukluk ve ilk gençlik yıllarım Bursa'da geçti. Orada, bir bey oğlu olmak için gerekli görgü



ve bilgiyi aldım. Sonra beni devlet idaresini öğrenmem için Amasya'ya **sancak beyi** olarak gönderdiler. Babam beni oraya gönderirken,

“Oğul!” dedi. “İyi bir pehlivan olduğun kadar, iyi de bir yönetici ol! Adaletten ayrılmı, kimsenin hakkını yeme ve kalbini kırma. Dualarımız seninle olsun.”

Amasya'yı çok sevdim. Oraya gitmek benim görgü ve bilgimi daha da arttırdı. Ayrıca bilim adamları ile bir araya gelmek için de büyük bir fırsat yakalamıştım. Onlarla sık sık toplantılar yapıyor ve yeni şeyler öğrenmeye çalışıyordum.

Moğol İmparatoru Timur'la yaptığı savaşta yenilen babam Yıldırım Bayezid, 1403 yılında ölünce biz kardeşler arasında önemli bir **taht** kavgası başladı. Yıllarca süren bu mücadele dönemine Fetret Devri denir. Devletimiz bu on bir yıllık dönemde çok zor günler geçirdi. (1402-1412)

II. Bölüm

Tek Devlet, Tek Bayrak

Aydınoğulları, Menteşoğulları ve Germiyanoğulları benden yanaydılar ve Osmanlı tahtına benim oturmamı istiyorlardı. Onlarla anlaşmalar yaptım. Yaptığım bu anlaşmalarla kardeşlerime karşı güç kazandım.

Anadolu'da pek çok Türk beyliği vardı ve ayrı ayrı yerlerde hüküm sürüyorlardı. Oysa ben

Osmanlı ülkesini tek bir

bayrak altında top-

lamaktan yanay-

dım ve elbette

bu devlete tek

bir kişi hük-

medecekti. O da

ben olmalıydım.



Bu kararımın ardından padişahlığı kendilerine hak gören kardeşlerimle mücadeleye giriştim. Bu mücadelelerden galip çıktım. Arkamdaki beyliklerden de kuvvet almışken hemen Edirne'ye gidip kendi padişahlığımı ilan ettim (1413). Padişah olabilmek için yaptığım yirmi dört savaşta tam kırk yara almıştım. Bu savaşlar ve güç gösterileri beni çok yormuştu. Ama saldırılardan kaçmak da bana göre değildi.

Benim padişahlığım ya da kardeşlerimi yenmiş olmam, her şeyin hâlloldüğü anlamına gelmiyordu. Asıl iş bundan sonra ideallerimi gerçekleştirmekti. Osmanlı'yı tek bir bayrak altında toplayabilmek için padişahlığımı kabul etmeyen Anadolu beylikleriyle mücadeleye giriştim.

İlk iş olarak **Karamanoğlu**'nun elinde bulunan Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir'i aldım. Beyliğin ordusunu dağıttım. Sonra da Konya'yı kuşattım. Karamanoğlu bize barış teklif edince hemen kabul ettim ve bu beyliği korumam altına aldım. Artık benim padişah oluşum bütün beyliklerce tanınır olmuştu.

Bu arada Eflak Prensi Mirçe, Osmanlı Devleti'ne vergi vermek istemediğini bildirdi. Oysa yapılan antlaşmalara göre bu vergi bizim hakkımızdı.



1416'da yaptığımız savaşla, Eflak Prensi'ni Yer köyü yakınlarında yendim. Daha sonra da Macaristan seferine çıktım.

1418 yılında Samsun ve civarını aldım. Çandaroğullarından, Tosya, Çankırı ve Kalecik'i aldım.

1419 tarihinde Simavna Kadısı oğlu Bedrettin bize isyan etti. Kardeşim Musa Çelebi tarafından kazaskerliğe getirilen Bedrettin'i İzmit'e sürmekten başka çare bulamamıştım. Çünkü beni tahttan indirmek için her yola başvuruyor Anadolu beylerini kışkırtıyordu. Bir süre İzmit'te kalan Simavna Kadısı bir yolunu bulup oradan kaçmış ve hemen Rumeli'ye gitmiş. Deli Orman taraflarında yine benim aleyhimde çalıştığını öğrenince hemen Sadrazam Bayezid Paşa'yı üzerine yolladım. Kısa sürede yakalanan Bedrettin, yapılan mahkemece cezalandırıldı.

Kardeşlerimden Mustafa Çelebi, Ankara Savaşı sırasında, babamla birlikte Timur'a karşı savaşmıştı. Timur'a esir düştükten sonra da bir süre ortalıkta görünmedi. Esaretten kurtulunca İstanbul'a gidip saklanmış ama imparatorun adamları tarafından yakalanmış. Bizans İmparatoru, bir süre misafir ettikten sonra yanına küçük bir askerî birlik verip onu Rumeli'ye göndermiş. Bize düşman olan bazı Anadolu beyliklerinden de yardım alınca Teselya ve Selanik civarında bir ayaklanma başlattı.

Mustafa Çelebi gittikçe güçleniyor ve isyan günden güne büyüyordu. Birkaç kez yanına adamlarımı gönderip barış teklif ettim ama o beni dinlemedi bile. Sonunda üzerine bir ordu gönderip isyanı bastırdım.

Kardeşim yine gidip Bizans'a sığınmıştı. Ben de hemen imparatora bir mektup gönderdim. "İsyankar kardeşim Mustafa Çelebi'yi tekrar üzerime gönderirseniz büyük bir orduyla üzerinize geleceğim." diyerek gözdağı verdim.

Bu sözlerden ürken imparator, Mustafa Çelebi'yi yalnız bıraktı.

Şimdi sıra Timur'un yakıp yıktığı Anadolu şehirlerine gelmişti. İlk iş olarak Bursa'da Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'yi yaptır-
dım. Sonra da muhteşem bir medrese inşa ettirdim. Edirne'de de bir cami ile bir vakıf be-
desteni yaptır-
dım. Bu güzel eserlerin dünyada bir eşi daha yoktur.

Şimdi otuz iki yaşındayım ve sekiz yıldır bu tahtın bekçiliğini yapıyorum. Savaş ve isyanlarla geçen padişahlığım

