

KURTULUŞUN KAHRAMANLARI

~İZMİT~

YAHYA
KAPTAN

İsmail Bilgin



YAHYA KAPTAN

-İZMİR-

İSMAİL BİLGİN

I. Bölüm

YAHYA KAPTAN İSTANBUL'A GELİYOR

Yahya Kaptan Selanik'e gizlice gelmişti. Şimdi de gemiye binerek gizlice oradan ayrılacaktı. Yakalanmadan İstanbul'a varabilmeyi istiyordu. O zaman rahatlayacaktı.

Gemiye binerken tedirgindi. Dikkat çekmemek için arkasına bakamıyordu ama birileri kendisini takip ediyor mu, diye de merak ediyordu. "Eğer beni takip ediyorlarsa ne yaparım? Belimdeki tabancamı çıkarıp çarpışmaktan başka çarem yok. Yoksa hapse düşebilir ya da öldürülebilirim." diye düşündü.

O sırada biri bağırdı:

— Yahya Kaptan!..

Yahya Kaptan hemen elini tabancasına atıp hızlıca arkasına döndü. Biri ona doğru koşuyordu. Elini silahından ayırmadı. Koşan kişi yanına gelince sordu:

— Siz Yahya Kaptan'ınız değil mi?

Yahya Kaptan ne cevap vereceğini bilemedi. Gelen bir casus da olabilirdi.

Onun ne düşündüğünü anlamış olacak ki karşısındaki hemen açıklama yaptı:



— Endişelenmeyin. Ben bir Türk'üm. Balkan dağlarındaki kahramanlıklarınızı iyi biliyorum. Bizim köyümüze gelmişsiniz.

Yahya Kaptan rahatlamıştı. Ama tedbiri elden bırakmamak gerekiyordu.

— Bunları vapurda konuşalım. Adımı yüksek sesle söylemeyin, dedi yavaşça.

— Peki...

— Arkanıza da bakmayın.

— Tamam.

Gemi yavaş yavaş limandan ayrılıyordu. O sırada iskelede bir koşuşturmaca başladı. Adamın biri “Gemiyi durdurun!” diye bağırıyordu. Ancak gemi artık limandan uzaklaşıyordu. Güverteden olan biteni izleyen Yahya Kaptan “Bu adamlar benim peşimden geliyor olmalı. Ya gemi durursa?” diye endişelendi. Ancak geminin kaptanı, bağırıanların gemiyi kaçıran yolcular olduğu düşünmüş durmamıştı. Oysa iskeleye koşanlar Yahya Kaptan'ın peşinde olan Sırp ve Bulgar casuslarıydı. Bir kez daha Yahya Kaptan'ı ellerinden kaçırmışlardı.

Bir müddet sonra Selanik limanı geride kaldı. Yahya Kaptan rahatlamıştı. Yanındaki gence döndü.

— Şimdi anlat bakalım. Kimsin sen?

— Adım Hüseyin. Babam hep sizden bahsederdi. Bir gün saklanmak için köyümüze geldiniz. İki gece bizde kaldınız. Sonra ayrıldınız. Kahramanlıklarınız Balkanlarda hâlâ anlatılıyor. Efsane gibi...

Yahya Kaptan güldü.

— O yaptıklarımız efsane değil, gerçek evlat... Bulgarlar amcam Malik'i öldürünce tabancamı kaptığım gibi peşlerine düştüm. Sonra dağa çıktım. Etrafıma topladığım yiğitlerle, ilk önce Bulgar düşmanlara zarar verdim. Sonra Sırp çeteleriyle vuruştum. Türk halkına yaptıkları zulümlerin, katliamların hesabını sordum. İşte bu yüzden Bulgarlar da Sırp'lar da beni yakalamaya çalışıyorlar. Şimdilik onları atlattım sayılır... Artık İstanbul'a gidiyorum.

— Orada ne yapacaksınız?

— İstanbul'da Halil Paşa ile görüşeceğim.
Görev verirse Cihan Harbi'nde savaşıcağım.

Bir müddet sessizlik oldu. Sonra Hüseyin ne zamandır merak ettiği şeyi sordu:

— Size neden Kaptan diyorlar? Denizci misiniz?

— Hayır. Balkanlarda çete reislerine Kaptan denir. Gemi kaptanlığı ile bir ilgisi yok.

— Hımm... Ben sizin eskiden gemi kaptanlığı yaptığınızı sanıyordum.

Yahya Kaptan güldü.

— Hâlbuki kaptan kelimesinin o anlama geldiğini pek çok insan bilir...

— Ben memleketimde çok az bulundum. Tahsil için Selanik'teydim. O yüzden bilmiyor olabilirim.

Bu söz üzerine Yahya Kaptan tebessüm etti.

Yahya Kaptan, İstanbul'a gelince Hüseyin ile vedalaştı. İskelede Halil Paşa'nın yaveri onu bekliyordu. Birlikte Halil Paşa'nın yanına gittiler.

Yahya Kaptan, Balkan dağlarında Bulgarlar, Sırplar ve Yunanlar ile çarpışırken bazı komutanlarla temas kurmuştu. Halil Paşa da onlardan biriydi. Yahya Kaptan'a kahramanlıklarını duyduğunu, onunla birlikte Irak cephesinde çarpışmak istediğini söylemişti. Yahya Kaptan görevi kabul etmiş, hemen İstanbul'a gelmişti.

Halil Paşa ile görüştüler. Halil Paşa onu kahramanlıklarından dolayı övdü. Beraber Irak cephesine gitmek istediğini yineledi. Yahya Kaptan da vatan için her zaman görev alacağını söyledi.

Birkaç gün içinde cepheye gittiler. Kut-ül Amare'de savaştılar. Büyük başarılarla imza attılar. Sonra yine beraber Kafkas cephesine gittiler. Orada düşmanlarla çarpışırken bir müddet sonra Osmanlı Devleti ile itilaf devletleri