

Bir Varmış

Bir Yokmuş

Masal Parkı

MAZALIKLA DEĞER EĞİTİMİ



Bir Varmış Bir Yokmuş

MASAL PARKI

Yayın Yönetmeni Savaş Özdemir
Editör Şebnem Kanoğlu
Kapak Tasarım Emine Hande Alpan
Kapak Resmi Özgür Yıldırım

26. Baskı Kasım 2018
Uluslararası Seri No (ISBN) 978-975-263-377-3

TİMAŞ YAYINLARI

Adres Çağaloğlu, Alemdar Mah. Alay Köşkü Cad. No:5
Fatih/İstanbul
Telefon (0212) 511 24 24
E-posta timascocuk@timas.com.tr

Baskı ve Cilt Çağlayan Basım
Sertifika No 11314
Adres Sarnıç Yolu Üzeri No:7 Gaziemir / İzmir
Tel (0232) 274 22 15



TİMAŞ YAYINLARI / 1458

MASAL HAZİNESİ / 1

KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINCILIK SERTİFİKA NO: 12364

© Eserin her hakkı anlaşmalı olarak Timaş Basım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne aittir. İzinsiz yayımlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.



İÇİNDEKİLER

On Küçük Köpek / 9

Yavru Fil / 11

Kanarya ve Papatya / 14

Kim Kazandı / 17

Hediye / 19

Süt Havuzu / 23

Yoksul Mahalle Çocukları / 25

Bitmeyen Buğday / 27

Küçük Bir Gülümseme / 31

Mücevher / 33

Kitap / 37

Korkuluk / 39

Ağaç Diken Adam / 41

Tırtıl / 44

Seni Seviyorum / 46

Kumbara / 48

Çıplak Ayaklar / 51

Kar Tanesi / 53

Avacı / 57

Çelik Çaydanlık / 59

En Değerli Resim / 62

Bir Bardak Süt / 65

Güvercinler / 67

Ayağına Diken Batan Aslan / 70

Porselen Çaydanlık / 72

Hırçın Tay / 75

Hazine Sandığı / 76

Kurt ile Köpek / 79

Salyangozun Evi / 81

Akıllı Kaptan / 85

Delik Kova / 87

Çalışmak İstemeyen Çocuk / 91

İyi Bir Örnek / 93

Küçük Kız ve Bezelye / 95



Kral ve Köylü / 97
Tutumlu Kız / 101
Çocuk ve Deve / 103
Şair ile Hırsızlar / 105
Altın Pencere / 107
Küçük Çivi / 111
Kuyuya Düşen Eşek / 113
İki Küçük Kurbağa / 116
Ayna / 119
Sinek ve Aslan / 121
Kralın Ayakkabıları / 123
Tilki ile Kedi / 125
Susayan Karga / 127
Teşekkür / 129
Meşe Ağacı / 133
Keskin Balta / 135
Penguen / 138
Kırmızı Elli Hırsızlar / 141
Horoz / 143



Ev Faresi ile Tarla Faresi / 147
Kara Kedi ile Beyaz Kedi / 149
Mutsuz Çocuk / 151
Güvercin ile Karınca / 153
Aslan ile Fare / 157
Güneş ve Rüzgar / 159
Gururlu Gül / 163
Altın Balta / 165
Mağaradaki Ceylan / 169
Cömertler ve Cimriler / 171
Tek Ayakkabı / 175
Yavru Kedi / 177
Deniz Yıldızının Öyküsü / 181
Kim Cesur / 183
Kayıp Cüzdan / 187
Üç Dilim Ekmek / 189
Gözleri Açılan Adam / 192
Fasulye Tohumu / 195
İki Arkadaş / 197
Ayakkabı / 201
Su Damlası / 203let / 215





Hırsız / 205
Bin Aynalı Ev / 207
Parktaki Çiçekler / 210
Kedi ile Fareler / 213
Bilet / 215
Bir Avuç Tuz / 219
Padişah / 221
Yüzü Sirke Satıyor / 223
Fare ile Deve / 225
Çiftçi ile Kartal / 229
Uçma Yarışı / 231
Baharat / 234
Yavru Kutup Ayısı / 236
Ispanak Yemeği / 239

Anne Kuş / 241
Marifetli Çocuk / 243
Kaplan Yavruları ve Kirpi / 246
Süt Şişesi / 248
Bambu Ağacı / 251
Anneler Günü Hediyesi / 253
Anne Ördek / 255
Büyük Balık / 259
Aslan Yavrusu / 261
Çocuk ve Tatlı / 264
Yangın / 267
Tahta Çanaklar / 269
İyimser Çocuk / 271
Ev İşleri / 275
Kartal Yavrusu / 277
Çalınan Bisiklet / 281
Hasta / 283
Babalar Günü / 287
Elif'in Rüyası / 289
Kaybolan Kuzu / 293
Çubuklar / 295
Zor Bir Çocuk / 298



Öpücük Kutusu / 300
Altın Top / 303
Küçük Tavşan / 305
Fındık / 308
Bahçedeki Hazine / 311
Aslan ile Sivrisinek / 313
Sütçü / 317
Kurbağalar / 319
Eşeğin Arkadaşı / 322
Tilki ile Horoz / 325
Küçük Kelebek / 327
Deniz ile Rüzgar / 331
Köpeğin Yuvası / 333
At ile Eşek / 337
İki Bardak Su / 339
Bülbül ile Saksığan / 343
Bal Arıları ile Yaban Arıları / 345
Bir Çivi / 349
Maymun ve Balıkçılar / 351



Dağ Keçileri / 353
Ayı ile Arılar / 355
Sudaki Kemik / 357
Tuz Yüklü Eşek / 361
Yalancının Evi / 363
Okuma Bilmeyen Çocuk / 367
Evinden Şikayet Eden Hanım / 369
Kırmızı Papağan / 373
Meşe ile Su kamışı / 375
Karga / 379
Üç Balık / 381
Toprak Tencere ile
Bakır Tencere / 385
İki İnatçı Keçi / 387
Mum / 389
Elma Ağacı / 391
Serçe ile Çam Ağacı / 392
Geveze Kaplumbağa / 394
Sevginin Gücü / 396
Yoldaki Çöpler / 399





ON KÜÇÜK KÖPEK

Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar Eren adında bir çocuk varmış.

Eren kırlarda koşup oynamaya bayılıyormuş. Yine bir gün oynamak için kırlara gitmiş. Bu sırada peşine bir köpek takılmış.

Zavallı köpek, pek aç görünüyormuş. Yiyecek bir şeyler arıyor, yerleri kokluyormuş. Eren köpeğe acımış.

— Vah vah, demiş. Keşke sana verecek bir şeylerim olsaydı...

Köpek acı acı havlamış. Sanki Eren'in söylediklerini anlamış. Bir süre birlikte yürümüşler. Az sonra bir de ne görsünler? Karşılarında kocaman bir kemik yığını duruyor mu?





Eren sevinçle:

— İşte, demiş. Senin için yiyecek bir şeyler. Hem de sana üç gün yeter.

Fakat aç köpek birden geri dönmüş ve koş a koş a oradan uzaklaşmış. Eren buna çok şaşırılmış. Bir taşın üstüne oturmuş. "Hayvancağız hiçbir şey yemeden nereye gitti?" diye düşünmüş.

Çok geçmeden köpek geri gelmiş. Arkasında da zıp zıp zıplayan on küçük köpek varmış. Küçük köpeklere yiyeceği göstermiş. Kendisi de bir kenara çekilmiş.

On küçük köpek doyana kadar yemişler. Sonra büyük köpeğe teşekkür eder gibi bakmışlar.

İşte ondan sonra büyük köpek, yiyeceğe yaklaşmış. Geride kalan kırıntıları yemiş.

Eren köpeğe hayretle bakarak, "İnanılmaz!" demiş. "Köpek bile paylaşmayı biliyor. Başkalarını kendine tercih ediyor."





YAVRU FİL

Yavru fil vücudu çok kocaman olduğu için üzülüyormuş. Kendi kendine:

— Ben neden bu kadar iriyim. Böcekleri, solucanları, karıncaları yürürken istemesem de eziyorum, diye düşünüyormuş.



Bir gün yine kırlara çıkmış. Karıncalar onu görünce korkup kaçmışlar. Böcekler ezilmemek için kenara çekilmişler. Solucanlar toprağın altına girmişler.

Yavru fil onların kendinden kaçtığını görünce yine üzümüş. Dayanamamış ağlamış. Bu sırada az öteden bir çığlık sesi duymuş. Birisi:

— İmdaat imdaat, diye bağırtıyormuş.

Yavru fil ne olduğunu merak etmiş. Sesin geldiği yöne doğru hızla ilerlemiş. Bir de görsün?







Bir sincabın kuyru-
ğu kocaman bir taşın altın-
da kalmamış mı? Sincapçık
bağırarak yardım istiyormuş.



Böcekler, karıncalar, sinekler, kediler,
fareler, tavşanlar toplanmışlar. Ama hiçbiri taşı yerinden
kaldıramamış.

Yavru fil onlara:

— İzin verin. Ben deneyeyim, demiş.

Kocaman taşı hortumuyla tutmuş. Kolayca yerinden
kaldırmış. Zavallı küçük sincap böylece kurtulmuş. File
teşekkür etmiş.

Yavru fil o günden sonra kocaman bir vücudu olduğu
için bir daha üzülmemiş. Mutlu
mutlu yaşamış.





KANARYA VE PAPATYA

Bir zamanlar kanarya ve papatya arkadaş olmuşlar. İki birbirlərini çok seviyorlarmış. Kanarya her gün papatyanın yanına geliyor onunla konuşuyormuş.

Bir gün bahçenin sahibi çiçekler arasında gezerken kanaryayı görmüş. Onu yakalayıp, bir kafese koymuş. Kafesi bahçenin duvarına asmış. Sonra işlerini yapmak için evine gitmiş.

Ama kanaryaya su vermeyi unutmuş. Zavallı kanarya susuzluktan kıvranıyormuş.

Papatya arkadaşının bu haline acımış.

— Seni çok seviyorum. Senin için çok üzülüyorum. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Yerimden bile kıpırdayamıyorum, demiş.

Kanarya:



— Ama benim için dua edebilirsin, diye konuşmuş.



O zaman papatya yapraklarını açıp, arkadaşları için dua etmiş. Duası biter bitmez yağmur başlamış. Yağmur suları kanaryanın kafesindeki su kabını doldurmuş. Kanaryacık bu sudan kana kana içmiş.

Akşama doğru bahçe sahibinin oğlu gelmiş. Kanaryayı kafeste görünce, ona acımış. Kafesin kapağını açıp, onu bırakmış.

Kanarya ve papatya, o günden sonra bir daha hiç ayrılmamışlar. Her zaman mutlu mutlu yaşamışlar.



