

Yıl 1911...

Bediuzzaman, İslam âlimlerinin nezdinde âlem-i İslâm'a verdiği,
Müslümanların şu anda yaşadığı sıkıntılıları tespit eden ve çözüm yolları
gösteren o muhteşem hutbesini okudu...



Hekimoğlu İsmail Hutbe-i Şamiye YÜZYILLIK MÜJDE



YÜZYILLIK MÜJDE

Hekimoğlu İsmail



1. BÖLÜM

ÜMİTVAR OLMAK

EMEL

El-Emel, Rahmet-i İlahiyye'den kuvvetli ümit beslemektir. O'nun rahmeti o kadar geniş ki her olayda, her halde O'ndan ümitli olmayı gerektirir. Ümit beslemek aktif sabır ve dua ile mümkündür. Dua eden bilir ki duasını işiten ve icabet eden var. Tek başına bu hal bile yaşadığımız her olayda, her halde Rahmetten ümitvar olmak için yeterlidir.

Dua iki türüdür; fiili dua, kavli dua. Kavli dua dil ile yapılan duadır. Her şeyi Allah'tan isteriz, başka kimden isteyebiliriz ki! Bu istek yalnızca Allah'a sığınmaktadır. Fiili dua ise gayret etmek, çalışmanın gereğine inanarak fiillerimizle istemektir. Bir talebenin ders çalışması onun sınıf geçmek için yaptığı fiili duasıdır. Fiili dua yapmadan sınıf geçmeyi ümit eden öğrenci hüsrana uğrar.

“İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyetin olacak ve hakim hakaik-i İmaniye ve Kur'aniye olacak.”

Hakaik-i Kur'aniye, Kur'an hakikatleridir. Mesela, "İslamın tealisi maddeten ve manen kalkınmakla mümkünür." Bu cümle İslamiyetin hakikatlerindenidir. Çünkü ecnebiler maddeten kalkınırken Müslümanların geri kalması, İslamiyet hakikatlerinin anlaşılmamasından, Rahmet-i İlahiye'den kuvvetli ümit besleyip gayret sarf edilmemesindendir. İnsan bilse ki,

Öyle bir Rabbim var ki benim her ihtiyacımı karşılayan Müdebbir'dir.

Öyle bir Rabbim var ki benim rızkımı gönderir Rezzak'tır.

Öyle bir Rabbim var ki kullarına rahmetle muamele eden Rahman ve Rahim'dir.

Öyle Bir Rabbim var ki sanatlı yaratın Sani'dir.

Öyle bir Rabbim var ki hastalandığında şifa gönderen Şafı'dır.

Öyle bir Rabbim var ki yıldızları benim için lamba gibi semaya asan, gezegenleri tesbih tanesi gibi evirip çeviren Kadir'dir.

Öyle bir Rabbim var ki her işi hikmetle yapan Hakim'dir...

Böyle bir Rabbin terbiyesinde olan, bu dünyada aziz bir misafir gibi ağrılanan insanın ümitsizlige düşmesi mümkün mü?

Manen ve Maddeten Kalkınmanın Önündeki Engeller

Tarih gösteriyor ki, ne zaman İslamın hakikatlerini yaşamışsaak üstün olmuşuz. Çünkü İslam medeniyetinin üç esası vardır; ilim, teknik ve İslam ahlakı. Osmanlıların yükselme devri İslamiyet hakikatlerinin yaşandığı dönemdir. Osmanlılar toplarla, gemilerle Bizans'ı teslim aldı. Daha sonra Avrupalılar toplarla, gemilerle Osmanlı'yı teslim aldı.

Allah'ın koyduğu kanunlar şumullüdür; her zaman, her yerde uygulanabilir. O kanunlarla muvaffak olmak için dindar olmak gerekmez. İster Müslüman olsun, ister ateist, isterse Hıristiyan... Kim bu kanunlara uygun hareket ederse muvaffak olur. Mesela Ateist Rusya süper güç oldu. Çünkü Allah'ın rahmeti her yere yağan müsavi yağmur gibidir. Ondan faydalanan da olur, faydalananamayan da. Baraj yapılır yağmurlar hazine olur. Tedbir alınmazsa yağan yağmur felakete dönüşür.

Buyuruluyor ki, "İnanıyorsanız üstünsünüz." Biz inanıyoruz neden Yahudi Gazze'de Müslümanları perişan ediyor? Neden her yerde perişan olan Müslümanlardır? İbret alıp anlamalıyız ki bizim meziyetlerimiz bize küsüp Avrupa'ya gitmiş, Avrupa'nın rezilliği de bize gelmiş. İnsanın insana üstünlüğü

yoktur. İnsanları üstün kılan prensiplerdir. En güzel ve faydalı prensipler de İslamiyettir.

Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar nasıl kuruldu? Nasıl yaşadı? Roma'yı kuşatmışız. Emeviler asırlarca yaşamış, Abbasiler yine öyle. İslam Tarihine bakıldığından açıkça görülür ki, ekseriyetle Müslüman beylikler ve devletler birbirini yıkmıştır. Bunun temel sebebi İslamiyetin anlaşılamamasıdır.

İslamiyet İtaat Dinidir

İslamiyetteki en büyük hakikatlerden biri, itaattır. Ayette buyuruluyor ki, "De ki; Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyın ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.." (Al-i İmran, 3/31)

Canının istediğini yapan peygambere itaat etmiyor demektir. İslamiyet itaat dinidir: Allah'a itaat, Peygambere itaat, alime itaat, ustaya itaat, patrona itaat... Çünkü dikkat edersek kainatta bir itaat silsilesi vardır. Mesela güneş mesaiye geç kalmadığı gibi mesaisinden erken de ayrılmıyor. Helal kazanç büyük bir ibadettir. Öyleyse herhangi bir çalışan helalinden kazanıyorsa, yaptığı iş ibadettir.

Bir köle efendisine nasıl itaat ediyorsa Müslüman da Allah'a ve Resulüne öyle itaat etmelidir. Bunun aksi

firavunluktur. Allah'a itaat eden her halinde O'ndan ümit besler, O'ndan ister...

Allah'a İtaat Nasıl Olur?

Allah'a itaat sünnet-i seniyyeye ittiba ile olur. Kur'an'ın ilk tefsiri hadis-i şeriflerdir. Bu sebepten Peygambere itaat, Allah'a itaattir. Allah'a itaat O'nun koyduğu kanunlara ittiba ile mümkündür.

Enerji sanayidir. Sanayi ülkenin kalkınmasıdır. Haddiste buyuruluyor ki, "Düşmanın silahıyla silahlanın." Düşmanın tankı, silahı, topu var. Bizim de bunları yapabilmemiz için zengin bir ülke olmamız lazım, o da sanayi ile olur. Dahildeki beceriksizlikler, hariçteki düşman tehdidi bizi gayrete getirecek, olumsuzlukları ekonominin gelişmesiyle halledeceğiz. Ekonomimiz gelişirse Türkiye'deki her caminin yanında okul da kurabiliriz. Böylece ekonomik kalkınma beraberinde ilmi kalkınmayı da getirir.

Osmanlı devletinde devşirme sistemi vardı, devlet işe yarar gençleri alıyor, kendi bünyesinde çalıştırıyordu. Şimdi bu sistem tersine döndü. Ecnebiler tahsil yapmış gençlerimizi alıp kendi ülkelerinde çalıştırıyorlar. Yani biz mühendis veya doktoru yetiştirmiştir. Yabancı ülke adam yetiştirmenin zahmetine katlan-

madan yetişmiş elemanın ilminden, sanatından, akıldan, maharetinden faydalıyor.

İslamiyette dünya işi, ahiret işi diye bir ayırım yoktur. Helal kazanç ibadet olduğundan camiyle tezgah bütünüleşmiş olur. Yüzlerce sene yaşadığımız İslami hayat,ecdadımızı dünyada sözü dinlenen bir güç yaparken, şu an İslam ülkeleri geri kalmış ülkeler arasında. Öyleyse İslam hakikatlerini anlama ve yaşama konusundaki anlayışımızın yenilenmesine ve millet olarak düşüğümüz ümitsizlik girdabından Rahmet-i İlahiye'ye kuvvetli ümit besleyerek ve gayret ederek çıkmaya ihtiyacımız var.

Bediüzzaman Said Nursi camiyle okulu, tezgahla seccadeyi, okulla vahyi bütünüleştirdi. Camiyle okulun bütünüleşmesi şöyle oldu: İlimler Allah'ın yarattıklarını anlatır; Allah'ın yarattıklarını anlatan ilimler dinsiz olamaz. Böylece okulla cami bütünüleştii. Tezgahta yapılan sanat eserleri Allah'ın sani sıfatının besar planındaki tecellisidir ve ibadettir, tezgahla seccade bütünüleşmiş oldu.

Akılla vahyi bütünüleştirdi; çünkü aklın en önemli vazifesi İslamiyeti anlamaktır. Aklı olmayanın dini yoktur. Akıl vahiyden uzaklaşrsa taassup doğar, körükörüne inanmalar başlar, hurafeler dini istila eder.

Bu devirde İslamiyeti yaşamak, İslami hakikatlere sahip çıkmakla başlar. Arapça Arapların değil

dinimizin dilidir. Arapça öğrenmek ibadettir. Kur'an harfleriyle yazılmış kütüphaneler dolusu kitap vardır. Harf devrimiyle o kütüphanelerin üzerine perde çekildi, o eserlerden istifade edemez olduk. Demek ki bu devirde dinimizin dilini öğrenmek ibadettir.

Allah'a inanmayanlar satanistler gibi şeytana inanır, Budistler gibi Buda'nın heykeline inanır. Natüristerler gibi maddeyi putlaştırmır. İnsanlık tarihi gösteriyor ki insan inanma ihtiyaciyla yaratılmıştır ve mutlaka bir inanca, bir dine sahip olmuştur. Din deyince akla İslamiyet gelir. İslamiyete inanmayanlar "inanç" denen beşeri sistemlere sarılmışlardır.

Kur'an pek çok ayette, "Akletmez misiniz?" "Düşünmez misiniz?" der. Helalle haramın arasındaki farkı anlayın. İslamiyet hakikatleri akilla anlaşılıp kalp ile tasdik edilir. Bunun için İslami hakikatlerin ispatlı anlatılması, akla yaklaştırılması İlahi vahyin metodudur.

2. BÖLÜM
YE'S, TERAKKIYE VE TEKAMÜLE
MANİDİR

YE'S

Ye's yani ümitsizlik Esmaü'l Hüsna'yı anlamamaktır. Hakim-i Mutlak Allah'tır. Toprakta solucanları, kökleri besleyen, kuru çubuklarda meyveler veren, denizlerde balıkları yaşatan Allah'tır. Kalbimizi çalıştırın, damarlarımıza kanımızı dolaştıran Allah'tır. Her şeyi yaratın, her şeyi bilir. Hangi kulun hangi sebeplerle zor duruma düştüğünü bilir, onun imdadına yetişir.

Bugün işsizlik yok, işe yaramayan, iş beğenmeyen insanlar var. Birçok insanın zor duruma düşmesinin sebebi budur.

Bizim köyümüz vardı; kışın foseptiği çeker, ağaçların dibine dökerdik. Mevsimi gelince o ağaçlar öyle meyve verirdi ki dalları kırılırdı. Komşumuz iğrenirdi. Onun ağaçları meyve vermeyi bırakın, kururdu. Allah şu alemden gübreden sebze ve meyveler yaratıyor, bazı insanlar oturmuş fakirliklerine ağlıyor. Allah'ın rahmeti her yere yağan yağmur gibidir, taşlar ondan

istifade edemez. Dua etmek imanın alametidir. Sebeplere müracaat fiili duadır. Tarlayı süren adamın çalışması manen diyor ki, "Ya Rezzak-ı Kerim bana rızık ver."

Bir kilo buğday eken 10 kilo buğday alıyor. Bir kilo patates eken 20 kilo patates alıyor. Allah böyle bol bol veriyor. Kul kullugunu bilmezse, Yani Allah'a köle olduğunu bilmezse, Allah'a itaat etmediği için ümitsizlik girdabına düşüyor. Bir işi çok iyi bilen, doğru ve çalışkan olan, kimseye muhtaç olmaz. İmkanlar bu kadar çokken hala ümitsizlige düşen insan, insanlıktan çıkmıştır.

Kötürüm tilkiye aslanın artığı yetiyor.

Be hey adam! Kötürüm tilki olup rızık bekleyeceğine, aslan ol da rızık dağıt!

Fakirlik yok; cehalet, teşebbüüs etmemek, ibret almamak, düşünmemek insanları zor duruma düşürüyor.

İsviçre Konya kadar bir ülkedir, teknolojiyle süper güç oldu. Teknolojiye önem versek biz de süper güç oluruz. Görmek lazım, ibret almak lazım. Mesela bizde buğdaylar satılmazsa çilleniyor. Patates daha büyük tehlike, bekletilirse çuvalda bile filiz verir ve bozulur. En çok patates üreten ülkeler Polonya, Rusya ve Amerika'dır. Çünkü patates çok bereketlidir.

Onlar patatesi un haline getirerek korumuş oluyorlar. Amerika'dan patates ununu torbasıyla getirdim. Ziraatçılara dedim ki, "Patates unu yapalım." "Ooo dediler patatesi toplamak, yıkamak, kurutmak, un yapmak... bunların hepsi büyük problemler. Biz bunu biceremeyiz, yapamayız." Halbuki patates unu yapan ülkelere gidip, "Gelin Adapazarı'nda ortaklaşa patates unu fabrikası kuralım." dense bu iş hallolur. Hemen karşımıza çıkan kelimeler; "Yapamam, başaramam, olmaz..." Bu kelimelerle dev gibi projeler kaybolup gidiyor. Halbuki Avrupalıların başardığı her işi biz de başarabiliriz.

Allah'ın rahmeti her yere müsavi yağan yağmur gibidir. O rahmetle toprak neşvü nema bulur. Canlıların rızkı hazırlanır. Allah'tan ümidiñizi kesmeyin. Çünkü taşlar ufalanır kum olur, kumlar ufalanır toprak olur. Toprak gibi bir şeyden her şeyi yaratan Allah'tır.

Kalbiniz taşlaşsa da, gün gelecek o da yeşerecek; ümidiñizi kesmeyin. Allah Rahman ve Rahimdir.

Günümüz Müslümanlarının Ahvali

Allah'ın sıfatlarından biri de Ganidir. Bütün kâinat Allah'ındır ve Allah karşısız olarak herkese, her şeyi verir.

Fakir insan, Allah'ın lütfunu, keremini ve ihsanını önlemek için büyük gayret sarf etmiştir.

- 1- İlmini artırmamıştır.
- 2- Lisan öğrenmemiştir.
- 3- Tembeldir.
- 4- Sanatı yoktur.
- 5- İşinde sebat etmez.
- 6- Bir işi çok iyi bilmez.
- 7- Doğru değildir.

Bu yedi maddeyi yetmişe çıkarabiliz ve anlarıza, bir insan fakir kalmak için çok büyük tedbirler almıştır. Fakir insan, "Kader böyleymiş." der, suçu Allah'a atar. Halbuki kader, Allah'ın kâinatta her şeyi idare etmesidir. Kötülükte zorlama yoktur, gönderdiği din de iyiliklerin bütününe sahiptir.

"Rızkım bu kadarmış." diyorlar.

Rızık, Rezzak ve Kerim olan Allah'ın taahhüdü altındadır. Yani Allah, rıziksız kul yaratmaz. Müslüman, şuurlu şekilde İslamiyeti yaşarsa rızkı da artar, huzuru da... İslami yaşamayan insanın meşru rızıktan söz etmesi yanlıştır.

Kargaların düşürdüğü cevizler toprakta yeşerirken, ceviz çiftlikleri kurmayan insanlar Allah'ın Gani, Rezzak, Samed gibi sıfatlarını anlamış mıdır?

Bir insan, kayısı çekirdeğini çamura itse...

Bu kadarcık zahmetine karşı Allah ona kocaman bir kayısı ağacı veriyor. İnsan, hâlâ fakirliğinin sebebini kadere yükleyebilir mi?

İslamiyeti ilimde değil de şekilde tatbik edenlerin tembel, beceriksiz, fakir hallerini gördükçe, “İslamiyet bu değil!” diye feryad etmek istiyorum.

Bu anlayıssızlık, süper güçlerin Müslümanları ezmeye sebeptir.

İslamda, insanın sadece ‘huzur-ı İlâhi’de kendini fakir bilmesi, lisan-ı hal ve kal ile dua edip her şeyi Allah’tan istemesi meziyettir.

Allah'ın Gani sıfatı karşısında en zengin insan da fakirdir.

Bugün bir milyar Müslümanın ekserisi fakir, İslam ülkeleri de yoksul ve perişan durumda. İslam ülkelerinin bütünü gayri müslimlerden yardım alıyor. Peygamber Efendimiz^(sav) buyuruyor ki: “Veren el, alan elden üstündür.”

Altmış senelik bir tecrübe ile bu satırları yazıyorum. Tanıdığım Müslümanların ekserisi fakir kalmak